

ΝΑ ΖΟΥΜΕ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Σημείωση για τον ομιλητή:

Το να ασκεί κανείς πίστη στο λύτρω σημαίνει να γίνει δούλος του Θεού. Επομένως, οι Χριστιανοί πρέπει να βάζουν το θέλημα του Ιεχωβά πρώτο σε κάθε πλευρά της ζωής τους

ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (5 λεπτά)

Στον κόσμο δίνεται όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην ανεξαρτησία· η προτροπή είναι «κάνε το δικό σου»

Λόγω των αδικιών, πολλοί θεωρούν την ανεξαρτησία σαν κάτι πολυπόθητο

Όλοι αναγνωρίζουμε ότι ένας λογικός βαθμός ανεξαρτησίας είναι επιθυμητός

Θα θέλατε να περάσετε όλη σας τη ζωή εξαρτώμενοι εντελώς και πλήρως από τους άλλους;

Βλέπουμε γύρω μας να υπάρχει στασιαστικό πνεύμα και μη ισορροπημένη άποψη περί ανεξαρτησίας

Συχνά οι άνθρωποι, χωρίς να λάβουν υπόψη τους όλα τα ενδεχόμενα και τις συνέπειες, εξυμνούν την ανεξαρτησία

Η έμφαση που δίνεται τώρα στην ανεξαρτησία είναι επικίνδυνη (Εφ 2:2)

Αυτό το διαβολικό πνεύμα ωθεί τους ατελείς ανθρώπους σε στασιασμό που τον υποκινεί ο ισχυρογνώμονας *εαυτός* τους

Η Αγία Γραφή προτρέπει τους ανθρώπους που επιζητούν την εύνοια του Θεού να αναπτύσσουν την ακριβώς αντίθετη από την *εγωκεντρική* άποψη

Μας παρακινεί να απαρνηθούμε τον εαυτό μας και να μη ζούμε για τον εαυτό μας (Ματ 16:24· 2Κο 5:15)

Από μια έννοια, όλοι μας έχουμε ήδη πουληθεί σε δουλεία

ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΥΛΗΘΕΙ ΣΕ ΔΟΥΛΕΙΑ (7 λεπτά)

Το ότι έχετε πουληθεί σ' αυτή τη δουλεία δεν σχετίζεται με την οικονομική σας κατάσταση στη ζωή ούτε σχετίζεται με τη φυλή σας ή με την εθνικότητά σας· πρόκειται για δουλεία στην αμαρτία (Διάβασε Ρωμαίους 7:14)

Ο πρώτος άνθρωπος που πουλήθηκε σε δουλεία στην αμαρτία ήταν ο προπάτοράς μας, ο Αδάμ (*Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 979 §6· *υ66* 200-209)

Ο Αδάμ υποχώρησε σε μια ιδιοτελή επιθυμία (ευχαριστώντας τον εαυτό του, όχι τον Θεό), και έγινε δούλος στην αμαρτία

Αυτή δεν ήταν προσωρινή δουλεία, αλλά διαρκούσε ως το θάνατο (Ρω 5:12α)

Αυτή η πώληση σε δουλεία επηρέασε όλους εμάς, γιατί έτσι πουληθήκαμε σε δουλεία κι εμείς επίσης. Γιατί;

Εφόσον όλοι μας βρισκόμασταν στην οσφύ του Αδάμ, μας πούλησε, όπως και τον εαυτό του, σε δουλεία στην αμαρτία (Ρω 5:12, 18α)

Η ίδια μας η ζωή αποδεικνύει ότι επηρεαζόμαστε προσωπικά (Διάβασε Ρωμαίους 6:16)

Ποιος από εμάς δεν έχει διαπράξει κάτι που ο Θεός θεωρεί αμαρτία—ψέμα, κλοπή ή και χειρότερα πράγματα;

Ακόμη κι αν αγωνιζόμαστε να τηρούμε τους νόμους του Θεού, κάνουμε λάθη (Ρω 7:21-23· *υ73* 702· *Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 964, 965)

Η αναγνώριση της δουλείας αυτής θα πρέπει να μας υποκινεί να επιζητήσουμε ό,τι ανακούφιση και βοήθεια είναι διαθέσιμες

Δεν υπάρχουν περιθώρια για υψηλοφροσύνη· δεν αρμόζει να υπάρχει το πνεύμα της ανεξαρτησίας που το υποκινεί ο ισχυρογνώμονας *εαυτός* μας

Θα αποκτήσουμε λοιπόν ποτέ ελευθερία; Αν ναι, πώς;

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ (15 λεπτά)

Για να αξιολογήσουμε ορθά τη θέση μας είναι ζωτικό να αναγνωρίσουμε την εξάρτησή μας από τον Θεό

Όλοι μας πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οφείλουμε τη ζωή μας στον Ιεχωβά (Πρ 17:26-28)

Ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας: 'Καθρεφτίζει η ζωή μου πως αναγνωρίζω το γεγονός ότι την οφείλω στον Θεό;'

Εξαρτιόμαστε από τον Θεό προκειμένου να μας δώσει τα μέσα για να διατηρηθούμε στη ζωή (Ψλ 104:14, 15· Πρ 14:17)

Μερικά άτομα παραδέχονται ότι εξαρτιούνται από τον Θεό για τη ζωή και τα μέσα διατήρησής της, αγνοούν όμως το θέλημά του

Ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας: 'Ποιο είναι αυτό το θέλημα; Τι απαιτεί από εμένα;'

Με τη ζωή του, που την πρόσφερε θυσιάζοντάς την στον Θεό, ο Ιησούς απολύτρωσε όλη την ανθρωπότητα· την αγόρασε· όλη η ανθρωπότητα ανήκει σ' αυτόν (Διάβασε Ματθαίος 20:28) (*υ73* 110, 111· *Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 733-736)

Η λέξη «λύτρω» σημαίνει το τίμημα που καταβάλλεται για εξαγορά ή για την επίτευξη απελευθέρωσης

Ο Χριστός απολύτρωσε όλη την ανθρωπότητα· οι άνθρωποι ανήκουν σ' αυτόν είτε ασκούν πίστη είτε όχι

Γι' αυτό είναι δυνατόν να γίνει ανάσταση ακόμη και των αδίκων (Πρ 24:15)

Αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει την εύνοια του Θεού, απαλλαγή από τη δουλεία στην αμαρτία και αιώνια ζωή, αν δεν πιστεύει στην αξία της θυσίας του Χριστού και αν δεν αναγνωρίζει φανερά ότι έχει αυτόν ως Κύριο (Ιωα 3:36· Ρω 10:9)

Αν πιστεύετε στην αξία που έχει η θυσία του Ιησού για την εξιλέωση της αμαρτίας, μπορείτε να ελευθερωθείτε από τη δουλεία στην αμαρτία, αλλά δεν γίνεστε ανεξάρτητοι από τον Θεό και από τις απαιτήσεις του (Διάβασε 2 Κορινθίους 5:14, 15)

Εξαιτίας του Αδάμ «οι πάντες απέθανον», αλλά «εις» (ο Χριστός) πέθανε για εμάς· μας αγόρασε

Η Αγία Γραφή το τονίζει αυτό (1Κο 6:19, 20· 7:23· 1Πε 1:18, 19)

Ο Χριστός είναι εκείνος τον οποίο ο Θεός είπε ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε ως Κύριο

Εφόσον αγοραστήκαμε με τίμημα, είναι πρόπον να ζούμε, όχι για τον εαυτό μας, αλλά για να κάνουμε το θέλημα του Θεού

Το άτομο που ισχυρίζεται ότι δέχεται την αξία που έχει η θυσία του Ιησού για την εξιλέωση της αμαρτίας, αλλά βάζει τα προσωπικά του συμφέροντα, τις απολαύσεις και τους στόχους του (που όλα σημαίνουν τον ΕΑΥΤΟ του) σε πρώτη θέση στη ζωή του, διαψεύδει τον ισχυρισμό του

Μήπως είναι κανείς από εμάς έτσι; Τι δείχνει η ζωή μας; (Διάβασε Ματθαίος 6:24· Ρωμαίους 6:16)

Το να είμαστε δούλοι του Θεού και του Χριστού είναι πορεία ελευθερίας· φέρνει οφέλη τώρα και στο μέλλον

Το να είμαστε δούλοι του Θεού και του Χριστού δεν έχει ως αποτέλεσμα κάποια πραγματική απώλεια· έχουμε οφέλη (Ρω 6:22, 23)

Ήδη απολαμβάνουμε 'καρπὸν εἰς ἁγιασμόν [καρπὸ με τη μορφή αγιότητας, *ΜΝΚ*]:' έχουμε καθαρή συνείδηση· είμαστε προστατευμένοι από τα αποτελέσματα του αλκοολισμού, των ναρκωτικών και της ανηθικότητας· έχουμε αξιόλογη οικογενειακή ζωή· έχουμε αληθινούς φίλους

Και ο τελικός μισθός είναι πολύ καλύτερος: Ο δούλος του Θεού λαβαίνει αιώνια ζωή με υγεία και ευτυχία

Ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μεταχειρίστηκε τους κατά γράμμα δούλους στο παρελθόν θα πρέπει να ενισχύει την πεποίθησή μας για την ευλογία που αποτελεί το να είμαστε δούλοι του τώρα και για πάντα (*Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 978 §7, 8· Εξ 21:20, 26, 27)

Οι άνθρωποι που υπηρετούσαν τον Θεό στο παρελθόν χαιρόνταν που ήταν υπηρέτες του· κι εμείς επίσης μπορούμε να έχουμε αυτή τη χαρά

Ο Αβραάμ φανέρωσε ότι ήταν δούλος του Θεού με την πρόθυμη ανταπόκρισή του· ευλογήθηκε (Γε 18:6-8)

Ο Μωσής και ο Ιησούς του Ναυή δεν ντρέπονταν που ήταν υπηρέτες, δηλαδή δούλοι, του Θεού (Ιη 1:1· 5:14)

Η άποψη των ευτυχισμένων δούλων του Θεού αντικατοπτρίζεται στα εδάφια Ψαλμός 84:10-12 (*w79 15/12 15*)

Παραμένει το ερώτημα: “Τι σημασία έχουν όλα αυτά για εμένα;” Πολύ μεγάλη, γιατί αφορούν τη ζωή σας

ΝΑ ΖΕΙΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ (15 λεπτά)

Το να είναι κανείς πραγματικά δούλος του Θεού σημαίνει να βάζει πρώτο στη ζωή του το θέλημα του Θεού (Ματ 16:24· *tp 179, 180*)

Δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε «παζάρια» με τον Θεό· τον πλησιάζουμε ως ικέτες

Για μερικούς από τους παρόντες η εφαρμογή της συμβουλής αυτής σημαίνει να κάνουν βήματα για να αφιερωθούν και να βαπτιστούν

Σε μερικούς αρέσει να αποκτούν Γραφική γνώση και να είναι μαζί με τους Χριστιανούς, αλλά δεν προχωρούν περισσότερο

Απλώς και μόνο η γνώση και η επαφή με την οργάνωση του Θεού δεν κάνει κάποιον δούλο του Θεού (Διάβασε Πράξεις 2:38) (*w79 1/2 15, 16· w89 15/1 14, 15, 20*)

Όταν γίνετε αφιερωμένοι και βαπτισμένοι Χριστιανοί θα δείξετε ότι αναγνωρίζετε τον Θεό και ότι εξαρτιέστε από εκείνον, ότι τον αγαπάτε και ότι επιθυμείτε να είστε δούλοι του Θεού

Η μετάνοια απαιτεί να μεταστραφείτε από οποιεσδήποτε εσφαλμένες πράξεις και να αλλάξετε όλο τον τρόπο σκέψης σας, προκειμένου να τον εναρμονίσετε με τον τρόπο σκέψης του Θεού, που αποκαλύπτεται στην Αγία Γραφή (Ρω 12:2· *w92 15/3 16 §16*)

Τώρα γνωρίζετε ότι είναι δυνατόν να πάψετε να είστε δούλος της αμαρτίας· το θέλετε πράγματι αυτό;

Όταν κάνετε αφιέρωση στον Θεό, αυτή κατάλληλα συμβολίζεται δημόσια με κατάδυση στο νερό

Όταν γίνετε δούλοι του Θεού έχετε την προοπτική να χαρείτε ‘καιρούς αναψυχής’ (Πρ 3:19· *tp 178*)

Αν είστε δούλοι του Θεού, αναγνωρίστε τη θέση σας με το να ενεργείτε ταπεινά σύμφωνα με το Λόγο και το θέλημα του Θεού

Ο πραγματικός υπηρέτης του Θεού δέχεται όλες τις συμβουλές του και προσπαθεί φιλόπονα να τις εφαρμόσει

Είναι εύκολο να ζει κανείς για τον *εαυτό* του και επομένως να απορρίπτει τις συμβουλές για την ηθική· αυτό σημαίνει ότι απορρίπτει τον Θεό ως Κύριο

Ένας νεαρός μπορεί να το βρίσκει συναρπαστικό να χαιδεύει ένα άτομο του αντίθετου φύλου και να το αγγίζει· αρχίζει να απορρίπτει τις συμβουλές του Λόγου του Θεού (2Τι 2:22· Ιου 4· *yp 254*)

Ένα άτομο που πίνει σε κοινωνικές συγκεντρώσεις μπορεί να νομίζει ότι με το να ζαλίζεται και να τρεκλίζει δείχνει πως είναι «καλλιεργημένος άνθρωπος»· απορρίπτει τις προειδοποιήσεις για τη μέθη (1Κο 5:11· 1Πε 4:3)

Είναι καλό να ρωτήσουμε τον εαυτό μας: ‘Για ποιον ζω εγώ, για τον εαυτό μου ή για τον Θεό; Θέλω να είμαι δούλος του;’

Ο αληθινός δούλος του Θεού δεν πρόκειται να αγνοήσει την εντολή που λέει να ‘παντρεύεται [μόνο, *MNK*] εν Κυρίω’ (1Κο 7:39)

Ως δούλος που δείχνει σεβασμό κατανοεί ότι η συμβουλή αυτή είναι για το καλό του (*w89 1/11 21, 22*)

Δείτε ότι ενεργείτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αντί να ζείτε για τον εαυτό σας, με το να βοηθάτε άλλους μέσω του έργου κηρύγματος

Μπορεί να μην είναι αυτό η κλίση που έχετε από φυσικού σας, αλλά όταν ενεργείτε έτσι δείχνετε ότι θέλετε να γίνει καλό στους άλλους

Έτσι εκδηλώνετε αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον, δεν αφήνετε να σας εμποδίζει ο *εαυτός* σας

Αν έχετε κατά νου ότι δεν ζείτε για τον εαυτό σας, θα μεγαλώνει η χαρά που έχετε στην υπηρεσία αγρού

Το να ζει κανείς για να κάνει το θέλημα του Θεού περιλαμβάνει επίσης το να υπηρετεί ταπεινά τα συμφέροντα των άλλων στην εκκλησία

Ο Ιησούς, η Κεφαλή της εκκλησίας, έδωσε το παράδειγμα πλένοντας τα πόδια των μαθητών (Ιωα 13:2-5, 12-17)

Απ’ αυτό το παράδειγμα πρέπει να μιμηθούμε, όχι τη συγκεκριμένη πράξη, αλλά το πνεύμα που έδειξε (Εδάφιο 17)

Οι επίσκοποι πρέπει να υπηρετούν τους αδελφούς τους ταπεινά, να μην κατακυριεύουν το ποίμνιο (1Πε 5:1-3)

Οι νεαροί έχουν παράδειγμα τον Τιμόθεο, ο οποίος δεν ζούσε για τον εαυτό του (Φλπ 2:19-23)

Είστε εσείς διατεθειμένοι να κάνετε το ίδιο· είστε πρόθυμοι να βοηθήσετε ακόμη και σε ταπεινές εργασίες;

Όλοι μας μπορούμε να αυξήσουμε το βαθμό στον οποίο ζούμε για το θέλημα του Θεού και όχι για τον εαυτό μας

ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΖΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (3 λεπτά)

Χρειάζεται να υπενθυμίζουμε διαρκώς στον εαυτό μας ότι εξαρτιόμαστε από τον Θεό και από τον Ιησού

Ας αναγνωρίζουμε, στις προσευχές που κάνουμε, ότι τη ζωή μας μάς την έχει δώσει ο Θεός και ότι η ελπίδα που έχουμε για το μέλλον εξαρτάται από το λύτρω

Ας οικοδομούμε τη ζωή μας γύρω από τη σχέση που έχουμε με τον Ιεχωβά, αφήνοντας να είναι αυτή η κυριότερη επίδραση

Όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα και αποφάσεις, ας σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε, όχι ως ανεξάρτητοι παράγοντες, αλλά ως δούλοι του Θεού, οι οποίοι χαιρόνται να κάνουν το θέλημά του

Αντί να αφήνουμε τον ατελή ΕΑΥΤΟ μας να αντιδρά, ας ενεργούμε ως άτομα που έχουν αγοραστεί με τίμημα

Αυτή είναι η πορεία της σοφίας, γιατί εκείνοι που θα επιζήσουν από την καταστροφή της Βαβυλώνας της Μεγάλης και θα περάσουν στο νέο κόσμο χαρακτηρίζονται στο εδάφιο Αποκάλυψις 19:5 ως «δούλοι» του Θεού

Το να υπηρετούμε με επιτυχία τον Ιεχωβά και να ζούμε για να κάνουμε το θέλημά του είναι η πορεία της ευλογίας (Ρω 6:22)

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπόπιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται)