

ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΝΩΘΟΙ ΣΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Σημείωση για τον ομιλητή:

Βοήθησε το ακροατήριο να διακρίνει τις εξής ζωτικές ανάγκες: Όταν μελετάτε ή παρακολουθείτε συναθροίσεις, να προσέχετε πώς ακούτε. Να ακούτε με προσοχή, να συλλαμβάνετε το νόημα της διδασκαλίας του Ιεχωβά. Οι ενέργειές σας θα αποδείξουν αν ακούτε όταν μιλάει ο Ιεχωβά

ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΑΦΤΙΑ ΑΣ ΑΚΟΥΕΙ (5 λεπτά)

Ολόκληρος ο τρόπος ζωής, η υπηρεσία, η λατρεία και η σωτηρία του κάθε Χριστιανού εξαρτώνται από το αν έχει την προθυμία να ακούει το Λόγο του Θεού και να υπακούει σε αυτόν: «η πίστη . . . έρχεται ως επακόλουθο αυτού που ακούει κανείς» (Ρω 10:17)

Η καλή καρδιά ασκεί πίστη σε αυτά που έχουν ακουστεί και υποκινεί το στόμα να κάνει «δημόσια διακήρυξη για σωτηρία» (Ρω 10:10)

Εκατομμύρια άνθρωποι ακούν με τα αφτιά τους το γραπτό και τον προφορικό λόγο, αλλά ελάχιστοι τον ακούν πραγματικά, δηλαδή συλλαμβάνουν το νόημά του

Ο Παύλος προειδοποιεί να μη γίνουμε νωθοί στην ακοή (Εβρ 5:11)

Να είστε γρήγοροι στο να ακούτε το Λόγο του Θεού: “δεχτείτε την εμφύτευση του λόγου, ο οποίος μπορεί να σώσει τις ψυχές σας” (Γακ. 1:19, 21)

ΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (12 λεπτά)

Μόνο όσοι εκτελούν το “θέλημα του Θεού θα μπουν στη βασιλεία” (Ματ 7:21-23)

Πολλοί κάνουν δυναμικά έργα στο όνομα του Ιησού, αλλά επειδή δεν τα κάνουν αυτά από υπακοή στο Λόγο του Θεού, καθίστανται «εργάτες της ανομίας» (ω88 1/10 27· ω90 1/10 24)

Για να μάθει κάποιος το θέλημα του Θεού πρέπει να τρέφεται ανελλιπώς από το Λόγο του Θεού (Ματ 4:4)

Η οργάνωση του Ιεχωβά παρέχει εβδομαδιαίες συναθροίσεις, ομαδική και προσωπική μελέτη του Λόγου του, καθώς και ποιμένες, δασκάλους και εκπαιδευτές, ώστε να εκπαιδεύει και να εξοπλίζει πλήρως όλα τα μέλη του λαού του Θεού «για κάθε καλό έργο» (2Τι 3:14-17· Ματ 24:45-47)

[Να παραθέσεις επαληθεύσιμα παραδείγματα ατόμων που άκουσαν το Λόγο και εκδήλωσαν πίστη σε αυτόν έχοντας πλήρη συμμετοχή στη διακονία]

Είναι εύκολο να πέσουμε στην παγίδα τού να γίνουμε απλώς και μόνο “ακροατές του λόγου” (Γακ 1:22)

Ακόμη και αφιερωμένοι υπηρέτες του Ιεχωβά πάνονται σε αυτή την παγίδα, επειδή ακολουθούν τον τρόπο ενέργειας του κακού κόσμου και δεν ακούν ή δεν εφαρμόζουν τις καλές συμβουλές του Λόγου (Εφ 5:28-33· 1Πε 3:1-3, 7)

Είναι τώρα επιτακτικό να εναντιωνόμαστε και να αντιστεκόμαστε στην τυφλωτική επιρροή του Σατανά και του πονηρού κόσμου (Γακ 4:7)

[Να παραθέσεις ένα επαληθεύσιμο παράδειγμα ατόμου που υπερνίκησε την εναντίωση για να είναι υπάκουος ακροατής του Λόγου]

Οι ακροατές του Λόγου θα γίνουν ειρηνόφιλα άτομα και θα σφυρηλατήσουν τα σπαθιά τους σε υνιά (Ησ 2:2-5)

[Να παραθέσεις ένα επαληθεύσιμο παράδειγμα που να δείχνει πώς κάποια άλλοτε πολεμοχαρή ή εριστικά άτομα μεταμορφώθηκαν από τη δύναμη της αλήθειας και έγιναν ειρηνικά]

ΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ (10 λεπτά)

Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεγαλύτερος δάσκαλος· είπε ότι ήρθε στον κόσμο για να δώσει μαρτυρία για την αλήθεια (Ιωα 18:37)

Έκανε γνωστή την αποστολή που είχε να διακηρύξει και να διδάξει το Λόγο στους άλλους (Λου 4:18-21)

Διέσχισε ολόκληρη την Ιουδαία θεραπεύοντας και διδάσκοντας· επίσης, έκανε μαθητές του τα άτομα που τον άκουγαν με εκτίμηση (Ματ 9:35-38)

Ο Ιησούς τόνισε ότι όλοι αυτοί οι μαθητές έπρεπε να αντιγράψουν το παράδειγμά του και τους ανέθεσε την αποστολή “να πάνε να κηρύξουν τα καλά νέα για τη βασιλεία” (Ματ 10:1-10)

Έδωσε συγκεκριμένη εντολή να κάνουν πολύ περισσότερους μαθητές σε όλα τα μέρη της γης και να τους βαφτίσουν (Ματ 28:19, 20)

Προφήτευσε ότι το άγγελμα θα έφτανε σε ολόκληρη τη γη (Πρ 1:8· *it-2* 744)

Οι πρώτοι Χριστιανοί διέδωσαν το άγγελμα για τα καλά νέα σε όλη την κατοικημένη γη (Πρ 24:5· 28:22)

Ιδιαίτερα από το 1919 οι Μάρτυρες του Ιεχωβά κάνουν τεράστιο έργο κηρύγματος παγκόσμια

[Να ανασκοπήσεις μερικά εξέχοντα σημεία από τους πίνακες στο βιβλίο *Αποκορύφωμα της Αποκάλυψης*, σελίδες 64, 65. Να συμπεριλάβεις στοιχεία από την έκθεση του πιο πρόσφατου *Βιβλίου Έτους*]

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν διανεμίσει δισεκατομμύρια αντίτυπα Βιβλικών εντύπων (*re* 154 §18)

Αυτό αντικατοπτρίζει τη θαυμάσια ανταπόκριση εκείνων που έχουν γίνει “όχι μόνο ακροατές, αλλά και εκτελεστές του λόγου” (Γακ 1:22)

[Να παραθέσεις ένα επαληθεύσιμο παράδειγμα ατόμου που είναι αποφασισμένο να συνεχίσει να έχει πλήρη συμμετοχή στο έργο θερισμού]

ΟΣΟΙ ΑΚΟΥΝ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑ ΕΥΛΟΓΗΘΟΥΝ (3 λεπτά)

Όλη η ανθρωπότητα οδεύει είτε στη ζωή είτε στην καταστροφή (Ματ 7:13, 14)

Πολλοί ανήκαν κάποτε στον κόσμο του Σατανά και ήταν εχθροί του Θεού, αλλά η αλήθεια έχει αλλάξει τη ζωή αυτών που υπακούν σε όσα ακούν από τον Θεό (Εφ 4:17-19)

Η υπακοή στο Λόγο του Θεού θα αποφέρει στον ακροατή την επιδοκιμασία του Ιεχωβά για αιώνια ζωή

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις όλα τα εδάφια που αναφέρονται)

Αρ. 9-G—σελίδα 2

© 2008 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

ΝΑ ΚΑΛΥΦΤΕΙ ΣΕ 30 ΛΕΠΤΑ

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.