

## ‘ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ’—ΜΙΜΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

### Σημείωση για τον ομιλητή:

Βοήθησε το ακροατήριο να εξετάσει το παράδειγμα του Χριστού κι έτσι να αποκτήσει σαφέστερη κατανόηση του τι σημαίνει ‘να μην είναι μέρος του κόσμου’. Με πρακτικούς τρόπους, βοήθησέ τους να διακρίνουν ότι είναι δυνατόν στις μέρες μας να μιμηθούν τον Χριστό σ’ αυτόν τον τομέα

**Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ‘ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ’—ΓΙΑΤΙ;** (10 λεπτά)  
Οι Χριστιανοί ξέρουν καλά ότι ο Θεός αγαπάει τον κόσμο (Ιωα 3:16) και ότι πρέπει ‘να μην είμαστε εκ του κόσμου [μέρος του κόσμου, MNK]’ (Ιωα 15:19· 17:14, 16)· δεν είναι αντιφατικό αυτό;

Εμείς ξέρουμε ότι θα πρέπει να μιμούμαστε το παράδειγμα αγάπης του Θεού και θα πρέπει επίσης να εφαρμόζουμε τη συμβουλή του Ιησού

Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε και να λύσουμε αυτή τη φαινομενική αντίφαση;

Ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο του ανθρωπίνου γένους, τους ανθρώπους γενικά, που έδωσε τον Γιο του για να σωθούν όσοι άνθρωποι θα ασκούσαν πίστη (Ιωα 3:16· *tp* 118–120)

Μια από τις σημασίες της λέξης *κόσμος* είναι «όλο το ανθρωπινό γένος» (*Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 1205 §5, σ. 1206 §4–7· *rs* 254)

Από αγάπη για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ατελή κατάσταση, για το ανθρωπινό γένος γενικά, ο Θεός έστειλε τον Γιο του στη γη

Έτσι έκανε τη σωτηρία και την αιώνια ζωή διαθέσιμη για όποιον θα δεχόταν το λύτρο

Ο Θεός ποτέ δεν αγάπησε τις *ασεβείς ιδιότητες* και τα *ασεβή έργα* του κόσμου (Διάβασε 1 Ιωάννου 2:15–17)

Ο Ιησούς έδειξε ότι πρέπει ‘να μην είμαστε εκ του κόσμου [μέρος του κόσμου, MNK]’ που είναι αποξενωμένος από τον Θεό (Διάβασε Ιωάννης 15:18, 19)

Η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί επίσης τη λέξη *κόσμος* όταν αναφέρεται σ’ εκείνους από το ανθρωπινό γένος που δεν είναι δούλοι του Θεού (*Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 1209 §2–5)

Εκεί δεν ήταν δυνατόν να εννοούσε ο Ιησούς όλο το ανθρωπινό γένος, γιατί και εκείνος και οι απόστολοι αποτελούσαν τότε μέρος του ανθρωπίνου γένους

Αλλά *πώς* πρέπει οι Χριστιανοί να μην είναι μέρος του ανθρωπίνου γένους που είναι αποξενωμένο από τον Θεό;

Πρέπει να μιμούνται τον Χριστό, με το να μην είναι μέρος του κόσμου όπως κι αυτός δεν ήταν μέρος του κόσμου (Ιωα 17:14)

Είναι λογικό και κατάλληλο να πιστεύουμε ότι μπορούμε να μην είμαστε μέρος του κόσμου, ακριβώς όπως δεν ήταν και ο Χριστός

Ο Θεός και ο Χριστός δεν θα μας έκαναν να απογοητευτούμε ζητώντας μας να κάνουμε κάτι το αδύνατον· οι πρώτοι Χριστιανοί μπόρεσαν να μιμηθούν τον Χριστό, και μπορούμε να τον μιμηθούμε κι εμείς

Στη διάρκεια αυτής της συζήτησης, θα εξετάσουμε προσεκτικά το παράδειγμα του Χριστού και κατόπιν θα δούμε τι σημαίνει αυτό για εμάς, πώς μας αφορά, καθώς και τι αλλαγές ή βελτιώσεις μπορεί να χρειάζεται να κάνουμε

**ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ** (25 λεπτά)

Ο Ιησούς γνώριζε ότι έπρεπε να αγωνιστεί για να μην είναι μέρος του κόσμου που ήταν αποξενωμένος από τον Θεό

Έδειξε ότι τα όσα είχε επιτελέσει ήταν μια νίκη (Διάβασε Ιωάννης 16:33)

Τα λόγια του αποδεικνύουν ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε, αλλά μπορούμε κι εμείς να βγούμε νικητές

Ένας κύριος λόγος για τον οποίο ο Ιησούς έπρεπε να καταβάλλει προσπάθειες, πράγμα που πρέπει να κάνουμε κι εμείς, είναι το γεγονός ότι τον κόσμο τον κυβερνάει ο Σατανάς (Διάβασε Ιωάννης 14:30)

Είναι φανερό ότι ο Ιησούς εννοούσε το ανθρωπινό γένος που είναι αποξενωμένο από τον Θεό, γιατί ο Σατανάς δεν κυβερνούσε τον Χριστό

Στον ουρανό ο Σατανάς είχε δείξει πόσο ισχυρή και ύπουλη μπορεί να είναι η επιρροή του· κατάφερε να κάνει πολλούς αγγέλους να στραφούν ιδιοτελώς εναντίον της κυριαρχίας του Θεού (Απ 12:4· *re* 179)

Ο Σατανάς κατάφερε επίσης να επηρεάσει την πλειονότητα των ανθρώπων κάνοντάς τους να επιδιώκουν ιδιοτελείς σκοπούς (Ματ 7:13)

Αυτός ο κυβερνήτης του κόσμου θέλησε να διαρρήξει την ακεραιότητα του Ιησού και θέλει να διαρρήξει και τη δική μας

Ο Διάβολος προσπάθησε να νικήσει τον Ιησού με διάφορους τρόπους, αλλά απέτυχε

Αυτό δεν σήμαινε απλώς και μόνο ότι ο Ιησούς έπρεπε να αποφεύγει ορισμένες πράξεις· έπρεπε να αποφεύγει ‘το πνεύμα’ του κόσμου, την κινητήρια δύναμη η οποία επηρεάζει την ανθρωπινή κοινωνία (Εφ 2:2· *rs* 350)

Ο Ιησούς αντιστάθηκε στην κοσμική επιθυμία για *αυτοεξύψωση*, και το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς

Ο Σατανάς προσπάθησε να δελεάσει τον Ιησού προσφέροντάς του τη δυνατότητα να εξυψωθεί στον κόσμο (Διάβασε Ματθαίος 4:8, 9)

Ζήτησε ο Σατανάς από τον Ιησού να αγαπήσει τον κόσμο με την έννοια του εδαφίου Ιωάννης 3:16 ή μήπως με την έννοια του εδαφίου 1 Ιωάννου 2:16;

Έκανε έκκληση στην ιδιοτελή επιθυμία για δόξα και προβολή μεταξύ των ανθρώπων

Με οσιότητα, ο Ιησούς δεν δέχτηκε να πάει με το μέρος του Σατανά και του κόσμου του (Ματ 4:10)

Ο Ιησούς δεν είχε το πνεύμα του κόσμου που εκδηλώνεται με δίψα για αυτοεξύψωση

Κι εμείς χρειάζεται να μιμούμαστε τον Χριστό με το να αντιστεκόμαστε στην κοσμική επιθυμία για προσωπική προβολή

Το πνεύμα του κόσμου συνέχισε προωθεί σε πολλούς την επιθυμία για προβολή (*w83* 15/10 19)

Στο σχολείο, δίνεται μεγάλη τιμή σ’ εκείνους που διακρίνονται στον αθλητισμό· ο Χριστιανός μπορεί να δελεαστεί απ’ αυτό

Στην κοσμική εργασία, το ενδιαφέρον που μπορεί να δείχνει κάποιος για να γίνει προϊστάμενος, υπεύθυνος πωλήσεων ή διευθυντής ίσως να περιλαμβάνει την επιθυμία για προσωπική προβολή· είναι απαραίτητο να εξετάσουμε το ελατήριο μας

Μερικές σύζυγοι δείχνουν ότι επιθυμούν να προβάλλουν τον εαυτό τους με το να κάνουν γνωστές τις απόψεις τους με κραυγαλέο τρόπο· άλλες επιδιώκουν να προβάλλουν τον εαυτό τους με το είδος των ρούχων που φορούν ή με την εμφάνισή τους (*w91* 1/6 30, 31)

Αναλύστε τη δική σας ζωή· μήπως διακρίνετε κάποιους τομείς στους οποίους μπορεί να έχετε ενδώσει στην επιθυμία για προβολή;

Επίσης, ο Ιησούς, με το να είναι *ουδέτερος* στις υποθέσεις του κόσμου, έθεσε το παράδειγμα που πρέπει να μιμούμαστε σ' αυτό το θέμα. Το να απορρίψει ο Ιησούς την προσφορά του Διαβόλου σήμαινε επίσης ότι αρνούσαν να έχει οποιαδήποτε συμμετοχή στις πολιτικές και στρατιωτικές υποθέσεις των Ιουδαίων.

Όταν Ιουδαίοι, οι οποίοι ήταν ζηλωτές στα πολιτικά ζητήματα, επιχειρήσαν να τον κάνουν να αναμειχτεί σε προσπάθειες που σκοπό είχαν να κερδηθεί ανεξαρτησία από τη Ρώμη, ο Ιησούς δεν πήγε μ' αυτούς (Διάβασε Ιωάννης 6:14, 15).

Η αφοσίωσή του στη Βασιλεία του Θεού δεν ταλαντεύτηκε: ήταν αποφασισμένος να την υποστηρίξει (Ιωα 18:36).

Οι πρώτοι Χριστιανοί μιμήθηκαν αυτή την ουδέτερη στάση (*rs* 308-310).

Μιμείστε εσείς τον Χριστό με το να αγωνίζεστε να διακρατήσετε τέτοια ουδετερότητα σήμερα;

Οι περισσότεροι από εμάς θα απαντήσουν αμέσως ότι είναι ουδέτεροι όσον αφορά την άμεση συμμετοχή στις πολιτικές και στρατιωτικές δραστηριότητες.

Βλέπουμε τα πράγματα όπως τα έβλεπαν και οι αδελφοί μας στη Μαλάουι και σε άλλες χώρες.

Θα παραμείνετε με συνέπεια ουδέτεροι, χωρίς να παίρνετε μέρος σε οποιαδήποτε μορφή πολιτικής δραστηριότητας;

Το να μην είμαστε μέρος του κόσμου περιλαμβάνει να μην τρέφουμε συμπάθεια για καμιά πολιτική πατρίδα του κόσμου (*re* 197, 198).

Οι διανοητικές συμπάθειες εύκολα οδηγούν σε ενεργή δράση, σε λόγια ή πράξεις υποστήριξης.

Χρειάζεται πραγματική αυτοπειθαρχία για να παίρνουμε μόνο το μέρος της Βασιλείας κι έτσι να μην είμαστε μέρος του κόσμου.

Θα πρέπει να ακολουθούμε το παράδειγμα του Ιησού που δεν ενδιαφερόταν για το ανήθικο σεξ.

Ο Ιησούς αναγνώριζε ότι το σεξ έχει κατάλληλη θέση στο γάμο (Ματ 19:5, 6).

Ο Χριστός, επειδή δεν ήταν μέρος του κόσμου, δεν γοητεύοταν από το ανήθικο σεξ.

Έκανε σαφή τη θέση του στο ζήτημα της ηθικής στην Επί του Όρους Ομιλία του (Ματ 5:27, 28, 32: *rs* 380, 381).

Πολλές 'αμαρτωλές' που πήγαιναν σ' αυτόν ήταν πόρνες, αλλά αυτός βοήθησε όσες ήθελαν να μετανοήσουν (Λου 5:30-32).

Οι πρώτοι Χριστιανοί απέφευγαν το ανήθικο σεξ, μιμούμενοι τον Χριστό (*w82* 1/6 6).

Οι Χριστιανοί που θέλουν να μην είναι μέρος του κόσμου μιμούνται το παράδειγμα του Ιησού σ' αυτό (*w87* 15/9 13, 14: *w87* 15/10 6).

Ξέρουμε ότι δεν πρέπει να διαπράξουμε πορνεία, μοιχεία, ομοφυλοφιλία.

Μήπως έχουμε την τάση να γοητευόμαστε από ιστορίες ή εικόνες που σχετίζονται με το ανήθικο σεξ;

Όταν ασχολούμαστε με τέτοιες εικόνες και ιστορίες, δεν εξασθενεί ο ζήλος μας για τη δικαιοσύνη; (Εφ 5:3, 4).

Αν στο μέλλον δελεαστείτε από πράγματα που έχουν σχέση με το ανήθικο σεξ, αναρωτηθείτε: 'Τι πρέπει να κάνω για να μην είμαι μέρος του κόσμου, μιμούμενος τον Χριστό;'

Όπως και ο Ιησούς, έτσι κι εμείς πρέπει να αντιστεκόμαστε στην απορρόφηση του κόσμου στα υλικά πράγματα.

Ο Ιησούς, αν και έτρωγε, κοιμόταν και ντυνόταν, δεν ήταν απορροφημένος σ' αυτά τα πράγματα και δεν είχε μολυνθεί από το πνεύμα του κόσμου (Διάβασε Λουκάς 12:23-31).

Οι πρώτοι Χριστιανοί, μολονότι πολλοί ήταν φτωχοί από υλική άποψη, δεν ποθούσαν συνεχώς υλικά πράγματα (*w69* 744).

Εμείς πρέπει να αντιστεκόμαστε στην αυξανόμενη πίεση που υπάρχει να νοιαζόμαστε συνεχώς για υλικά πράγματα.

Αν και χρειαζόμαστε τροφή, ρουχισμό και στέγη, όπως χρειαζόταν και ο Ιησούς, δεν αφήνουμε να γίνουν αυτά τα πράγματα το κύριο θέμα για το οποίο σκεφτόμαστε και μιλάμε (Ματ 8:20: 24:38, 39).

#### **ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΣΤΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ (4 λεπτά)**

Εξετάσαμε μερικούς μόνο τρόπους με τους οποίους πρέπει, μιμούμενοι τον Χριστό, να μην είμαστε μέρος του κόσμου.

Εσείς προσωπικά μπορεί να διαπιστώσετε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους ασκείται πίεση πάνω σας για να γίνετε μέρος του κόσμου.

Μπορεί να είναι πίεση για να δείξετε προκατάληψη προς μια μειονότητα διαφορετικού χρώματος ή γλώσσας (*w87* 15/9 19).

Ίσως να είναι πίεση για να μιμηθείτε τον τρόπο με τον οποίο ντύνεται ο κόσμος ή την επιδίωξη απολαύσεων που τον χαρακτηρίζει (*w87* 15/9 14, 15: *yp* 91).

Ή μπορεί να είναι πίεση για να συμμετάσχετε στο πνεύμα του κόσμου εξυψώνοντας ήρωες του αθλητισμού (*g80* 8/4 18-20).

Με όποιον τρόπο κι αν υποστείτε πίεση για να γίνετε μέρος του κόσμου που είναι αποξενωμένος από τον Θεό, εσείς να αντισταθείτε (Ιακ 4:4).

Αν κάνετε προσπάθειες για να μην εκδηλώνετε το πνεύμα του κόσμου, δεν θα βάλετε ποτέ σε κίνδυνο τη σχέση σας με τον Θεό.

Θα αποδείξετε ότι θεωρείτε τη φιλία σας με τον Θεό πιο πολύτιμη από οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει ο κόσμος.

#### **ΠΑΡΤΕ ΘΑΡΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ—ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ (6 λεπτά)**

Ο Ιησούς νίκησε πράγματι τον κόσμο με το να αποφύγει το πνεύμα του κόσμου (Διάβασε Ιωάννης 16:33) (*Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 516).

Δεν αναμείχτηκε στην πολιτική αρνήθηκε να υιοθετήσει τους κανόνες, τις απόψεις και τις φιλοδοξίες του κόσμου.

Μας διαβεβαίωσε ότι κι εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό: μπορούμε να έχουμε επιτυχία στο να μην είμαστε μέρος του κόσμου.

Αυτή η νίκη μπορεί να σημαίνει αντιδημοτικότητα ή διωγμό, όπως και στην περίπτωση του Ιησού (Ιωα 15:18, 19).

Ένας λόγος γι' αυτό είναι ότι η πορεία μας καταδικάζει τον κόσμο (Εβρ 11:7: *w89* 1/10 11, 13).

Μην αφήνετε την αντιδημοτικότητα να σας φοβίσει κι έτσι να υποταχτείτε στον κόσμο.

Μην παραιτηθείτε από την απόφασή σας να νικήσετε τον κόσμο (Ματ 24:13).

Μολονότι δεν είμαστε μέρος του κόσμου, συνεχίζουμε να δείχνουμε αγάπη στους ανθρώπους βοηθώντας τους να κερδίσουν σωτηρία.

Να αγαπάτε τον κόσμο με την έννοια με την οποία τον αγάπησε ο Θεός, με το να αγαπάτε και να βοηθάτε τους ανθρώπους (Ιωα 3:16: *tp* 128).

Να συμμετέχετε στο έργο κηρύγματος για να βοηθήσετε κι άλλους να επιζήσουν όταν θα παρέλθει αυτός ο κόσμος που είναι αποξενωμένος από τον Θεό.

Βοηθήστε τους να αποβλέπουν στον καιρό που ολόκληρος ο κόσμος του ανθρωπίνου γένους θα λατρεύει τον Ιεχωβά.

Τότε εμείς, ως νικητές αυτού του κόσμου των ασεβών ανθρώπων, θα είμαστε μέρος εκείνου του κόσμου στο πλήρες.

(Να παραμείνετε πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσετε το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπόπιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται.)