

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ;

Σημείωση για τον ομιλητή:

Όλοι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πρέπει να μπορούν να εξηγούν με σαφήνεια τη Βασιλεία. Σήμερα έχουμε την κατάλληλη θέση στη διευθέτηση περί Βασιλείας αν υποστηρίζουμε ενεργά το παγκόσμιο έργο κηρύγματος

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ—ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (4 λεπτά)

Η Βασιλεία είναι μια διδασκαλία της Αγίας Γραφής την οποία διακηρύττουν αποκλειστικά και μόνο οι Μάρτυρες του Ιεχωβά (*w79 1/7 18· w80 15/4 9*)

Αν συγκρίνετε τα πιστεύω σας με τα πιστεύω των διαφόρων εκκλησιών, η Βασιλεία θα είναι μια κύρια διαφορά (*g88 22/12 18, 24*)

Ο Ιησούς είπε ότι η Βασιλεία θα ήταν το βασικό στοιχείο του κηρύγματός μας στις έσχατες μέρες (*Mat 24:14*)

Θα μπορούσατε εσείς να δείξετε αποτελεσματικά και με ακρίβεια σε κάποιον τι λέει η Αγία Γραφή για τη Βασιλεία; (*rs 107-114*)

Όλοι μας θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε αυτά που πιστεύουμε βασικά: Η Βασιλεία είναι μια κυβέρνηση στον ουρανό από το 1914 και έχει Βασιλιά της τον Ιησού· παίρνονται 144.000 άτομα από τη γη για να γίνουν συμβασιλείς και συνιερείς που θα βασιλεύσουν επί του παραδείσου που θα αποκατασταθεί στη γη

Αλλά θα μπορούσατε να αποδείξετε τώρα από την Αγία Γραφή το καθένα απ' αυτά τα σημεία;

Καθώς θα εξετάζουμε το κάθε σημείο, σκεφτείτε αν θα μπορούσατε να το αποδείξετε από την Αγία Γραφή

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΝΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ; (20 λεπτά)

Θα μπορούσατε να δείξετε από την Αγία Γραφή ότι κανένας άνθρωπος πάνω στη γη, αλλά μόνο κάποιος στον ουρανό, θα μπορούσε να έχει τα προσώντα για Βασιλιάς της Βασιλείας; (*go 91, 92, στην αγγλική*)

Ο βασιλιάς της θεοκρατικής Βασιλείας θα έπρεπε να κατάγεται από τη γραμμή του Δαβίδ (*Ψλ 89:35, 36*)

Κανείς από εκείνους που ζουν σ' αυτή τη γενιά δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει νόμιμο δικαίωμα στο θρόνο του Δαβίδ (*Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 909 §4)

Ο Ιησούς καταγόταν απ' αυτή τη γραμμή· αλλά δεν ζει εδώ στη γη· συνεπώς πώς θα μπορούσε να είναι ο Βασιλιάς της Βασιλείας;

Η προφητεία στο 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ αποδεικνύει ότι η διακυβέρνηση της Βασιλείας δίνεται σε κάποιον στον ουρανό

Η προφητεία του Δανιήλ έδειχνε ότι η διακυβέρνηση της Βασιλείας θα ερχόταν σε κάποιο πολύ μελλοντικό σημείο στο ρεύμα της ιστορίας (*Δα 7:1-8· go 93-98· gm 127, 128· w86 1/10 7*)

Τα τέσσερα θηρία που βγήκαν από τη θάλασσα αντιπροσώπευαν ανθρώπινες κυβερνήσεις (Διάβασε Δανιήλ 7:15-17)

Η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, σαν ταχύτατο και ισχυρό λιοντάρι, καταβρόχθισε έθνη και λαούς, αλλά μετά νικήθηκε

Σαν αρκούδα, η Μηδοπερσική Παγκόσμια Δύναμη πεινούσε για κατακτήσεις και εξαπλώθηκε σε τρεις κατευθύνσεις πριν νικηθεί από την Ελλάδα

Η Ελληνική Παγκόσμια Δύναμη άρχισε με τον Μέγα Αλέξανδρο και γρήγορα επεκτάθηκε σαν λεοπάρδαλη που κάνει άλματα

Μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, τέσσερις στρατηγοί ανέλαβαν την εξουσία σε τμήματα της επικράτειάς του

Το τέταρτο θηριο αντιπροσώπευε αρχικά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά εξεικόνιζε και την άνοδο της Αγγλοαμερικανικής Παγκόσμιας Δύναμης (Διάβασε Δανιήλ 7:23-25) (*w88 15/5 24-26*)

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, σαν φοβερό θηριο που συντρίβει και καταβροχθίζει, κατέλυσε την Ελληνική Αυτοκρατορία

«Τα δέκα κέρατα» συμβόλιζαν το σύνολο των διαφόρων εθνών και κυβερνήσεων που προέκυψαν όταν σιγά-σιγά διαλύθηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Ένα αξιοσημείωτο εκβλάστημα απ' αυτή τη διάλυση ήταν η Μεγάλη Βρετανία

Σαν 'μικρό κέρατο', ως το 1763 η Βρετανία είχε νικήσει τους στόλους της Ισπανίας, της Ολλανδίας και της Γαλλίας

Το 'μικρό κέρατο' του εδαφίου Δανιήλ 7:8 έφτασε στο σημείο να αντιπροσωπεύει την Αγγλοαμερικανική Παγκόσμια Δύναμη

Εξετάζουμε σύντομα αυτή την ιστορία για να κατατοπιστούμε ώστε να πάρουμε σπουδαίες πληροφορίες για τον Βασιλιά της Βασιλείας

Ο Δανιήλ μάς περιγράφει ένα όραμα στο οποίο γίνεται μια συνεδρίαση δικαστηρίου στον ουρανό σχετικά με το βασιλικό αξίωμα της Βασιλείας του Θεού (Διάβασε Δανιήλ 7:9-14) (*go 98-107*)

Ο Παλαιός των Ημερών είναι ο Ιεχωβά Θεός· σ' αυτό το όραμα μας εντυπωσιάζει η υψηλή θέση του

Ζούμε στον καιρό που το 'μικρό κέρατο' ασκεί επιρροή

Στα προηγούμενα «θηρία» έχει επιτραπεί να υπάρχουν με τη μορφή υπολειμμάτων των περιοχών που κατείχαν

Παρουσιάζεται ο 'Γιος του ανθρώπου'· ποιος είναι αυτός, και τι περιγράφεται ότι του συμβαίνει;

Μπορεί να απαντήσετε: 'Ο «Γιος του ανθρώπου» είναι ο Ιησούς', αλλά θα μπορούσατε να υποστηρίξετε αυτή την άποψη μέσα από την Αγία Γραφή;

Η θεόπνευστη αφήγηση των εδαφίων Ματθαίος 26:63-65 (διάβασέ τα) αποκαλύπτει ότι ο Γιος του ανθρώπου είναι ο Ιησούς (*w88 1/1 10*)

Η περιγραφή του Δανιήλ εναρμονίζεται με το εδάφιο Αποκάλυψις 1:7, όπου ο Ιησούς είναι αυτός που έρχεται πάνω στα σύννεφα

Πότε έρχεται και παίρνει το βασιλικό αξίωμα και τη βασιλεία; Πώς μας βοηθάει να το μάθουμε αυτό το όραμα του Δανιήλ;

Αυτό πρέπει να γίνεται μετά την άνοδο της Αγγλοαμερικανικής Παγκόσμιας Δύναμης (του 'μικρού κέρατος') στους σύγχρονους καιρούς

Η εκπλήρωση άλλων προφητειών της Αγίας Γραφής δείχνει ότι, περίπου τον καιρό που ξέσπασε ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Ιεχωβά έδωσε στον Γιο του το βασιλικό αξίωμα για να κυβερνήσει στην ουράνια Μεσσιανική Βασιλεία

Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο της προφητείας του Δανιήλ είναι πως αυτή η προφητεία δείχνει ότι η Μεσσιανική Βασιλεία θα καταστρέψει τις ανθρώπινες βασιλείες (*Δα 7:14, 26*)

Αλλά τι μπορούμε να πούμε για το γεγονός ότι μερικοί άνθρωποι παίρνονται στον ουρανό για να κυβερνήσουν εκεί; Θα μπορούσατε να το υποστηρίξετε αυτό μέσα από την Αγία Γραφή;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ; (9 λεπτά)

Το όραμα του Δανιήλ δείχνει, όχι μόνο ότι ο Ιησούς (ο Γιος του ανθρώπου) θα αναλάβει την κυβέρνηση της Βασιλείας, αλλά και ότι κι άλλοι θα συμμετάσχουν σ' αυτήν (Διάβασε Δανιήλ 7:18, 27) (*kc* 142, 143)

Η Αγία Γραφή δείχνει ότι μερικοί από τους ακολούθους του Ιησού κλήθηκαν για να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση της Βασιλείας (Διάβασε Αποκάλυψις 1:9)

Ο απόστολος Ιωάννης εμπνεύστηκε να δώσει πολλές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή ανθρώπων στην κυβέρνηση της Βασιλείας (*go* 108-114)

Έγραψε ότι 144.000 άνθρωποι θα παίρνονταν στον ουρανό για να συγκυβερνήσουν με τον Ιησού (Διάβασε Αποκάλυψις 14:1· την ουσία των εδαφίων 3-5)

Τι θα απαντούσατε αν κάποιος σας έλεγε ότι δεν πρέπει να παίρνουμε κατά γράμμα τον αριθμό 144.000; (*go* 111· *rs* 318)

Το Αρνί που αναφέρεται ήταν ο Ιησούς, «ο Αμνός του Θεού»· το 14ο κεφάλαιο της Αποκάλυψις δείχνει μόνο ένα Αρνί, αριθμός που είναι κατά γράμμα· συνεπώς είναι λογικό ότι ο αριθμός 144.000 είναι κι αυτός κατά γράμμα (Ιωα 1:29· *g63* 8/3 27-29)

Αυτοί αποτελούν «απαρχή [πρώτους καρπούς, *MNK*]» της ανθρωπότητας· οι πρώτοι καρποί είναι ένα μικρό αντιπροσωπευτικό δείγμα που επιλέγεται

Ο Ιησούς μπορούσε να τους αποκαλεί «μικρόν ποίμνιον», εφόσον οι 144.000 άνθρωποι που θα παίρνονταν για να κυβερνήσουν μαζί με τον Ιησού θα ήταν λίγοι σε σύγκριση με τον παγκόσμιο πληθυσμό (Λου 12:32)

Αυτοί οι συμμετοχοί στην κυβέρνηση της Βασιλείας αναφέρονται και στα εδάφια Αποκάλυψις 7:4-8 (*go* 112-114)

Μολονότι αναφέρεται ότι αυτοί είναι από «τις φυλές του Ισραήλ», δεν είναι όλοι σαρκικοί Ιουδαίοι (*re* 116-119)

Τα ονόματα «των φυλών» διαφέρουν από τις αρχικές 12 φυλές του φυσικού Ισραήλ, πράγμα που δείχνει ότι το 7ο κεφάλαιο της Αποκάλυψις δεν αναφέρεται σε κατά σάρκα Ισραηλίτες (*w62* 592, 593· *Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 1125)

Τα εδάφια Αποκάλυψις 5:9, 10 (διάβασέ τα) δείχνουν ότι στην πραγματικότητα αυτοί προέρχονται από πολλά έθνη

Είναι λογικό το ότι η Αποκάλυψη αναφέρεται σ' αυτούς που είναι εσωτερικά Ισραηλίτες (Ανάφερε τι λέει το εδάφιο Ρωμαίους 2:29)

Πώς γίνονται άνθρωποι συμμετοχοί στην κυβέρνηση της Βασιλείας;

Ο Θεός καλεί ανθρώπους στον ουρανό για να συμμετάσχουν με τον Ιησού στην κυβέρνηση της Βασιλείας (*go* 115-120)

Αυτοί πρέπει να βαπτιστούν στο νερό και να χριστούν με άγιο πνεύμα (Διάβασε Ιωάννης 3:3, 5· *go* 113, 114)

Μ' αυτόν τον τρόπο «αναγεννιούνται», γεννιούνται, όχι ως άνθρωποι, αλλά ως πνευματικοί γιοι του Θεού (*g88* 8/2 26, 27)

Αφού κληθούν για να γίνουν συγκληρονόμοι με τον Χριστό, πρέπει να μείνουν πιστοί μέχρι θανάτου (Απ 2:10)

Κατόπιν ο Θεός, μέσω του Ιησού, τους εγείρει σε ζωή στον ουρανό για να κυβερνήσουν μαζί με τον Χριστό (Απ 20:4-6)

Οι πιο πολλοί από εμάς δεν έχουμε κληθεί για να κυβερνήσουμε μαζί με τον Χριστό· συνεπώς, ποια είναι η θέση μας στη διευθέτηση περί Βασιλείας;

Έχουμε βάσιμους λόγους να προσδοκούμε τον καιρό που όλη η γη θα επωφελείται από την ουράνια διακυβέρνηση (Δα 7:27)

ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΘΕΣΗ Σ' ΑΥΤΗΝ; (12 λεπτά)

Η Αγία Γραφή δείχνει ξεκάθαρα ότι η συντριπτική πλειονότητα των πιστών ανθρώπων θα απολαύσει αιώνια ζωή στη γη

Το γεγονός ότι μόνο ένα μικρό ποίμνιο πηγαίνει στον ουρανό υποδηλώνει ότι οι υπόλοιποι θα ανταμειφτούν κάπου αλλού

Ο σκοπός του Θεού για τον άνθρωπο ήταν να ζήσει στη γη (Γε 1:28)

Ο θάνατος θα ερχόταν στους ανθρώπους μόνο αν αυτοί παρήκουαν (Γε 2:17)

Τα εδάφια Ψαλμός 37:11, 29 δείχνουν ότι η γη θα κυβερνιέται με δικαιοσύνη

Αυτό συμφωνεί με τα εδάφια Αποκάλυψις 5:9, 10

Πλησιάζουμε σε έναν κρίσιμο καιρό όσον αφορά τη θέση μας στη διευθέτηση περί Βασιλείας (Διάβασε Ματθαίος 25:31, 32) (*w95* 15/10 23-28)

Ο καθένας θα διαχωριστεί και θα κριθεί με βάση το αν υποστηρίζει ή όχι τους χρισμένους «αδελφούς» του Χριστού (Διάβασε Ματθαίος 25:34-40)

Ο Ιησούς δεν περιέγραφε το νέο κόσμο, γιατί τότε οι χρισμένοι δεν θα είναι γυμνοί, πεινασμένοι ή φυλακισμένοι

Υποστηρικτές είναι όσοι αναγνωρίζουν τους χρισμένους αδελφούς του Χριστού και συνεργάζονται μ' αυτούς στο ζωτικό έργο κηρύγματος που κάνουν αυτόν τον καιρό του τέλους

Όλοι μας μπορούμε να ρωτήσουμε: «Πιστεύω εγώ πως εκδηλώνω ολόκαρδα την υποστήριξή μου στο έργο της Βασιλείας; Καταβάλλω σκληρές προσπάθειες, κάνοντας ό,τι μπορώ για να διακηρύξω τη Βασιλεία;»

Η ανταμοιβή για τους υποστηρικτές θα είναι να κληρονομήσουν την επίγεια επικράτεια της Βασιλείας (*go* 166· *w85* 1/6 22, 23)

Αυτοί που δεν την υποστηρίζουν προτίμησαν να μην έχουν θέση στη διευθέτηση περί Βασιλείας· αυτοί θα λάβουν δυσμενή κρίση (Διάβασε Ματθαίος 25:41-46) (*go* 167-171)

Αυτοί αρνούνται να αναγνωρίσουν τους «αδελφούς» του Χριστού που κηρύττουν τη Βασιλεία· δεν υποστηρίζουν το ζωτικό τους έργο

Πρόκειται για σοβαρό ζήτημα· δεν υπάρχει μέση οδός ούτε μπορεί κανείς να παραμείνει αναποφάσιτος· όταν θα αποδοθεί η τελική κρίση, το κάθε άτομο θα είναι ή «πρόβατο» ή «ερίφιο»

Τώρα είναι ο καιρός να εκδηλώσουμε την απόλυτη αφοσίωσή μας στη Βασιλεία και να την υποστηρίξουμε με ενθουσιασμό

Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε αμελείς στην παρακολούθηση των συναθροίσεων ούτε να είμαστε φυγόπονοι ως προς τη συμμετοχή μας στο δημόσιο κήρυγμα της Βασιλείας που διευθετεί η εκκλησία

Με το να αποδείξουμε ότι πιστεύουμε ειλικρινά πως ο Ιησούς είναι Βασιλιάς και Λυτρωτής, θα πάρουμε τώρα τη θέση μας και θα έχουμε την προοπτική να απολαύσουμε την ευλογία που αναφέρεται στο εδάφιο Ματθαίος 25:34

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπόπιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται)