

‘ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΧΩΒΑ’

Σημείωση για τον ομιλητή:

Ενόψει του Αρμαγεδδώνα, βοήθησε το ακροατήριο να εκτιμήσει το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για πίστη και υπακοή. Η επιβίωσή μας θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία υπακούμε σε συγκεκριμένες οδηγίες

Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ (5 λεπτά)

Τα προβλήματα που πλήττουν ολόκληρη την υδρόγειο κάνουν μερικούς εμπειρογνώμονες να προειδοποιούν ότι η ανθρωπινή φυλή διατρέχει σοβαρό κίνδυνο (g90 8/2 31)

Η κατάρρευση του συστήματος δεν θα είναι αποτέλεσμα των προβλημάτων που έχει—υπερπληθυσμός, πείνα, μόλυνση, πόλεμοι, κτλ.—αλλά θα έρθει από το χέρι του Θεού, στη ‘μεγάλη θλίψη’ (Ματ 24:3, 21)

Το τελικό μέρος θα είναι ‘ο πόλεμος της μεγάλης ημέρας του Θεού του Παντοκράτορα’ (Απ 16:14· Ιωλ 3:12, 13)

Ποια θα είναι η δική σας θέση στον επικείμενο θεικό πόλεμο; Θα αναμένεται από εσάς να πολεμήσετε;

Τι διδάσκετε τα παιδιά σας και τους άλλους σχετικά με αυτό;

Το να γνωρίζουμε την ορθή άποψη είναι σημαντικό, γιατί θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι και να επιζήσουμε (w86 15/12 24 §14)

Αυτός ο πόλεμος είναι του Θεού, το λογικό είναι λοιπόν να αποβλέπουμε σε Αυτόν για την απάντηση

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΝ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ; (16 λεπτά)

Κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, τα άτομα συχνά τάσσονται ενεργά υπέρ της μιας ή της άλλης παράταξης, πολεμώντας για αυτήν

Άλλοι προσπαθούν να φύγουν από την περιοχή όπου γίνεται η μάχη, για να παραμείνουν ζωντανοί

Ο πόλεμος της μεγάλης ημέρας του Θεού θα είναι παγγήνιος, κανείς λοιπόν δεν θα μπορεί να φύγει και να πάει σε κάποια ουδέτερη ζώνη ή σε κάποιο ουδέτερο έθνος

Θα αναμένεται από τα άτομα που τάσσονται με το μέρος του Θεού να πολεμήσουν και να εξολοθρεύσουν τους πονηρούς;

Όταν οι Ιουδαίοι ήταν ο λαός του Θεού, είχαν στρατό και διεξήγαν θεοκρατικούς πολέμους όταν έπαιρναν διαταγή να ενεργήσουν έτσι

Ο Ιεχωβά τούς εξουσιοδότησε να πολεμήσουν τους ειδωλολάτρες κατοίκους της Γης της Επαγγελίας

Έτσι και έκαναν, υπό την ηγεσία του Ιησού του Ναυή και με τη βοήθεια του Θεού (Δε 7:1, 2· Ιη 10:40-42)

Και ο Δαβίδ ζητούσε κατεύθυνση από τον Θεό όταν επρόκειτο να ηγηθεί των στρατευμάτων του Ισραήλ σε κάποιον πόλεμο (1Χρ 14:10, 16)

Μήπως αυτό είναι το υπόδειγμα για τους Χριστιανούς, μήπως δείχνει αυτό ότι θα πολεμήσουμε και εμείς στη διάρκεια του Αρμαγεδδώνα;

Ένα παράδειγμα από το οποίο αντλούμε διδάγματα έλαβε χώρα όταν στον Ισραήλ βασίλευσε ο Ιωσαφάτ (w84 1/11 13-19)

Όταν πλησίαζαν κάποια εχθρικά έθνη, ζήτησε και αυτός καθοδηγία από τον Θεό (2Χρ 20:1, 5, 6, 10-12)

Ο Θεός απάντησε μέσω ενός Λευίτη που λεγόταν Ιααζιήλ (2Χρ 20:14-17)

Ευγνώμων για την καθοδηγία του Θεού, ο Ιωσαφάτ υπάκουσε και νίκησε (2Χρ 20:18, 20)

Με την παρέμβαση του Ιεχωβά, τα εχθρικά στρατεύματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους

Αυτό οδήγησε σε αλληλοσφαγή, και δεν χρειάστηκε να πολεμήσει ο Ισραήλ (2Χρ 20:22-24)

Ο Ισραήλ αίνεσε, δηλαδή ευλόγησε, τον Θεό (2Χρ 20:26)

Αυτό αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι ικανός να νικήσει τους εχθρούς χωρίς να χρειαστεί να πολεμήσουν οι δούλοι του

Μήπως είναι αυτό το υπόδειγμα για ‘τον πόλεμο της μεγάλης ημέρας του Θεού του Παντοκράτορα’; (Απ 16:14)

Οι Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές δείχνουν ότι το υπόδειγμα για το λαό του Θεού σήμερα βρίσκεται στο εδάφιο 2 Χρονικών 20:17

Η Αποκάλυψη παρουσιάζει μόνο τα στρατεύματα στον ουρανό να λαβαίνουν μέρος στον πόλεμο ως υποστηρικτές του Ιησού Χριστού (Απ 17:14, ΝΔΜ· 19:11-16)

Άρα λοιπόν, το εδάφιο 2 Χρονικών 20:17 είναι μια συμβουλή που χρειάζεται να την πάρουμε στα σοβαρά

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (12 λεπτά)

Έχουμε συγκεκριμένες οδηγίες από τον Θεό που μας λένε τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε

Οι Ιουδαίοι τότε έπρεπε να ακολουθήσουν τις οργανωτικές οδηγίες του Ιωσαφάτ

Δεν θα έπρεπε να κάνουν τη σκέψη ότι, αφού δεν θα χρειαζόταν να πολεμήσουν, θα μπορούσαν να μείνουν σπίτι τους για να κοιτάξουν την οικογένειά τους, τα κτήματά τους ή τη δουλειά τους

Το ‘να παρουσιαστούν [πάρουν θέση, ΜΝΚ] και να σταθούν’ απαιτούσε τόση υπακοή όση θα έπρεπε να δείξουν και αν τους δινόταν εντολή να πολεμήσουν

Θα ακολουθήσουμε και εμείς επίσης τις οδηγίες;

Όταν θα βλέπουμε τους πονηρούς να καταστρέφονται, μπορεί να μπούμε στον πειρασμό να ενδώσουμε σε αισθήματα εκδίκησης για αδικίες του παρελθόντος

Ως προς το αν έχουμε την τάση να αφήνουμε τα ζητήματα στα χέρια του Θεού, πώς αντιδρούμε στις αδικίες τώρα;

Οι αδικίες και οι ανισότητες οδηγούν πολλούς ιερείς και διακόνους του Χριστιανικού κόσμου σε διαμαρτυρίες και σταυροφορίες για αλλαγές (g87 22/4 3, 4· w86 15/7 27, στην αγγλική)

Μήπως έχουμε παρόμοιες τάσεις;

Δεν έχουμε διοριστεί εμείς ως εκτελεστές (2Θε 1:6-9· Εβρ 10:30)

Η συμβουλή της Αγίας Γραφής είναι να παραμένουμε ουδέτεροι και να αποβλέπουμε στον Θεό για τη λύση (Ιωα 17:14, 16 [«εκ του κόσμου»=μέρος του κόσμου, *MNK*])

Αντί να μιλάμε για το τι θα έπρεπε να κάνουν οι ανθρώπινες οργανώσεις και οι διάφοροι όμιλοι, θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή στη Βασιλεία, δείχνοντας ότι αυτή είναι η θεραπεία που χρειάζεται

Όταν το κάνουμε αυτό, παίρνουμε τη 'θέση' μας και ακολουθούμε τις οδηγίες

Μας δίνεται η οδηγία να 'έχουμε διαρκώς στο νου την ημέρα του Ιεχωβά' (2Πε 3:11-13, *MNK*)

Αντανakλά ο τρόπος με τον οποίο ζείτε τώρα ότι πιστεύετε πως η ημέρα του Ιεχωβά είναι κοντά;

Θεωρούμε την υπηρεσία μας προς τον Θεό ως κάτι το ασήμαντο, το δευτερεύον, ή ως ένα ζωτικό ζήτημα για το οποίο αξίζει να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, θέτοντας αυτή την υπηρεσία πρώτη στη ζωή μας και βάζοντας την αναψυχή, την εργασία, τα χόμπι, κτλ., στην κατάλληλη θέση σε σχέση με αυτήν; (*bw* 183)

Είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε το χρονοδιάγραμμα του Θεού, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο Αυτός χειρίζεται τα πράγματα;

Εκείνος γνωρίζει πότε είναι ο καλύτερος χρόνος για να έρθει το τέλος· δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να κάνουμε υποθέσεις (2Πε 3:8, 9· *bw* 171-174· *w74* 432, 433)

Χρειάζεται να συνεχίσουμε να κάνουμε το κήρυγμα που μας έχει ανατεθεί (Ρω 10:10, 18 [«ομολογία»=δημόσια διακήρυξη, *MNK*])

Μερικοί υποθέτουν ότι σε κάποιο σημείο θα σταματήσουμε το κήρυγμα και θα περιμένουμε απαθείς το τέλος

Η Αγία Γραφή απλώς μας λέει να κηρύττουμε μέχρι να έρθει το τέλος (*w88* 1/1 25, 26, 28, 29· *w88* 15/7 10, 11)

Άλλοι αναρωτιούνται ποιο θα είναι το περιεχόμενο του θεικού αγγέλματος καθώς θα πλησιάζουμε στην 'ημέρα της εκδίκης του' (Ησ 61:2)

Ήδη το άγγελμα που παρουσιάζουμε είναι δυνατό· πρέπει να είμαστε άγρυπνοι στη θεοκρατική κατεύθυνση καθώς το τέλος πλησιάζει

Ποτέ δεν θα πάψουμε να μιλάμε για τον Θεό και για τους σκοπούς του

Πάντοτε θα διηγούμαστε τις πράξεις του και θα μιλάμε για τους σκοπούς του (2Χρ 20:21)

Τώρα, πρέπει να 'είμαστε εντατικά απασχολημένοι με το λόγο, δίνοντας μαρτυρία' (Πρ 18:5, *MNK*· *w76* 537, 538)

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ ΤΩΡΑ (12 λεπτά)

Σε μερικές περιόδους της ιστορίας τους, οι Ισραηλίτες άφησαν να χαθεί η εμπιστοσύνη τους στον Θεό· κάτι τέτοιο ας μη συμβεί ποτέ σε εμάς (Ησ 30:15 [«πεποιθήσει»=πλήρη εμπιστοσύνη, *MNK*])

Να καταβάλλετε τώρα προσπάθειες για να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη σας

Η εξέλιξη που θα έχουν τα πράγματα από τώρα μέχρι το νέο κόσμο μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως αναμένουμε εμείς προσωπικά

Αν η εμπιστοσύνη μας είναι ισχυρή, τότε δεν θα προσκόψουμε

Οι δυσχέρειες που θα υπάρξουν μπορεί να μας επηρεάσουν (Αββ 3:17· *w74* 182)

Μπορεί να είναι πράγματα που φυσιολογικά θα προξενούσαν ταραχή και ανησυχία

Είναι ανάγκη να είμαστε όσιοι και υπομονετικοί, 'να σταθούμε' έχοντας εμπιστοσύνη στον Θεό (2Χρ 20:17, 20· Αββ 3:16, 18 [«πλην εν τη ημέρα της θλίψεως θέλω αναπαυθή»=ώστε θα περιμένω ήσυχα την ημέρα της συμφοράς, *MNK*])

Αν είμαστε πεπεισμένοι ότι θα επιτύχουν οι σκοποί του Θεού—περιλαμβανομένου και του σκοπού να επιζήσει ο πολύς όχλος—δεν θα προσκόψουμε αν συμβούν πράγματα που δεν τα περιμένουμε

Και καμιά πίεση δεν θα μπορέσει να διαρρήξει τη σχέση που έχουμε με τον Ιεχωβά (Εβρ 10:37-39)

Τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον χρειαζόμαστε τη δύναμη που μπορούμε να αντλήσουμε από τη συναναστροφή μας με τους συγχριστιανούς μας

Στην αρχαιότητα, οι Ιουδαίοι βάδισαν υπό την ηγεσία του Ιωσαφάτ ως συναθροισμένος λαός (*w84* 1/11 18 §16)

Εσείς ανήκετε στους συναθροισμένους λάτρεις τώρα; (Εβρ 10:24, 25)

Συνειδητοποιήστε ότι ο Θεός ακόμη και τώρα σώζει το λαό του (Γα 1:4 [«αιώνος»=συστήματος πραγμάτων, *MNK*])

Μας βοηθάει να μην είμαστε μέρος του πονηρού συστήματος

Ακόμη και αν ο εχθρός αφαιρέσει τη ζωή ενός Χριστιανού, ο Θεός μπορεί να περιφρουρήσει τις αιώνιες προοπτικές αυτού του ατόμου (Ματ 10:28)

Χρειάζεται να είμαστε με το μέρος του Ιεχωβά· μην καθυστερείτε να πάρετε την απόφαση

Αυτή περιλαμβάνει, όχι μόνο αφιέρωση και βάπτισμα, αλλά και το να μιμούμαστε τις ενέργειες του Θεού και να υπακούμε στις εντολές του (Ιακ 1:22)

Έτσι θα είμαστε προετοιμασμένοι προκειμένου να είμαστε μεταξύ του υπάκουου λαού του, που θα εφαρμόσει το εδάφιο 2 Χρονικών 20:17 στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης

Τέτοια άτομα θα δουν τη σωτηρία από τον Ιεχωβά και θα τον ευλογούν για πάντα

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρεις την πηγή της ύλης όπως αυτή ορίζεται μέσα στις παρενθέσεις)