

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Σημείωση για τον ομιλητή:

Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στην προς Εβραίους επιστολή, 3ο και 4ο κεφάλαιο. Να βοηθήσεις τους ακροατές να καταλάβουν πώς μπορούν αυτές να βοηθήσουν κάποιον να διακρίνει μήπως, με οποιονδήποτε τρόπο, έχει αφήσει να κλονιστεί η πεποίθησή του για το λόγο του Ιεχωβά

ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Η ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ (5 λεπτά)

Η πίεση, η εναντίωση, η απάθεια και η αποθάρρυνση μας επηρεάζουν όλους

Σαν τον απόστολο Ιωάννη, οι Χριστιανοί λένε: «Αμήν, . . . έρχου, Κύριε Ιησού» (Απ 22:20)

Θα θέλαμε να δούμε να γίνεται το θέλημα του Θεού πάνω στη γη όπως και στον ουρανό

Πρέπει να παραμεινουμε σταθεροί μέχρι το τέλος, είτε αυτού του συστήματος είτε της ζωής μας (Ματ 24:13)

Εμείς διακρατούμε αυτή την πεποίθηση;

Στην προς Εβραίους επιστολή της Αγίας Γραφής υπάρχουν δυνατές συμβουλές για να μας βοηθήσουν να τη διακρατήσουμε (w83 15/6 17, 18· w73 401-404· *Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 1077-1080, στην αγγλική)

Απευθυνόταν στους Εβραίους Χριστιανούς, οι οποίοι περνούσαν δύσκολες ημέρες, είχαν πολλές πιέσεις

Μερικοί Χριστιανοί ήταν απαθείς, άλλοι πνευματικά αδύνατοι, ανώριμοι, ορισμένοι είχαν υπερβολική αυτοπεποίθηση

Καλό θα ήταν να ακούσουμε αυτές τις συμβουλές (1Κο 10:12)

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΕΔΩΞΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ (30 λεπτά)

(Ζήτησε από τους ακροατές να ανοίξουν την Αγία Γραφή τους στην προς Εβραίους επιστολή, 3ο κεφάλαιο, και να παρακολουθούν καθώς θα γίνεται εδάφιο προς εδάφιο εξέταση. Να διαβάζεις το εδάφιο[-α] και μετά να σχολιάζεις)

Εδάφιο 1 [«κατανοήσατε»=αναλογιστείτε, *MNK*]:

Παίρνουμε δύναμη για να διατηρήσουμε την πεποίθησή μας μέσω του Χριστού

‘Αναλογιστείτε’. Κάντε στοχασμούς για την αγάπη που έδειξε όταν ήταν εδώ στη γη, για τη θυσία του, για την ανάστασή του, για τη θέση που κατέχει ως ‘απόστολος’ (δηλαδή απεσταλμένος) του Θεού, ως μεγάλος ουράνιος Αρχιερέας και ως Κεφαλή της εκκλησίας (Εβρ 2:14, 15· w83 15/6 19, 20)

Αναλογιστείτε πώς συγκρίνεται η δική σας ζωή, συλλογίζομενοι μερικές από τις δοκιμασίες που πέρασε ο Ιησούς και οι οποίες θα μπορούσαν να τον κάνουν να αποθαρρυνθεί (Ματ 20:20, 21· Μαρ 3:5· 9:19· Λου 9:46-48· 22:24)

Εδάφια 2-4:

Ο Χριστός ήταν πολύ ανώτερος από τον Μωυσή, παρ’ όλο που ο Μωυσής έκανε πολλά θαυματουργικά πράγματα για τον Ισραήλ

Με την κατεύθυνση του Θεού, ο Χριστός οικοδομεί όλα τα πράγματα, περιλαμβανομένης και της Χριστιανικής εκκλησίας, η οποία κατασκευάστηκε από εκείνον ως Αρχιεργάτη του Θεού (Ια 8:30, 31 [«δημιουργούσα»=ως αρχιεργάτης, *MNK*]· w85 15/1 31· w82 1/2 20)

Η δόξα ανήκει στον Ιεχωβά Θεό, που είναι ο Αρχιτέκτονας και ο Δημιουργός

Εδάφια 5, 6:

Ο Μωυσής, παρ’ όλο που ήταν μεγάλος, δεν ήταν παρά υπηρέτης στον οίκο, αλλά ο Χριστός είναι ο *Γιος* του Ιδιοκτίτη της οικίας, διορισμένος επί του οίκου από τον Θεό (w85 15/1 31)

Θέλουμε εμείς να υποστηρίζουμε το μεγάλο αυτόν οίκο—την εκκλησία των πνευματικών Ισραηλιτών;

Δεν πρέπει να αποκάμουμε, αλλά να κρατήσουμε γερά «την παρρησίαν» και να διατηρήσουμε τη χαρά, ή αλλιώς «το καύχημα»

Εδάφιο 7:

Το άγιο πνεύμα (στα εδάφια Ψαλμός 95:7-11) είπε: ‘Σήμερα’ τώρα είναι ο ευπρόσδεκτος καιρός

Δεν ξέρουμε τι θα φέρει το αύριο

Ο Πέτρος παρότρυνε: ‘Να έχετε διαρκώς στο νου την παρουσία της ημέρας του Ιεχωβά’ (2Πε 3:12, *MNK*)

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εκπληρώμε τις Χριστιανικές μας υποχρεώσεις *κάθε ημέρα*

‘Η ημέρα του Ιεχωβά’ έρχεται σαν κλέφτης· η δική μας η ζωή ίσως να τελειώσει αύριο

Εδάφια 8-11:

Ο Ισραήλ έκανε διάφορα πράγματα για να δοκιμάσει τον Θεό όσον αφορά το αν θα κρατήσει το λόγο του (*Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 350, 351)

Με το να παραπονιούνται, να μην είναι ευχαριστημένοι με τις προμήθειές του, δοκίμαζαν τον Θεό όσον αφορά το πόσα θα ανεχόταν, πόσο θα κρατούσε η υπομονή του (Εξ 32:1-4· w86 1/4 23, 24, στην αγγλική)

Εδάφιο 12 [«υπάρχη»=αναπτυχθεί· «απιστίας, ώστε να αποστατήση»=που να στερείται πίστης με το να απομακρυνθεί, *MNK*]:

Πρέπει να εξετάζουμε τον εαυτό μας ως προς το τι είναι η καρδιά μας, να μη χάνουμε την πίστη μας, να συνειδητοποιούμε ότι οι υποσχέσεις του Θεού θα βγουν αληθινές

Η κακή καρδιά δεν εμφανίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά αναπτύσσεται σταδιακά (w81 1/3 22, 23· w89 15/7 22)

Εδάφιο 13 [«απάτης»=απατηλής δύναμης, *MNK*]:

Τώρα είναι ο καιρός για να είναι ο *καθένας* από εμάς δεμένος με τους αδελφούς, όχι να παραπονιόμαστε ούτε να δείχνουμε αδυναμία, αλλά να είμαστε *ισχυροί*, για να προτρέπουμε ο ένας τον άλλον (w86 1/4 24-26, στην αγγλική)

Ίσως αισθάνεστε αδύναμοι, αλλά ενθαρρύνοντας κάποιον άλλον, παίρνετε εσείς ενθάρρυνση από τον Θεό

Η αμαρτία είναι πολύ απατηλή

Επιτίθεται στα αδύνατα σημεία, μας καταλαμβάνει αιφνίδια είτε όταν είμαστε αποθαρρημένοι, απαθείς ή αμελείς είτε όταν γινόμαστε υπερβολικά δίκαιοι, επικρίνουμε τους άλλους και μένουμε ασυγκίνητοι στα προβλήματα των αδελφών μας

Εδάφιο 14 [«βεβαίαν την αρχήν της πεποίθησεως»=ακλόνητη την πεποίθηση που είχαμε στην αρχή, *MNK*]:

Πώς ήσασταν ‘στην αρχή’, όταν πρωταρχίσατε να υπηρετείτε τον Ιεχωβά Θεό;

Ενθουσιώδεις, θαρραλέοι, χαρούμενοι, γεμάτοι πεποίθηση; Είστε ακόμη έτσι; (w80 1/11 15-17)

Τώρα, που έχετε περισσότερες γνώσεις, έχετε προοδεύσει προς την ωριμότητα; Αν όχι, γιατί; Μήπως έχουν εγερθεί προβλήματα;

Οι γνώσεις που έχετε σήμερα είναι περισσότερες από αυτές που είχατε όταν αρχίσατε, έχετε λοιπόν τα εφόδια για να αντιμετωπίσετε μεγαλύτερα προβλήματα

Αν σας λείπει η πεποίθηση, ζητήστε βοήθεια από τον Θεό

Εδάφιο 15:

Αυτό λέγεται από τον Θεό *σήμερα* όπως και τότε

Δεν ακούμε κατά γράμμα τη φωνή του ή τη φωνή ενός αγγέλου, αλλά έχουμε τον εμπνευσμένο από το πνεύμα Λόγο Του

Ο Θεός δεν είναι μακριά μας (Πρ 17:27)

Επίσης, έχουμε για παραδείγματα αδελφούς σε όλο το πρόσωπο της γης που διατηρούν την πεποίθησή τους· αυτοί ευλογούνται

Εδάφια 16-19:

Οι περισσότεροι από αυτούς που είδαν τα θαύματα του Θεού, οι οποίοι είχαν πεποίθηση όταν περνούσαν την Ερυθρά Θάλασσα, απέτυχαν να μπουν στη Γη της Επαγγελίας

Παρά το γεγονός ότι θα μπορούσαν να είχαν ανακτήσει την πεποίθησή τους, αυτοί συνέχισαν να παραπονιούνται· λόγω της από μέρους τους έλλειψης πίστης ο Θεός αποφάσισε ότι έπρεπε να πεθάνουν στην έρημο

Μόνο ο Ιησούς του Ναυή, ο Χάλεβ και οι Λευίτες επέζησαν και μπήκαν στη Γη της Επαγγελίας του Θεού (*Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 1016)

Οι Λευίτες ήταν η μόνη φυλή που δεν έστειλε κάποιον για να κατασκοπεύσει τη γη, γι' αυτό εξαιρέθηκαν από την καταδίκη που επιβλήθηκε στους άπιστους κατασκόπους και σε αυτούς που τους υποστήριζαν

Το ότι εξετάζουμε όσα συνέβησαν στους Ισραηλίτες δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανησυχούμε ή να φοβόμαστε

Πρέπει να μας απασχολεί αυτό το ζήτημα και να προσέχουμε· *μόνο εκείνοι που είναι πράγματι ανυπάκουοι θα πέσουν*, ακριβώς όπως έπεσαν και τότε

Κεφάλαιο 4:1, 2 [*«δεν ήτο εις τους ακούσαντας ηνωμένος με την πίστιν»=δεν ήταν ενωμένοι μέσω της πίστης με εκείνους που άκουσαν, MNK*]:

Δεν είναι σωστό να παραπονιόμαστε εμείς ως άτομα εναντίον του Θεού

Δεν απολαμβάνουμε όλοι την ίδια πνευματική τροφή;

Έχουμε τα ίδια καλά νέα, την υπόσχεση για ανάπαυση στο νέο σύστημα πραγμάτων του Θεού

Όλοι, και οι πρεσβύτεροι και οι υπόλοιποι, πρέπει να προσέχουμε· αν κάποιος φαίνεται να υστερούν, να τους ενθαρρύνουμε

Ίσως απλώς να φαίνεται ότι αυτοί χάνουν την πίστη τους, γι' αυτό θα πρέπει να τους πλησιάσουμε ως αδελφοί, θεωρώντας τους άλλους «υπερέχοντας [ανώτερους, MNK]» από εμάς και έχοντας επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι ίσως να πειραστούμε και εμείς (Γα 6:1· Φλπ 2:3)

Δεν αρκεί να ακούσουμε μόνο την υπόσχεση· χρειάζεται πραγματική πίστη από καρδιάς

Εμείς, σκεφτόμαστε και ενεργούμε πιστεύοντας ότι αυτή η υπόσχεση του Θεού είναι πραγματικότητα, μαζί με εκείνους που έχουν πίστη;

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (10 λεπτά)

Εδάφιο 11:

Τώρα χρειάζεται περισσότερη από τη συνηθισμένη προσοχή, γιατί οι καιροί γίνονται πιο τεταμένοι (*w83 15/6 26*)

Έχουμε το προειδοποιητικό παράδειγμα της έλλειψης πίστης του Ισραήλ, της απώλειας πεποίθησης

Εδάφιο 12 [*«ενεργός»=ασκεί δύναμη, MNK*]:

Ο λόγος της υπόσχεσης του Θεού είναι βέβαιος (*w76 631*)

Δεν τον εγκατέλειψε ούτε τον παραμέλησε ώστε να έχει καταντήσει νεκρό γράμμα

Ο Ιεχωβά ενεργεί, κάνοντας να εκπληρωθεί, προοδευτικά και σίγουρα, η υπόσχεσή του

Ποια είναι η δική μας στάση απέναντι στο λόγο της υπόσχεσης του Θεού;

Ο Θεός γνωρίζει την καρδιά μας· είμαστε υπόλογοι σε αυτόν

Δεν πρέπει να αφήσουμε να εξασθενήσει η πεποίθησή μας, όπως έκανε ο Ισραήλ

Οι ενέργειές μας σε σχέση με την υπόσχεση του Θεού θα αποκαλύψουν τι είμαστε πραγματικά (*gm 175-183· w88 1/5 7· w86 1/4 6, 7, στην αγγλική*)

Όλοι μας χρειάζεται να δώσουμε μεγάλη προσοχή στην υπόσχεση του Θεού και σε όλα όσα λέει η Αγία Γραφή σε σχέση με αυτή την υπόσχεση

Αν σκεφτόμαστε περισσότερο γύρω από αυτήν, θα παίρνουμε *δύναμη*· το πνεύμα μας θα γίνει δυνατό, γεμάτο πεποίθηση

Εδάφιο 13:

Εφόσον όλα τα πράγματα είναι γυμνά μπροστά στον Θεό, είναι απαραίτητο να στηριζόμαστε σε αυτόν, να γίνουμε στενοί φίλοι του

Είμαστε υπόλογοι σε αυτόν και μόνο (*w80 1/7 6, 7*)

Εδάφια 14-16:

Ας πάρουμε θάρρος· ας ανακτήσουμε την τυχόν χαμένη χαρά· ας ενισχύσουμε την πεποίθηση

Ας συνεχίσουμε να ομολογούμε δημόσια τον Αρχιερέα μας και Βασιλιά μας

Να πλησιάζουμε τον Ιεχωβά μέσω του Ιησού ζητώντας βοήθεια για τις αδυναμίες μας

Ας το κάνουμε αυτό χωρίς φόβο και με πλήρη πεποίθηση χωρίς να στηριζόμαστε στη δική μας δύναμη

Αν ενεργούμε έτσι, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα αντικρίσουμε το τέλος έχοντας ισχυρή πίστη και χαρά, έχοντας πλήρη πεποίθηση για την αγάπη του Θεού και για την ανταμοιβή που δίνει αυτός (*w89 15/2 13*)

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρεις την πηγή της ύλης όπως αυτή ορίζεται μέσα στις παρενθέσεις)