

## ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ;

### Σημείωση για τον ομιλητή:

Να βοηθήσεις το ακροατήριο να δει πόσο εύκολο είναι να νομίζει κάποιος ότι υπηρετεί τον Θεό με αποδεκτό τρόπο και, ωστόσο, να μην τον ευαρεστεί καθόλου. Να διευκρινίσεις ότι, ενώ είναι αναγκαίο να διάγει κάποιος ηθική ζωή και να αποφεύγει να βλάπτει τους άλλους, αυτά τα πράγματα από μόνα τους δεν αποτελούν τις μοναδικές απαιτήσεις που έχει ο Θεός. Να ενθαρρύνεις τον καθένα να εξετάσει την προσωπική του υπηρεσία προς τον Θεό στο φως των διδασκαλιών του Ιησού

### ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ (5 λεπτά)

Οι γνώμες ποικίλλουν ως προς το πώς θα πρέπει να υπηρετούμε τον Θεό (Σχολίασε το τι κάνουν οι άνθρωποι των τοπικών θρησκειών, όπως το να πηγαίνουν στην εκκλησία, το να κάνουν δωρεές, το να ανάβουν κεριά, κτλ. Μην καταδικάσεις αυτές τις συνήθειες, αλλά να δείξεις ότι υπάρχουν αντιφατικές απόψεις)

Πολλοί πιστεύουν ότι υπηρετούν τον Θεό με αποδεκτό τρόπο απλώς και μόνο με το να είναι καλοί και να μη βλάπτουν τους άλλους (rs 227, 228)

Αν κάποιος σας ρωτούσε πώς να υπηρετεί τον Θεό, τι θα του λέγατε;

Είναι σωστός ο τρόπος με τον οποίο υπηρετείτε εσείς τον Θεό;

Απλώς και μόνο το γεγονός ότι κάποιος άνθρωπος λέει πως ο Θεός απαιτεί έναν ορισμένο τρόπο δεν κάνει και σωστό αυτόν τον τρόπο (Παρ 14:12)

Ο απόστολος Ιωάννης έδειξε ότι χρειάζεται να εξετάζουμε την πηγή της γνώσης (1Ιω 4:1· w88 1/4 30· w86 15/7 19)

Ένα άτομο που εκφράζει κάποια άποψη μπορεί και το ίδιο να έχει παροδηγηθεί

Χρειάζεται να συνεχίσουμε να ελέγχουμε, να εξετάζουμε (2Ιω 7-9· w83 1/8 22-24)

Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και γι' αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί απλώς με βάση τη γνώμη κάποιου ανθρώπου

Αυτό θα μας βοηθήσει να μην απατηθούμε

Μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε σε ποιους τομείς ίσως να χρειάζεται βελτίωση η υπηρεσία μας προς τον Θεό

### Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ (7 λεπτά)

Η Αγία Γραφή είναι ο εμπνευσμένος λόγος του Θεού, συνεπώς είναι σωστό να ελέγξουμε με βάση την Αγία Γραφή τη μορφή της υπηρεσίας που αποδίδουμε

Τα συγγράμματα του Ιωάννη, με τα οποία ολοκληρώνεται ο κανόνας της Αγίας Γραφής, μας βοηθούν

Ο απόστολος Ιωάννης επισημαίνει το γεγονός ότι τα άτομα που νομίζουν πως υπηρετούν τον Θεό με αποδεκτό τρόπο μπορεί να έχουν εσφαλμένη άποψη για το τι απαιτείται (Ιωα 8:41-47· gt 69)

Ακόμη και άτομα που πιστεύουν ότι είναι ειλικρινή θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε προσωπικά συμφέροντα να τους κάνουν να μη συλλάβουν το νόημα του αγγέλματος του Θεού (Να αναφέρεις Ιωα 6:1-13, 22-26· gt 52-54)

Ορισμένοι πλησίασαν τον Θεό ή τον Ιησού επειδή τους ενδιέφεραν οι προσωπικές τους ανάγκες, αλλά αυτό δεν ήταν ικανοποιητικό

Όπως οι Ισραηλίτες που έφαγαν το μάννα αλλά δεν ενέμειναν στην πίστη, έτσι και ορισμένοι που άκουσαν τον Ιησού δεν ενέμειναν στην έρευνα για τον ορθό τρόπο υπηρεσίας (Αρ 21:4-6· Ιωα 6:27-29, 48-51, 66)

Μάλιστα, ίσως μερικά ειλικρινή άτομα να εργάζονται ενάντια στους σκοπούς του Θεού (Ιωα 16:2· pe 31, 32)

Εμείς δεν θέλουμε να τους μοιάσουμε

Χρειάζεται να έχουμε την ολόκαρδη επιθυμία να υπηρετήσουμε τον Θεό σύμφωνα με τις δικές του απαιτήσεις

Να έχουμε την προθυμία να μαθαίνουμε και να δεχόμαστε αυτά που λέει

Να είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε στο πλήρες το θέλημά του

### Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΘΕΣΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ (30 λεπτά)

Το πρώτιστο παράδειγμα για το πώς πρέπει να υπηρετούμε τον Θεό είναι ο Ιησούς Χριστός

Λόγω του ζωτικού ρόλου που παίζει στο σκοπό του Θεού, ο Ιησούς μπορούσε ορθά να πει: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιωα 14:6· *Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 60 [στην αγγλική]· w92 1/3 18· g67 22/3 5-8)

Αυτός είναι «η οδός» μέσω της οποίας αποκτά κάποιος μια κατάλληλη σχέση με τον Θεό και είναι η οδός μέσω της οποίας μπορούμε να Τον πλησιάσουμε με προσευχή (*Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 1174)

Αυτός είναι «η αλήθεια», η προσωποποίηση της αλήθειας, η ζωντανή πραγματικότητα που προσκιάστηκε από το Μωσαϊκό Νόμο (*Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 62, 1131)

Αυτός είναι «η ζωή», επειδή μέσω της θυσίας του μπορούμε να αποκτήσουμε αιώνια ζωή (Πρ 3:15· 4:12· *Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 61)

Οι διδασκαλίες και το παράδειγμα του Ιησού αποδεικνύουν ότι η υπηρεσία μας προς τον Θεό πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα από την ηθική μας διαγωγή και τις πράξεις ανθρώπινης καλοσύνης (w80 15/11 30)

(Καθώς θα αναπτύσσεις τα όσα ακολουθούν, προσαρμόσε τα στις ανάγκες της εκκλησίας. Να συμπεριλάβεις πρακτικά παραδείγματα και εμπειρίες για να δώσεις ζωντάνια στα νοήματα και για να δείξεις ότι οι Χριστιανοί σήμερα υπηρετούν τον Θεό με αποδεκτό τρόπο)

Ο Ιησούς ενέμεινε σε υψηλούς κανόνες ηθικής· σήμερα, όλοι όσοι επιθυμούν να υπηρετούν με αποδεκτό τρόπο τον Θεό πρέπει να κάνουν το ίδιο

Φανερώνουμε εμείς, με την αναψυχή μας και με την ομιλία μας, ότι διακρατούμε σταθερά υψηλούς κανόνες ηθικής; (1Ιω 1:6· 3:8· w86 15/7 11, 16)

Παράλληλα, ο Ιησούς έδειξε ότι η υπηρεσία μας προς τον Θεό είναι αποδεκτή μόνο αν η ζωή μας αντανakλάει τη δικαιοσύνη Του (om 191, 192)

Αυτός ξεσκέπασε και καταδίκασε την εκτέλεση πονηρών έργων (Ιωα 3:19-21· 7:7)

Επαίνεσε εκείνους που δεν είχαν δόλο και παρότρυνε τους μαθητές του να απελευθερωθούν από τη δουλεία στην αμαρτία (Ιωα 1:47· 8:31-36· w88 1/5 9· g79 8/7 27, 28)

Αφού είμαστε ατελείς, μπορεί να αμαρτήσουμε άθελά μας, αλλά αυτός που υπηρετεί τον Θεό δεν «πράττει» την αμαρτία ούτε εμμένει σε αυτήν, και κατόπιν να τη δικαιολογεί και να την κρύβει (1Ιω 3:9· w86 15/7 16)

Ο Χριστός προώθησε τη γνήσια αγάπη για τους συνανθρώπους μας (Ματ 22:39· Ιωα 13:35)

Είναι ζωτικό να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους, αν ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε και υπηρετούμε τον Θεό

Πρέπει να το δείχνουμε με έργα (1Ιω 3:15-18· g86 8/10 23, 24· w86 15/7 17, 18) (Να αφηγηθείς εμπειρίες αδελφών που έδειξαν ανθρώπινη καλοσύνη σε γείτονες ή σε άλλους και είχαν καλά αποτελέσματα· w92 15/2 18· w90 1/5 31· yb90 8)

Ο Ιησούς αποθάρρυνε την υπερηφάνεια, τον ανταγωνισμό, τις ιδιοτελείς πράξεις (Ιωα 13:12-17)

Τα άτομα που ισχυρίζονται ότι υπηρετούν τον Θεό, αλλά δεν μιμούνται τον Ιησού, πρέπει να κάνουν αλλαγές (3Ιω 9· w83 1/8 28, 29)

Τα άτομα που έχουν περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερη μόρφωση ή περισσότερες ικανότητες από τους άλλους, πράγματα για τα οποία τους εξυμνούν ή τους δίνουν προσοχή, πρέπει να αγωνίζονται για να διατηρήσουν τη νοοτροπία του Ιησού καθώς υπηρετούν τον Θεό

Υπηρετώντας τον Θεό, ο Ιησούς κατηύθυνε την προσοχή στο θεϊκό όνομα (Ιωα 12:28· 17:6, 11· na 14-16)

Πολλές θρησκείες που ισχυρίζονται ότι υπηρετούν τον Θεό διστάζουν να χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού

Μερικοί διαφωνούν γύρω από το ποια είναι η πιο ακριβής προφορά στην εβραϊκή, και το χρησιμοποιούν αυτό σαν δικαιολογία για να μη χρησιμοποιούν το όνομα (na 8-11)

Χρησιμοποιούμε εμείς το θεϊκό όνομα όταν μιλάμε, καθιστώντας έτσι φανερό ποιοι είμαστε και ποιον υπηρετούμε; (w80 1/5 13-16· na 7, 11, 28-31)

Ποτέ δεν θέλουμε να κρύψουμε αυτό το όνομα ή να ντρεπόμαστε για αυτό

Ο Χριστός παρέμεινε σταθερά ουδέτερος σε ό,τι αφορούσε τις κοσμικές υποθέσεις (Ιωα 6:14, 15· 17:14)

Κάνουν το ίδιο και οι θρησκείες του Χριστιανικού κόσμου; Μπορεί να λεχτεί ότι υπηρετούν τον Θεό όπως ο Ιησούς; Όμως, πολλοί αληθινοί Χριστιανοί σήμερα αντιμετωπίζουν χλευασμό, ταλαιπωρίες και διωγμό επειδή διακρατούν ουδετερότητα (Ιωα 16:1, 2· yb94 98, 99, 206, 207· yb89 111-125· w86 1/5 27· w80 15/7 6-15)

Ενώ δεν είναι απαραίτητο να σκεφτόμαστε συνεχώς ενδεχόμενες μελλοντικές ταλαιπωρίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ουδέτερη στάση μας, είναι καλό να κάνουμε σοβαρές σκέψεις σχετικά με την απόφαση που έχουμε πάρει να είμαστε σαν τον Ιησού, να μην είμαστε μέρος του κόσμου

Ο Ιησούς τόνισε ότι πρέπει να συμμετέχουμε στην αναζήτηση των αξιών ανθρώπων και στη διακήρυξη των καλών νέων της Βασιλείας σε αυτούς (Ιωα 4:34-36)

Πολλά άτομα που ισχυρίζονται ότι υπηρετούν τον Θεό διστάζουν να μιλήσουν για αυτόν και για τη λατρεία του (Ιωα 12:42, 43)

Αναζητούμε εμείς ευκαιρίες για να μιλάμε σε άλλους, επειδή επιθυμούμε να βρούμε προβατοειδή άτομα και επειδή χαιρόμαστε να αινούμε τον Θεό; (w90 15/9 12-17· w77 309-311)

Είναι καλό να αναλύσει ο καθένας μας τη συμμετοχή του στο έργο κηρύγματος

Έχει βελτιωθεί αυτό ποιοτικά ή ποσοτικά;

Μήπως διαπιστώνουμε ότι έχουμε την τάση να το θεωρούμε λιγότερο σημαντικό από όσο το θεωρούσαμε άλλοτε;

Η δραστήρια τήρηση των εντολών του Θεού, περιλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με την εξαγγελία των καλών νέων, είναι ένας σημαντικός τρόπος για να δείξουμε ότι αγαπάμε τον Θεό και ότι θέλουμε να τον υπηρετούμε (1Ιω 2:3, 4· 5:3· w86 15/7 12)

## **ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΤΡΟΠΟ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ;** (3 λεπτά)

*Μπορούμε να υπηρετούμε τον Θεό με αποδεκτό τρόπο*

Άνθρωποι σαν και εμάς, τον πρώτο αιώνα Κ.Χ., υπηρέτησαν τον Θεό με αποδεκτό τρόπο, τηρώντας τις εντολές του Ιησού και ακολουθώντας το παράδειγμά του (Ιωα 14:21· Πρ 4:13, 19, 20)

Επίσης, σήμερα πολλοί γύρω μας υπηρετούν τον Θεό με αποδεκτό τρόπο (Βλέπε εμπειρίες κάτω από το λήμμα «Βιογραφίες Μαρτύρων του Ιεχωβά» στο *Ενυρετήριο Εκδόσεων Σκοπιάς*)

Ο καθένας μας αντιμετωπίζει την τελική ερώτηση: *Θα υπηρετούμε εμείς τον Θεό;*

Για να το κάνουμε αυτό, απαιτείται προσπάθεια, πίστη, υπομονή

Ο Θεός θέλει να τον υπηρετούμε, γι' αυτό έχει προμηθεύσει βοήθεια μέσω της Αγίας Γραφής και της Χριστιανικής εκκλησίας

Θα δεχτούμε αυτή τη βοήθεια και θα τον υπηρετήσουμε;

Ο Ιωάννης μας βεβαιώνει ότι, αν το κάνουμε αυτό, το αποτέλεσμα θα είναι ευλογία (1Ιω 2:24, 25)

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρεις την πηγή της ύλης όπως αυτή ορίζεται μέσα στις παρενθέσεις)