

ΘΑ ΘΕΡΙΣΕΤΕ Ο,ΤΙ ΣΠΕΡΝΕΤΕ

Σημείωση για τον ομιλητή:

Να δείξεις με πρακτικό τρόπο τι σημαίνει το να 'σπέρνουμε αποβλέποντας στη σάρκα', καθώς και το να 'σπέρνουμε αποβλέποντας στο πνεύμα'. Να δείξεις ξεκάθαρα ότι, και στις δυο περιπτώσεις, η έκβαση θα είναι αναπόφευκτη: Θα θερίσουμε ό,τι σπέρνουμε, μολονότι στην αρχή ίσως να φαίνεται πως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Να ενθαρρύνεις όλους να 'σπέρνουν αποβλέποντας στο πνεύμα', έχοντας ως στόχο την αιώνια ζωή (Γα 6:8)

ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΘΕΡΙΣΕΤΕ Ο,ΤΙ ΕΞΕΙΣ ΣΠΕΡΝΕΤΕ; (5 λεπτά)

Τα ζωντανά πράγματα εδώ πάνω στη γη αναπαράγονται κατά το είδος τους (Γε 1:11, 12, 24, 25)

Δεν το έχετε δει αυτό στα ζώα και στα φυτά;

Οι γεωργοί στηρίζονται σε αυτό: όταν σπέρνουν σιτάρι, δεν περιμένουν σοδειά ρυζιού

Το ίδιο ισχύει και για την ανθρώπινη ζωή (Διάβασε Γαλάτες 6:7, 8· *g76 8/10 3, 4*)

Χωρίς αμφιβολία, έχετε δει τα αποτελέσματα που έχουν τόσο οι καλές όσο και οι κακές συνήθειες στη ζωή των ανθρώπων (Εκ 11:9· *w86 1/8 16, 17*)

Πιστεύετε ακράδαντα ότι θα θερίσετε ό,τι σπέρνετε τώρα; Έχει αυτό το πιστεύω αντίκτυπο στην οικογενειακή σας ζωή, στην αναψυχή σας, στη στάση σας απέναντι στη μελέτη και στην υπηρεσία αγρού, στη διαγωγή σας μέσα στην εκκλησία;

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι «αιώνια ζωή» από τον Θεό ή «φθορά» (*w88 15/6 19, 20*)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΑΛΑΤΕΣ (6 λεπτά)

Η επιστολή απευθυνόταν σε υπαρκτά πρόσωπα σαν και εμάς

Οι Γαλάτες ήταν αδελφοί μας, είχαν οικογένειες, εργασίες, προβλήματα, ανάγκες, ακριβώς όπως και εμείς: οι συμβουλές που δόθηκαν σε εκείνους μπορούν να μας βοηθήσουν

Ο Παύλος πήγε εκεί και βοήθησε στην ίδρυση εκκλησιών σε εκείνη την επαρχία, συνεπώς είχε γνήσια αγάπη για αυτούς (*Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 880-882 [στην αγγλική]: *si 217-220*· Πρ, κεφ. 13, 14, 16)

Τι υποκίνησε τον Παύλο να γράψει την επιστολή του; (*Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 882)

Έμαθε ότι οι Ιουδαίζοντες προξενούσαν προβλήματα

Οι ντόπιοι Γαλάτες είχαν την τάση να είναι άστατοι και ασταθείς, και το ηθικό επίπεδο των κατοίκων ήταν χαμηλό

Η επιστολή του Παύλου είχε διπλό σκοπό: να ενθαρρύνει τους Γαλάτες να απελευθερωθούν από τη δουλεία του Νόμου και να τους υπενθυμίσει ότι δεν θα πρέπει να φτάσουν στο άλλο άκρο με αποτέλεσμα να μην έχουν πα καμιά χαλιναγωγήση (*w83 15/3 28-30*)

Οι συμβουλές του έδειξαν ότι οποιοδήποτε από αυτά τα δύο άκρα θα σήμαινε πως 'έσπερναν αποβλέποντας στη σάρκα' και θα οδηγούσε σε «φθορά από τη σάρκα»

Αντίθετα, τους ενθάρρυνε να 'σπέρνουν αποβλέποντας στο πνεύμα', επειδή «ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει»

Αν και ζούμε σε διαφορετική εποχή, διακρίνουμε την αξία που έχουν για εμάς οι συμβουλές του Παύλου;

ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ, ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (15 λεπτά)

(Καθώς θα αναπτύσσετε την υπόλοιπη ομιλία, να την προσαρμόσετε στις ανάγκες της εκκλησίας. Να συμπεριλάβετε πρακτικά παραδείγματα για να δώσετε ζωντάνια στα διάφορα σημεία. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπε *w69 542, 543*· *w68 713-723*)

Τώρα δεν αποτελεί πρόβλημα η περιτομή και ο Νόμος, τι θα πούμε όμως για τους ανθρώπινους «νόμους»;

Μερικοί μέσα στην εκκλησία ίσως να έχουν την τάση να φτάνουν στα άκρα σε ό,τι αφορά τις απόψεις τους για την εμφάνιση, τη διατροφή, τις ιατρικές μεθόδους θεραπείας, τη συμπεριφορά προς τους συγγενείς, τη μουσική, την αναψυχή (*w82 15/10 24*· *w82 15/11 19, 20*)

Ίσως να πάζουν τους άλλους να τους ακολουθήσουν: ενεργούν λες και όποιος έχει διαφορετική άποψη από τη δική τους δεν είναι ώριμος

Πρέπει, όμως, να φυλαγόμαστε από αυτή την τάση, εφόσον πρόκειται για 'σορά αποβλέποντας στη σάρκα'

Η κατάχρηση της ελευθερίας που έχουμε σε σχέση με τον Χριστό είναι επίσης 'σορά αποβλέποντας στη σάρκα' (Γα 5:13· *Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 872· *Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 1014· *g79 8/11 27, 28*)

Όπως οι Γαλάτες, έτσι και εμείς περιβαλλόμαστε από ανθρώπους που έχουν χαμηλό ηθικό επίπεδο και αχαλίνωτη διαγωγή. Στον κόσμο αρέσει η διασκέδαση που προάγει τη βία, την ασυδοσία, το φλερτάρισμα, τις επιπόλαιες απόψεις για το γάμο, το υπερβολικό ποτό, τα υβριστικά λόγια, τις προσβλητικές πράξεις, κτλ.

Μήπως επιτρέπετε στον άνομο, ανεξάρτητο, ιδιοτελή τρόπο σκέψης του κόσμου να σας μολύνει; (*w85 15/4 3-6*· *w83 15/5 7-10*· *w84 15/2 10-15*)

Μήπως έχετε οκεφτεί: «Αφού δεν υπάρχουν 'κανόνες', μπορώ να κάνω ό,τι θέλω εγώ»;

Είναι εύκολο να αποκτήσουμε την άποψη αυτή σε θέματα αναψυχής, μουσικής, διαγωγής, εμφάνισης

Πόσο σοβαρό ζήτημα είναι για εσάς η γαμήλια υπόσχεση;

Χρειάζεται να αφήσουμε την αγάπη να διέπει τον τρόπο σκέψης μας και τη διαγωγή μας (Γα 5:14, 15, 26)

Το να αγνοούμε το νόμο της αγάπης οδηγεί στο να μεταχειριζόμαστε τους άλλους με *σαρκικό* τρόπο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μίσος και φιλονικίες

Μήπως τρέφετε μνησικακίες, θυμό; (*w69 542, 543*· *w68 721, 722*)

Μήπως αισθάνεστε ότι δεν υπόκειστε σε κανένα νόμο ή, αντίθετα, διέπεστε από το νόμο της αγάπης; (Ιακ 2:8)

Προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο να κάνετε κατάχρηση της ελευθερίας, να σπέρνετε αποβλέποντας στο πνεύμα

Η πίστη, η αγάπη και το άγιο πνεύμα αποτελούν βοηθήματα προκειμένου να σπέρνουμε αποβλέποντας στο πνεύμα

Χρειαζόμαστε μια πίστη που να αγγίζει την καρδιά μας και να επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή (Γα 5:6)

Χρειάζεται να συνεχίζουμε να επιζητάμε το πνεύμα, ενεργώντας σύμφωνα με τις οδούς του και τις οδηγίες του

Αν αμφιβάλλετε, ρωτήστε τον εαυτό σας: 'Αυτό θα με οδηγήσει το πνεύμα να κάνω;'

Αυτό μπορεί να είναι κάτι το τελειώς διαφορετικό από τις προσωπικές προτιμήσεις που έχουμε ως σαρκικοί άνθρωποι

Το να σπέρνουμε αποβλέποντας στο πνεύμα, καθώς και το να ασκούμε κατάλληλα τη Χριστιανική μας ελευθερία, φέρνει ευλογίες

«Τα έργα της σάρκας» δεν φέρνουν διαρκή ευτυχία ούτε την επιδοκιμασία του Θεού (Διάβασε Γαλάτες 5:19-21)

Αν η ζωή μας είναι γεμάτη από την «καρποφορία του πνεύματος», ολόκληρος ο τρόπος της ζωής μας θα είναι διαφορετικός (Διάβασε Γαλάτες 5:22-25)

Αν χρειάζονται προσαρμογές, θα πρέπει να αγωνιζόμαστε να τις κάνουμε

Αυτό είναι θέμα που αφορά εσάς και τον Θεό, αλλά χρειάζεται όλοι μας να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, συνειδητοποιώντας ότι θα εκπληρωθούν τα εδάφια Γαλάτες 6:7, 8

ΝΑ ΣΠΕΡΝΕΤΕ ΑΠΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ (12 λεπτά)

Η αγάπη θα πρέπει να είναι μια πραγματική δύναμη στη ζωή μας, όχι μόνο μια ευχάριστη, αφηρημένη έννοια

Εκδηλώνουμε αγάπη με το να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των συγχριστιανών μας

Τα άτομα που είναι πνευματικά ώριμα έχουν αυτή την ευθύνη (Γα 6:1· *Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 400· *w92 15/11 26-29*)

Αυτό δεν σημαίνει να ανακατευόμαστε στις υποθέσεις των άλλων· αλλά ούτε πρέπει να έχουμε τη στάση: 'Τι με νοιάζει εμένα;'

Μπορεί να απαιτείται θάρρος που υποκινείται από αγάπη για να πλησιάσουμε τον άλλον

Μπορεί κάποιος να έχει ένα 'βάρος' το οποίο εμείς μπορούμε να τον βοηθήσουμε να το σηκώσει (Γα 6:2· *Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 376· *w76 593*)

Όταν βοηθάμε άλλους, να θυμόμαστε τη δική μας αδυναμία και να μη νιώθουμε ανώτεροι (Γα 6:3, 4· *Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 376, 377· *w76 593*)

Πρέπει να σηκώνουμε το δικό μας φορτίο πνευματικής ευθύνης ενόπιν του Θεού (Γα 6:5)

Δείχνουμε αγάπη αν εκδηλώνουμε γενναιοδωρία (Γα 6:6· *Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 1073)

Αυτό έχει εφαρμογή στους διδασκομένους που πρέπει να είναι πρόθυμοι να βοηθούν από υλικής πλευράς το δάσκαλο, σε περίπτωση που εκείνος βρίσκεται σε ανάγκη

Ορισμένες εκκλησίες βοήθησαν για να καλυφτούν οι υλικές ανάγκες του Παύλου (Φλπ 4:15, 16)

Έχουμε εμείς τέτοια αγάπη για εκείνους που έχουν αφοσιωθεί στη φροντίδα των πνευματικών συμφερόντων των άλλων;

Ενώ θέλουμε να κάνουμε το καλό στους αδελφούς, θα πρέπει να είμαστε επίσης δραστήριοι στο να κάνουμε το καλό και σε άλλους (Γα 6:9, 10)

Μήπως έχουμε την τάση να βάζουμε την προσωπική μας ευχαρίστηση πάνω από την υπηρεσία αγρού;

Αν συγκρίνουμε τις τωρινές δραστηριότητές μας με αυτές του παρελθόντος, μήπως θα συμπεραίναμε ότι έχουμε αποκάμει ή, αντίθετα, ότι εξακολουθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να σώσουμε τους άλλους; (1Τι 4:16)

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΘΕΡΙΣΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ (7 λεπτά)

Δεν πρέπει να αφήσουμε το διωγμό ή την απειλή για διωγμό να μας εμποδίζει

Η ανησυχία για το διωγμό επηρέαζε τους Ιουδαϊζόντες στη Γαλατία (Γα 6:12· *Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 882)

Υποστήριζαν την περιτομή για να μην υποστούν διωγμό από τους άλλους Ιουδαίους

Χρειάζεται να είμαστε άγρυπνοι μη τυχόν και αναπτύξουμε παρόμοια άποψη

Ίσως, σε μικρά πράγματα, να αρχίσει να μας απασχολεί περισσότερο το αν μας αποδέχεται ο κόσμος

Ρωτήστε τον εαυτό σας: 'Προσαρμόζω τους τρόπους μου για να κερδίσω άλλους ή επειδή στην πραγματικότητα θέλω να με επιδοκιμάζει, να με αποδέχεται, ο κόσμος;' (1Κο 9:19-22)

Ο Παύλος μπορεί να είχε στίγματα, όπως τα σημάδια που έβαζαν με πυρωμένο σίδηρο στους δούλους, τα οποία αποδείκνυαν την προθυμία του να υποστεί διωγμό για τον Χριστό (Γα 6:17· *Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 363· *w90 15/11 23*)

Θα ήμασταν και εμείς πρόθυμοι να σηματοδοτούμε με αυτόν τον τρόπο και να δεχτούμε το διωγμό;

Να είστε σίγουροι ότι η πιστότητα θα ανταμειφτεί (Γα 6:7-9)

Πώς σπέρνουμε λοιπόν; Μας ενδιαφέρει πρωτίτως η σάρκα μας ή το πνεύμα;

Είστε πεπεισμένοι ότι η ζωή σας στρέφεται γύρω από πνευματικά πράγματα;

Σε αντίθεση με τους Γαλάτες, η αμοιβή μας (ο θερισμός) βρίσκεται στο πολύ εγγύς μέλλον

Πόσο λυπηρό είναι να επιδιώκει κάποιος την αλήθεια για πολύ καιρό, αλλά μετά να αποκάμει (Γα 6:9)

Τώρα στεκόμαστε στο κατώφλι του νέου κόσμου· δεν είναι καιρός να μειώσουμε τη δραστηριότητά μας

Τώρα είναι ο καιρός να επανεξετάσουμε τον τρόπο σκέψης και ενεργείας μας, και να δούμε αν μπορούμε να σπέρνουμε αποβλέποντας ολοένα και περισσότερο στο πνεύμα

Σύντομα θα μπορέσουμε να χαρούμε με το αποτέλεσμα, θερίζοντας αιώνια ζωή

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρεις την πηγή της ύλης όπως αυτή ορίζεται μέσα στις παρενθέσεις)