

ΣΕ ΤΙΝΟΣ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ;

Σημείωση για τον ομιλητή:

Να ενσταλάξεις εκτίμηση για το γεγονός ότι ο Ιεχωβά είναι Θεός που πάντα εκπληρώνει τις υποσχέσεις του. Να διευκρινίσεις ότι και εμείς επίσης χρειάζεται να κρατάμε το λόγο μας. Να δείξεις πόσο σοφό είναι να εμπιστευόμαστε στον Ιεχωβά, και όχι στους ατελείς ανθρώπους, των οποίων οι υποσχέσεις συχνά αποδεικνύονται κενές. Να υποκινήσεις όλους να εμπιστευτούν στον Ιεχωβά και να επιδιώκουν να απολαύσουν το υπέροχο μέλλον που αυτός έχει υποσχεθεί

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ (7 λεπτά)

Ο κόσμος δεν έχει σε υπόληψη τις υποσχέσεις των πολιτικών, επειδή οι πολιτικοί δεν τις κρατάνε

Εκείνοι που τις δίνουν είτε δεν έχουν την πρόθεση είτε δεν έχουν τη δύναμη να τις κρατήσουν

Λέγεται ότι ο αυτοκράτορας Ναπολέον Α΄ είπε: «Αν θέλετε να πάτε μπροστά σε αυτόν τον κόσμο, να δίνετε πολλές υποσχέσεις, αλλά να μην τις κρατάτε»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών διακήρυξε στην προεκλογική εκστρατεία του 1940: «Θα το πω πάλι και πάλι και πάλι: δεν πρόκειται να στείλουμε τα αγόρια σας σε κανέναν ξένο πόλεμο», αλλά ήδη είχε συμφωνήσει να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ένα τεράστιο πρόγραμμα στρατιωτικής βοήθειας προς τη Βρετανία και είχε καταστρώσει σχέδια για ταυτόχρονο πόλεμο εναντίον της Γερμανίας και της Ιαπωνίας (*Δε Νιου Γιορκ Τάιμς [The New York Times]* 2/7/71 σ. 33)

Το 1988, ένας υποψήφιος για το αξίωμα του προέδρου των Η.Π.Α. είπε: «Το Κογκρέσο θα με πείσει να αυξήσω τους φόρους και εγώ θα πω όχι, και πάλι θα με πείσουν και εγώ θα πω όχι και θα με ξαναπιέσουν και εγώ θα τους πω: 'Ακούστε προσεκτικά: Δεν θα υπάρξουν καινούριοι φόροι'». Όμως, δύο χρόνια αργότερα, αφού είχε εκλεγεί, ο ίδιος είπε: «Είναι ξεκάθαρο για εμένα ότι . . . το πρόβλημα του ελλείμματος και η ανάγκη θέσπισης σειράς μέτρων απαιτούν . . . να αυξηθούν τα έσοδα από τους φόρους . . .» (*Δε Νιου Γιορκ Τάιμς* 27/6/90 σ. 1)

Οι θρησκευτικές υποσχέσεις χάνουν την αξιοπιστία τους όταν δίνεται υπόσχεση για μελλοντική ευημερία σε αντάλλαγμα χρηματικών συνεισφορών

Οι υποσχέσεις που δίνουν τα άτομα συχνά δεν έχουν καμιά αξία

Καθημερινά, αθετούν υποσχέσεις, δεν τηρούν ραντεβού

«Η υπόσχεση είναι υπόσχεση», φράση που ακούγεται συχνά—δείχνει ότι απαιτείται να τηρήσει κάποιος την υποχρέωση που έχει αναλάβει

Ξεχνούν υποσχέσεις για παροχή αμοιβών ή υπηρεσιών

Παίρνουν στα ελαφρά και αθετούν αρραβώνες και γαμήλιες υποσχέσεις

Ένας καθηγητής κοινωνιολογίας λέει ότι, στις ημέρες μας, ο πρώτος γάμος έχει ποσοστό επιτυχίας μόνο 50 τοις εκατό, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι λένε «Ναι» χωρίς να το εννοούν στην πραγματικότητα

Πολλοί δίνουν υποσχέσεις με τη σκέψη να τις κρατήσουν αν τους είναι βολικό

Δεν είναι άξιο απορίας που σήμερα στα δεινά της ανθρωπότητας προστίθενται απογοητεύσεις, βαθιά συναισθηματικά τραύματα, ακόμη και οργή (*ω73* 251)

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ (10 λεπτά)

Η Αγία Γραφή δείχνει πως ό,τι λέμε θα πρέπει να είναι αληθινό (Ψλ 15:2· Παρ 12:22· Εφ 4:25)

Θα πρέπει να σκέφτεται κανείς καλά τα ζητήματα προτού δώσει υποσχέσεις (Ψλ 34:13· Παρ 20:25· Εκ 5:2)

Από τη στιγμή που δίνουμε υποσχέσεις, θα πρέπει να καταβάλλουμε προσπάθειες να τις κρατάμε (Δευ 23:23)

Όσοι παραλείπουν να εκπληρώσουν τις ευχές (επίσημες υποσχέσεις) τους κατατάσσονται μεταξύ των αφρόνων ή μεταξυ εκείνων που είναι αναξιόπιστοι σε λόγο (Εκ 5:4-6· *ω77* 435)

Ο Ιεφθάς αποδείχτηκε ότι ήταν άνθρωπος που κρατούσε το λόγο του, έστω και αν αυτό τον πόνησε πολύ (Κρ 11:30-35· Ψλ 15:1-4 [«εις τον πλησίον αυτού»=για πράγμα που είναι κακό για τον ίδιο του τον εαυτό, *MNK*]· *Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 28 [στην αγγλική])

Ο όρκος είναι μια επιβεβαιωμένη υπόσχεση, και το άτομο που δίνει ψεύτικους όρκους καταδικάζεται από τον Συγγραφέα της Αγίας Γραφής (Ζαχ 8:17· *Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 516-518)

Ο Ιησούς του Ναυή δεν αθέτησε τη διαθήκη που σύναψε με τους Γαβαωνίτες, μολονότι αργότερα πληροφορήθηκε ότι αυτοί τον είχαν εξαπατήσει προκειμένου να συνάψει μαζί τους διαθήκη (Ιη 9:15-21)

Και εμείς θα πρέπει να κρατάμε το λόγο μας

Δεν πρέπει να δίνουμε υποσχέσεις και κατόπιν να τις αθετούμε όταν παρουσιάζονται πιο ελκυστικές ευκαιρίες

Ο Ιησούς είπε: «Μόνο, ο λόγος σας *Ναι* ας σημαίνει *Ναι*, το *Όχι* σας, *Όχι*» (Ματ 5:37· *ω89* 15/9 28, 29)

Ένα άτομο θα πρέπει να εννοεί ειλικρινά αυτό που λέει

Από τη στιγμή που κάποιος θα δώσει το λόγο του, η τήρηση αυτού του λόγου θα πρέπει να θεωρείται ιερό καθήκον το οποίο πρέπει να εκπληρωθεί (Ιακ 5:12)

Μια άλλη συναφής λέξη είναι η λέξη «διαθήκη», επίσημη συμφωνία (*Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 520, 521)

Ουσιαστικά, κάθε υπόσχεση που δίνει ο Ιεχωβά αποτελεί διαθήκη, εφόσον είναι βέβαιο ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί

Άνθρωποι που είναι ασυνεπείς στις συμφωνίες τους κατατάσσονται μεταξύ εκείνων τους οποίους αποδοκιμάζει ο Θεός (Ρω 1:28, 31, 32)

Το ότι ο Σεδεκίας αθέτησε μια διαθήκη, ακόμη και παρά το γεγονός ότι την είχε συνάψει με τον εχθρό, επέσυρε την αποδοκιμασία του Θεού (2Χρ 36:11-13· Ιεζ 17:11-18· *ω77* 646)

Ο ΙΕΧΩΒΑ ΘΕΤΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΩΣ ΤΗΡΗΤΗΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ (10 λεπτά)

Καμιά υπόσχεση του Ιεχωβά δεν πρόκειται ποτέ να παραμείνει ανεκπλήρωτη (Εβρ 10:23)

Το προηγούμενο υπόμνημά του, ως Εκπληρωτή του λόγου του, δεν έχει ούτε ένα ψεγάδι

Τόσο ο Ιησούς του Ναυή όσο και ο Σολομών βεβαίωσαν ότι ο Θεός τους έχει αυτή την ιδιότητα (1η 21:45· 1Βα 8:56)

Ο Ιεχωβά διακηρύττει: «Ούτω θέλει είσθαι ο λόγος μου ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου· δεν θέλει επιστρέψει εις εμέ κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευοδωθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλλω» (Ησ 55:11· *w76 124*)

Εκείνος είναι σε θέση να κάνει αυτή την απόλυτη δήλωση, εφόσον έχει την απεριόριστη δύναμη να πραγματοποιεί όλες τις υποσχέσεις του (Ησ 14:24, 27· *go 30, 31* [στην αγγλική])

Το γεγονός ότι είναι αναλλοίωτος, καθώς και η ακλόνητη φιλαλήθειά του, αποτελούν εγγύηση για το ότι θα εκτελέσει αυτά που υπόσχεται (Εβρ 6:17, 18· *w66 180, 181*)

Η δυνατή πίστη και η ελπίδα εκείνων που τον γνωρίζουν βασίζονται στην οσιότητα που δείχνει ο Θεός στον ίδιο του το Λόγο (Ρω 4:20, 21)

Όλοι οι πιστοί του δούλοι πρέπει να τον μιμούνται

ΘΕΪΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΗΛΗ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΟΥΝ (13 λεπτά)

Σαν τον Ιησού του Ναυή και τον Σολομώντα, μπορούμε και εμείς να βεβαιώσουμε ότι ο Θεός έχει κρατήσει όλες τις καλές του υποσχέσεις

Η υπόσχεση του Ιεχωβά για ένα «σπέρμα» εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού (Γε 3:15· 22:15-18· Γα 3:16)

Ο Θεός υποσχέθηκε να στείλει τον Μεσσία, και Αυτός εμφανίστηκε πριν από 1.900 χρόνια (Δα 9:24-27)

Ο Ιησούς υποσχέθηκε να ιδρύσει τη Βασιλεία του στον καιρό του τέλους

Ήδη βλέπουμε τις αποδείξεις για το ότι ο Βασιλιάς Ιησούς Χριστός είναι μαζί με το λαό του Θεού σήμερα, κατευθύνοντας το έργο που αυτοί κάνουν δίνοντας παγκόσμια μαρτυρία, ακόμη και ανάμεσα σε υπερανθρώπινους και ανθρώπινους εχθρούς (Απ 11:15, 18· 12:10-12)

Αποβλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον στην εκπλήρωση όλων των άλλων υποσχέσεων του Θεού (1Κο 15:24-28· Απ 17:15-18· *re 256-258· w74 537, 538*)

Ο Θεός έχει υποσχεθεί έναν παγγήμινο Παράδεισο για την ευλογία όλων των υπηκόων του εδώ στη γη που δείχνουν υπακοή (Απ 21:1-4· *Lmn 29, 30*)

Η τέλεια πορεία διακράτησης ακεραιότητας που ακολούθησε ο Ιησούς επιβεβαίωσε και έκανε δυνατή την πραγματοποίηση όλων των υποσχέσεων του Θεού (2Κο 1:20)

ΣΕ ΤΙΝΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΘΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ; (5 λεπτά)

Δεν μπορούμε να βασιστούμε στις υποσχέσεις ατελών ανθρώπων

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατευθύνουν τα γεγονότα που επηρεάζουν την εκπλήρωση των υποσχέσεων (Ψλ 146:3, 4· *w88 15/4 10-12*)

Ευχνά δίνουν υποσχέσεις για κάποιον ιδιοτελή, υστερόβουλο σκοπό, γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέξουμε τη συμβουλή που δίνεται στα εδάφια Ψαλμός 118:8, 9

Αν εμπιστευόμαστε στις υποσχέσεις του Ιεχωβά, τι θαυμαστό μέλλον μας περιμένει! (2Πε 3:13· *su 107-112*)

Μπορούμε να συμμετέχουμε και εμείς στην εκπλήρωση των ευλογιών της Χιλιετηρίδας, αν ασκούμε πίστη στον Ιεχωβά και αν μιμούμαστε το σεβασμό του για τις υποσχέσεις

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρεις την πηγή της ύλης όπως αυτή ορίζεται μέσα στις παρενθέσεις)