

ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΩΣ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ

Σημείωση για τον ομιλητή:

Να εξηγήσεις σαφώς ότι το να υπηρετούμε ως δούλοι τον Ιεχωβά δεν είναι κάτι το καταπιεστικό, αλλά κάτι που φέρνει χαρά. Να είσαι θετικός και να τονίσεις ποιες ευλογίες απορρέουν από την πιστή υπηρεσία

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΔΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥΣ, ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΘΕΟΥ (6 λεπτά)
Οι λέξεις «δούλος» και «δουλεία» φέρνουν στο νου πολλών αρνητικές σκέψεις εξαιτίας της κακής μεταχείρισης, της σκληρής εργασίας και της απώλειας της ελευθερίας που έχουν υποστεί οι δούλοι γενικά (w92 1/4 3, 4)

Οι Χριστιανοί αποκαλούνται δούλοι του Θεού επειδή έχουν 'αγοραστεί με κάποιο αντίτιμο' (1Κο 7:23)

Χάρη στη λυτρωτική θυσία, αυτοί έχουν απελευθερωθεί από τη δουλεία στην αμαρτία και στο θάνατο και έχουν προσφέρει τον εαυτό τους για να υπηρετούν τον Θεό (Ιωα 3:16· 2Κο 5:14, 15)

Έχουν αναλάβει την υποχρέωση να τηρούν τις εντολές του

Σαν τον Εβραίο δούλο που αγαπάει τον κύριό του, οι Χριστιανοί θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να υπηρετούν τον Κύριο, τον Ιεχωβά, ο οποίος τους έδωσε ζωή και όλες τις ευλογίες που αυτή συνεπάγεται (Εξ 21:5, 6· 1Ιω 5:3)

Εφόσον ο Θεός είναι ο Κύριός τους, οι Χριστιανοί δεν μπορούν να υπηρετούν άλλους κυρίους και, παράλληλα, να ευαρεστούν αυτόν (Ματ 6:24)

Ο Ιησούς έθεσε το υπόδειγμα, θεωρώντας το να εργάζεται για τον ουράνιο Πατέρα του ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας (Ιωα 4:34)

Όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη ανήκουν σε μια από τις εξής δύο κατηγορίες—είτε σε εκείνους που υπηρετούν τον Θεό ως μαθητές του Ιησού είτε σε εκείνους που δεν το κάνουν αυτό (Ματ 12:30· 1Κο 10:21)

Ο ΙΕΧΩΒΑ ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΡΓΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ (7 λεπτά)

Ο Ιησούς έδειξε ότι ο Ιεχωβά είναι ένας γεμάτος ενδιαφέρον και στοργικός Κύριος

Στη διάρκεια μιας εκστρατείας κηρύγματος, ο Ιησούς διέκρινε ότι οι άνθρωποι βρίσκονταν σε μεγάλη πνευματική ανάγκη και τους σπλαχνίστηκε (Ματ 9:35, 36· *gt* 49)

Ο ίδιος ανέφερε στους μαθητές ότι είχαν πολύ έργο μπροστά τους (Ματ 9:37)

Ωστόσο, τους διαβεβαίωσε ότι ο 'Κύριος του θερισμού', ο Ιεχωβά Θεός, θα τους βοηθούσε να ολοκληρώσουν το θερισμό (Ματ 9:38)

Αφού είπε στους μαθητές να ζητήσουν περισσότερους εργάτες, ο Ιησούς τούς έστειλε στον αγρό με συγκεκριμένες οδηγίες (Ματ 10:1, 5-15)

Έπρεπε να κηρύξουν τη Βασιλεία (Ματ 10:7)

Οι μαθητές δεν θα έπρεπε να παρασυρθούν από τον υλισμό ενώ συμμετείχαν στο θερισμό (Ματ 10:9-11)

Έπρεπε να πλησιάσουν κάθε οικοδεσπότη με το άγγελμα της ειρήνης (Ματ 10:12-15)

Εκείνοι που συμμετείχαν στο έργο σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ιησού ένωσαν πολλή χαρά και έλαβαν ευλογίες από τον στοργικό Κύριό τους (Λου 10:17-20)

Το έργο του θερισμού που γινόταν τον πρώτο αιώνα ευλογήθηκε από τον Κύριο

Την Πεντηκοστή του 33 Κ.Χ., βαφτίστηκαν περίπου 3.000 άτομα (Πρ 2:41)

Ο Ιεχωβά εξακολουθούσε να φέρνει την αύξηση (Πρ 2:47β· 4:4· 5:14)

Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη για περισσότερους εργάτες—Γιατί;

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (15 λεπτά)

Σε μια δυνατή παραβολή, ο Ιησούς προείπε ότι το έργο του θερισμού πρόκειται να αποκορυφωθεί στον καιρό του τέλους. Διάβασε Ματθαίος 13:24-30 (Ματ 13:36-39· w81 1/12 16-25· *kc* 108, 109)

«Ο σπορέας» εξεικονίζει τον Ιησού

Ο 'καλός σπόρος' εξεικονίζει τους όμοιους με σιτάρι Χριστιανούς, 'τους γιους της βασιλείας', ή αλλιώς τους χρισμένους Χριστιανούς (wt 178, 179)

Οι πρώτοι από αυτούς ήταν οι απόστολοι του Ιησού και άλλοι μαθητές που έλαβαν το δώρο του αγίου πνεύματος την Πεντηκοστή του 33 Κ.Χ. (w81 1/12 18)

«Ο εχθρός» είναι «ο Διάβολος»

«Τα ζιζάνια» είναι «οι γιοι του πονηρού»—τα υποκριτικά θρησκευτικά παιδιά του μέσα στο Χριστιανικό κόσμο (w81 1/12 19, 20)

«Ο θερισμός» είναι «η τελική περίοδος ενός συστήματος πραγμάτων» (w81 1/12 22)

Ζούμε τώρα σε καιρό θερισμού

Υπό αγγελική κατεύθυνση, το σιτάρι χωρίζεται από τα ζιζάνια (w81 1/12 24, 25· *ws* 68)

Η διαφωτισμένη κατάσταση και η ένδοξη υπηρεσία της τάξης του σιταριού κάνουν τα μέλη της να 'λάμπουν σαν φωτοδότες στον κόσμο' (Ματ 13:43· Φλπ 2:15)

Καθώς «οι γιοι της βασιλείας» αφήνουν το φως τους να λάμπει, πολλοί άλλοι με ευήκολα αφτιά βοηθούνται ώστε να ξεφύγουν από τον έλεγχο της τάξης των ζιζανίων

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 και έπειτα, η συρροή του 'μεγάλου πλήθους' των 'άλλων προβάτων' επιταχύνεται (Ιωα 10:16· Απ 7:9, 10)

Ποια θέση έχετε λάβει εσείς όσον αφορά την εκπλήρωση της παραβολής του Ιησού για το σιτάρι και τα ζιζάνια;
Υποστηρίζετε το έργο συγκομιδής που επιτελείται από τους όμοιους με σιτάρι χρισμένους αδελφούς του Ιησού;

ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΩΣ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ (12 λεπτά)

Το μεγάλο έργο θερισμού που λαβαίνει χώρα σήμερα απαιτεί πολλούς εργάτες

Όλοι οι αληθινοί λάτρεις του Ιεχωβά πρέπει να συμμετέχουν στο κήρυγμα και στη διδασκαλία των αληθειών της Βασιλείας (Ματ 24:14· 28:19, 20)

Να θεωρείτε τον εαυτό σας ως εργαλείο στα χέρια του Θεού (1Κο 3:6, 7)

Να φυτεύετε και να σπέρνετε τους σπόρους της αλήθειας στη δημόσια διακονία

Μερικοί θα ανταποκριθούν· άλλοι όχι

Στην κυριολεξία, χιλιάδες άτομα βοηθούνται να αποκτήσουν ακριβή γνώση της αλήθειας (Να συμβουλευτείς το τρέχον *Βιβλίο Έτους* για τις τελευταίες στατιστικές σχετικά με τον αριθμό ευαγγελιζομένων, τον αριθμό οικιακών Γραφικών μελετών που διεξάγονται, κτλ· να αφηγηθείς μία ή δύο από τις εμπειρίες που βρίσκονται στο *Ευρετήριο* κάτω από το λήμμα «Διακονία Αγρού» για να δείξεις ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση στο έργο κηρύγματος)

Να αναγνωρίσετε την προσωπική ευθύνη που έχετε να συμμετέχετε στη διακονία

Δεν είναι αρκετό να ζει κάποιος απλώς μια καλή ζωή· πρέπει να είναι δραστήριος, παράγοντας την καρποφορία της Βασιλείας (Ψλ 34:1· Πρ 5:28, 29, 42· 10:42)

Να δίνετε προσοχή στη συμβουλή της Αγίας Γραφής να έχετε πολλά να κάνετε στο έργο του Κυρίου (1Κο 15:58)

Πολλοί μας συναναστρέφονται, αλλά δεν έχουν βαπτιστεί ακόμη

Σας προτρέπουμε να εξετάσετε σοβαρά τις προσωπικές σας περιστάσεις

Επειδή το τέλος είναι κοντά, είναι επικίνδυνο να αναβάλλει κανείς το να αποδεχτεί την ευθύνη και να αφιερωθεί (ω92 1/10 20-23)

ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ (5 λεπτά)

Αποτελεί μεγαλειώδες προνόμιο το να συμμετέχει κάποιος στο μεγάλο έργο θερισμού που διεξάγεται υπό την κατεύθυνση του Κυρίου του θερισμού, του Ιεχωβά

Οι χαρές και οι ευλογίες εξεικονίζονται από τη Γιορτή της Συγκομιδής ή Σκηνοπηγίας του αρχαίου Ισραήλ (Δευ 16:13-15· *Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 823 [στην αγγλική])

Ακριβώς σαν και εκείνους που τηρούσαν την αρχαία γιορτή, το μεγάλο πλήθος σήμερα απεικονίζεται να κρατάει φοινικόκλαδα στα χέρια και να αποδίδει με χαρά τη σωτηρία του στον Θεό και στο Αρνί (*re* 122)

Το μεγάλο πλήθος έχει τη θαυμάσια προοπτική να εμπιώσει από τη «μεγάλη θλίψη» και να ζήσει στο νέο κόσμο (Απ 7:14· 2Πε 3:13)

Αυτές οι ευλογίες είναι δικές τους επειδή «έπλυναν τις στολές τους και τις έκαναν λευκές με το αίμα του Αρνιού» και επειδή «είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού» και «του αποδίδουν ιερή υπηρεσία ημέρα και νύχτα» (Απ 7:15· *re* 126)

Και εσείς μπορείτε να απολαύσετε αυτές τις θαυμάσιες ευλογίες με το να συμμετέχετε πιστά στο μεγαλειώδες έργο θερισμού σήμερα

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρεις την πηγή της ύλης όπως αυτή ορίζεται μέσα στις παρενθέσεις)