

ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Σημείωση για τον ομιλητή:

Να τονίσεις πώς μπορεί να εκδηλωθεί η φιλοξενία και ποιες είναι οι ανταμοιβές που απορρέουν από αυτήν. Να δείξεις πώς το φιλόξενο πνεύμα αντανακλά τη γενναιοδωρία του Ιεχωβά

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΗΜΕΡΑ (8 λεπτά)

Η βασική έννοια της φιλοξενίας: «Η εγκάρδια και γενναιοδωρη υποδοχή και περιποίηση επισκεπτών ή ξένων»

Η λέξη του *Κειμένου* κατά γράμμα σημαίνει «αγάπη για (συμπάθεια για, καλοσύνη προς) τους ξένους» (*Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 1149 [στην αγγλική])

Ίσως να νιώθουμε άβολα όταν βρισκόμαστε ανάμεσα σε άτομα που δεν γνωρίζουμε. Όμως «η φιλοξενία υπερνικά την ένταση και κάνει φίλο τον ξένο» (*Θεολογικό Λεξικό της Καινής Διαθήκης [Theological Dictionary of the New Testament]*)

Η φιλοξενία διδάσκεται ως αρετή από την παιδική ηλικία σε πολλούς πολιτισμούς

Η Αγία Γραφή προείπε ότι αυτή η ιδιότητα θα εξέλιπε στις ημέρες μας (2Τι 3:1-5· Ματ 24:12)

Δυστυχώς, η φιλοξενία χάνεται σε πολλές χώρες σήμερα (978 22/10 9-12)

Εντούτοις, στους Χριστιανούς δίνεται η εντολή να 'ακολουθούν την πορεία της φιλοξενίας' (Ρω 12:13)

Αυτή είναι έργο πίστης, ιδιαίτερα όταν απευθύνεται σε ομοπίστους (Γα 6:10· 3Ιω 5)

Είναι απαίτηση για τους Χριστιανούς πρεσβυτέρους (1Τι 3:2· Τιτ 1:8)

Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η αφιλόξενη στάση αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο πνευματικό πρόβλημα και έχει επίδραση στο αν θα γίνει δεκτή η λατρεία του ατόμου (Ησ 58:6, 7· *Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 1150)

Απλές πράξεις φιλοξενίας επηρεάζουν ζωές

Ηλικιωμένη γυναίκα: «Δεν έχω σαρκική οικογένεια. . . Φροντίζω μόνη μου τον εαυτό μου και δεν έχω βοήθεια από πουθενά και, πιστέψτε με, υπάρχουν πολλές φορές που θα μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω. . . Οποιαδήποτε προσοχή, όσο μικρή κι αν είναι, [με] συγκινεί πάρα πολύ. Την εκτιμούμε ταπεινά» (979 15/8 3· βλέπε επίσης 988 1/2 30)

Πώς μπορούμε να δείχνουμε φιλοξενία;

ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΜΙΜΗΘΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ (15 λεπτά)

Ο Ιεχωβά θέτει το παράδειγμα ευλογώντας πλούσια και παρέχοντας με γενναιοδωρία καλά πράγματα σε άντρες και γυναίκες (1Ιω 5:14, 15)

Ο Ιησούς αντανακλούσε τέλεια το στοργικό, φιλόξενο τρόπο του Ιεχωβά, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για τους φτωχούς· έδειχνε γενναιοδωρία χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις του προς όφελος των άλλων (Ματ 14:14-21· μπορείς να αναφέρεις και άλλα παραδείγματα)

Μολονότι άλλοι λαοί έδειχναν φιλοξενία, οι υπηρέτες του Ιεχωβά διακρίνονταν από αυτή την άποψη (*Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 1149, 1150)

Η φροντίδα για τους ταξιδιώτες ήταν αναπόσπαστο μέρος της ζωής στον αρχαίο Ισραήλ

Καλωσόριζαν θερμά τους επισκέπτες, τους παρότρυναν να μείνουν (Γε 18:2, 5-7· Κρ 13:15)

Πρόθυμα έτρεχαν να τους συναντήσουν (Γε 29:13, 14)

Μια Σουναμίτισσα φρόντιζε για τις ανάγκες του Ελισσαί· ενόσω αυτός ήταν φιλοξενούμενός της (2Βα 4:8-11)

Μολονότι οι συνθήκες ζωής και οι συνήθειες είχαν αλλάξει σε σχέση με τους αρχαίους χρόνους, η φιλοξενία εξακολουθούσε να συνηθίζεται ανάμεσα στους Χριστιανούς του πρώτου αιώνα

Οι μαθητές ενθαρρύνονταν να δέχονται τη φιλοξενία που τους πρόσφεραν εκείνοι οι οποίοι ανταποκρίνονταν ευνοϊκά στο έργο κηρύγματος της Βασιλείας (Λου 9:3-6)

Στον Ιησού, ο οποίος δεν είχε δικό του σπίτι, προσφερόταν φιλοξενία (Ματ 8:20· Λου 10:38)

Ο Παύλος ήταν βέβαιος ότι ο Φιλήμων θα ήταν φιλόξενος, επειδή αυτός ήταν ο τρόπος της ζωής του (Φλμ 21, 22)

Ο Γάιος επαινέθηκε για το ότι παρείχε φιλοξενία στους περιοδεύοντες αδελφούς (3Ιω 5-8· 988 1/10 18, 19)

Υπήρξαν εξέχοντα παραδείγματα φιλοξενίας στους πρώτους Χριστιανούς (Πρ 2:42-46· 16:15· 986 15/12 27)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ (17 λεπτά)

Να νοιάζεστε για τις υλικές και πνευματικές ανάγκες των ομοπίστων σας (986 15/5 21-23)

Να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας (Παρ 3:27)

Να μη δείχνετε μεροληψία για εκείνους που ίσως βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση (Λου 14:13, 14)

Να θυμάστε τα άτομα των οποίων οι περιστάσεις δεν είναι και τόσο ευνοϊκές—τους φτωχούς, τους ηλικιωμένους, τους ντροπαλούς, τους νεαρούς

Δεν είναι απαραίτητο να παρέχετε δαπανηρά πράγματα

Ο Ιησούς συμβούλεψε τη Μάρθα να ενδιαφέρεται για την πνευματική μερίδα και να μην της αποσπά τόσο την προσοχή η παροχή εξεζητημένων υλικών πραγμάτων (Λου 10:38-42)

Όταν οι συγχριστιανοί μας βρεθούν σε κατάσταση ανάγκης εξαιτίας πολέμου, φυσικών καταστροφών, διωγμού, ασθένειας ή άλλων καταθλιπτικών ανησυχιών, εμείς ως άτομα νιώθουμε την παρόρμηση να βοηθήσουμε, προσφέροντας πραγματική ανακούφιση—όχι μόνο λόγια παρηγοριάς (Γακ 2:15, 16· 986 15/10 15-21· 991 15/7 19· μπορείς να αναφέρεις πρόσφατες εμπειρίες από το *Βιβλίο Έτους*)

Να παρέχετε φιλοξενία σε επισκεπτόμενους ή περιοδεύοντες επισκόπους (ω88 1/10 18, 19)

Ο Παύλος συμβούλεψε να 'πλατυνθούμε' σε «αισθήματα τρυφερής στοργής» για τους ομοπίστους μας (2Κο 6:12, 13)

Να αποφεύγετε τις κλίκες, δηλαδή το να συναναστρέφεστε μόνο με λίγα συγκεκριμένα άτομα

Διαθέστε χρόνο για να γνωριστείτε με τους αδελφούς ώστε να μάθετε τι ανάγκες έχουν

Να συνεργάζεστε με τα καινούρια άτομα στη διακονία αγρού· να τα διδάσκετε και να τα ενθαρρύνετε

Να προσκαλείτε άλλους στο σπίτι σας για γεύμα, αναψυχή, λίγη συναναστροφή· μπορείτε να μοιράζεστε διάφορα πράγματα με τους άλλους, να δίνετε ή να στέλνετε δώρα κατά καιρούς (Πρ 16:15· Φλιπ 4:15-17)

Όλοι μας έχουμε ευθύνη να δημιουργούμε θερμή ατμόσφαιρα στην εκκλησία, και οι πρεσβύτεροι πρέπει να αναλαμβάνουν την ηγεσία σε αυτό (1Τι 3:2· ω86 15/10 16-18)

Είναι Γραφικό να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στους αδελφούς μας (Γα 6:10)

Ενώ μαθαίνετε να βελτιώνετε την ιδιότητα αυτή, μάθετε επίσης να δέχεστε τη φιλοξενία των άλλων με εκτίμηση

Ο Παύλος εκτιμούσε τα δώρα που του έδιναν, αλλά δεν εκμεταλλευόταν τους αδελφούς του (2Κο 11:7-9· ω92 1/12 28, 29)

Χρειάζεται να προφυλαγώμαστε από τη σιμωνία, δηλαδή από το να δεχόμαστε δώρα με αντάλλαγμα διάφορες χάρες (ω86 15/8 15, 16)

Σε αρμονία με την αρχή που εκτίθεται στο εδάφιο Ψαλμός 15:4β, δεν θα πρέπει να ματαιώνουμε μια πρόσκληση απλώς και μόνο επειδή μας έγινε μια καλύτερη προσφορά

Να είμαστε άγρυπνοι σε ό,τι αφορά τις ανάγκες εκείνων που δεν είναι συγγενείς στην πίστη

Ο Ιησούς έθεσε το υπόδειγμα, καλώντας στοργικά τους μαθητές να 'τον ακολουθήσουν' στη διακονία του (Ιωα 12:26) και καλώντας όποιον ήθελε να τον πλησιάσει για πνευματική αναζωογόνηση (Ματ 11:28-30· ω89 15/7 17-19)

Η αγάπη για τους «ξένους» περιλαμβάνει τους γείτονές μας στους οποίους κηρύττουμε

Η προθυμία μας να συναντήσουμε «ξένους» στις πόρτες, στο έργο από σπίτι σε σπίτι, είναι ένας τρόπος εκδήλωσης της φιλοξενίας μας

Παρόμοια με τον Ιησού, τους προσκαλούμε να ζήσουν μια ευτυχημένη ζωή, ικανοποιώντας τις πνευματικές τους ανάγκες, παρέχοντάς τους τη φροντίδα και το ενδιαφέρον μας

Όταν βοηθάμε τους καινούριους που έρχονται στην Αίθουσα Βασιλείας να αισθάνονται άνετα, όταν τους χαιρετάμε, εκδηλώνουμε τη φροντίδα και το ενδιαφέρον μας

Μια γυναίκα είπε: «Ποτέ δεν έχω πάει σε καμιά θρησκευτική συνάθροιση στη ζωή μου και να γίνω δεκτή με τόσο καλοσύνη». Περιέγραψε το ενδιαφέρον που έδειξαν για αυτήν άνθρωποι που της ήταν «εντελώς ξένοι» (κτ 3/78 3· ή άλλα παραδείγματα που να δείχνουν πόση σημασία έχει το να είμαστε φιλόξενοι στις συναθροίσεις μας, όπως αυτά που βρίσκονται στη ω89 1/11 30· ω88 1/6 6, 7· βλέπε *Ευρετήριο*, κάτω από το λήμμα «Αίθουσες Βασιλείας», υπότιτλος «εμπειρίες»)

«**ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ**» (5 λεπτά)

Η εκδήλωση φιλοξενίας καταλήγει σε ευλογίες για όλους όσους περιλαμβάνονται (Παρ 11:25)

Η φιλοξενία που παρέχουμε εξαρτάται από το πόσο δυνατή είναι η αγάπη μας για τους άλλους. Ο Παύλος συμβούλεψε όλους: «Η αδελφική σας αγάπη ας παραμένει», και κατόπιν μας υπενθύμισε: «Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία» (Εβρ 13:1, 2· ω89 15/12 17)

Ποιος ξέρει, ίσως περιποιηθείτε κάποιον στον οποίο ο Ιεχωβά βρίσκει ευχαρίστηση

Πρέπει να είμαστε φιλόξενοι, από βαθιά αγάπη για τον Ιεχωβά και για τους συνανθρώπους μας—εκδηλώνοντας την ιδιότητα αυτή σε όλους, κηρύττοντας στους γείτονές μας και φροντίζοντας ιδιαίτερα για αυτούς που είναι συγγενείς μας στην πίστη

«Να ακολουθείτε την πορεία της φιλοξενίας» (Ρω 12:13)

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρεις την πηγή της ύλης όπως αυτή ορίζεται μέσα στις παρενθέσεις)