

ΦΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΦΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ—ΠΟΙΟ ΘΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ;

Σημείωση για τον ομιλητή:

Έχοντας υπόψη ότι αυτή είναι μια ομιλία για το κοινό, να δείξεις με διακριτικότητα γιατί και πώς θα πρέπει να απέχει ο αληθινός Χριστιανός από το να αγαπάει τον κόσμο και να καλλιεργεί τη φιλία του. Να τονίσεις τις αιώνιες ευλογίες που απορρέουν από τη φιλία με τον Θεό

Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΦΙΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (4 λεπτά)

Ο Δημιουργός μάς σχεδίασε έτσι ώστε να χρειαζόμαστε την αγάπη και τη φιλία και να βρίσκουμε ευχαρίστηση σε αυτές (γ86 22/9 4-7)

Όταν αυτή η ανάγκη παραμένει ανικανοποίητη, είμαστε δυστυχημένοι (γ83 22/9 31)

Η Αγία Γραφή μάς ενθαρρύνει να δημιουργούμε στοργικές φιλίες (Παρ 17:17· Εκ 4:9)

Ωστόσο, η Αγία Γραφή θέτει κάποιον περιορισμό σε ένα διαφορετικό είδος αγάπης και φιλίας

Το εδάφιο Ιακώβου 4:4 μας προειδοποιεί έντονα ενάντια στη «φιλία με τον κόσμο»

Το εδάφιο 1 Ιωάννη 2:15 μας λέει να μην ‘αγαπάμε τον κόσμο’

Τι σημαίνει αυτό; Ίσως να φαίνεται αινιγματικό, ιδιαίτερα έχοντας υπόψη το γεγονός ότι τόσο ο Ιεχωβά όσο και ο Ιησούς αγαπούν την ανθρωπότητα (Παρ 8:31 [«η τρυφή μου ήτο μετά των υιών των ανθρώπων»=αυτά που αγαπούσα σχετίζονταν με τους γιους των ανθρώπων, MNK]· Ιωα 3:16)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο «ΚΟΣΜΟΣ»; (10 λεπτά)

Η σημασία της λέξης του *Κειμένου κόσμος* ποικίλλει ανάλογα με τα συμφραζόμενα (*Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 1205-1207, 1209, 1210 [στην αγγλική])

Μερικές φορές αναφέρεται στην ανθρωπότητα γενικά: στα δισεκατομμύρια άτομα των οποίων ο Ιεχωβά επιθυμεί τη σωτηρία (2Πε 3:9)

Αυτός είναι ο ‘κόσμος’ που αναφέρεται στα εδάφια Ιωάννης 3:16 και 6:51

Όμως, η λέξη *κόσμος* μπορεί επίσης να αναφέρεται στην ανθρώπινη κοινωνία που είναι ξεχωρισμένη από τους πιστούς υπηρέτες του Ιεχωβά και αποξενωμένη από τον Ιεχωβά Θεό, ή μπορεί να υποδηλώνει το περιβάλλον, την τάξη ή τη σφαίρα της ανθρώπινης ζωής

Ο «κόσμος» της αποξενωμένης ανθρώπινης κοινωνίας κυβερνιέται από τον Σατανά (1Ιω 5:19)

Αποτελείται από διάφορα μέρη: την ψεύτικη θρησκεία (Απ 17:5)· τις πολιτικές κυβερνήσεις (Απ 13:1, 2)· το εμπορικό σύστημα (Απ 18:11)

Ο Σατανάς χρησιμοποιεί το κάθε μέρος για να παροδηγή τους ανθρώπους, τυφλώνοντας τις διανοίες τους όσον αφορά τη μεγαλύτερη ανάγκη τους: την καλλιέργεια αγάπης για τον Ιεχωβά Θεό και φιλίας μαζί του (Μαρ 12:29, 30· 2Κο 4:4· Απ 12:9, 10)

Επομένως, οι συμβουλές του Θεού και οι κανόνες του απορρίπτονται σε ευρεία κλίμακα (2Τι 4:3-5)

Η ανηθικότητα και ο χαλαρός τρόπος ζωής γίνονται αποδεκτά και προωθούνται (Εφ 2:1-3· 4:17-19)

Συνεπώς, δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι ο Ιεχωβά μας λέει να μην αγαπάμε αυτόν τον κόσμο ούτε να του φερόμαστε φιλικά!

Πώς, όμως, εφαρμόζουμε εμείς αυτή την προειδοποίηση;

ΠΩΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ; (16 λεπτά)

Ασφαλώς όχι με το να υιοθετούμε μια στάση απομόνωσης και ανωτερότητας

Παρόμοια με τον Ιεχωβά και τον Ιησού, αγαπάμε τους ανθρώπους και τους θεωρούμε πιθανά πρόβατα στα οποία οφείλουμε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή μαρτυρία (1Κο 9:19-23)

Αυτό συχνά περιλαμβάνει πράξεις καλοσύνης και φιλικότητας (Λου 10:30-37· Ιακ 2:8· *w*92 15/2 18, §20)

Η ταπεινοφροσύνη, όχι η υπερηφάνεια, είναι ένδειξη αληθινής Χριστιανοσύνης (Ιακ 4:6)

Το να αγαπάει κανείς τον κόσμο ή να επιζητεί τη φιλία του με τρόπο που δυσαρεστεί τον Θεό σημαίνει να συμμαρτυρείται τις επιθυμίες του κόσμου, να τρέφει τις φιλοδοξίες του, να εκδηλώνει τις προκαταλήψεις και τα μίση του, να έχει την κυρίαρχη στάση που διαποτίζει την εκφυλισμένη κοινωνία του

Να αποφεύγετε τη φιλία με τον κόσμο με το να αντιστέκεστε στο «πνεύμα του κόσμου» (1Κο 2:12)

Ο Διάβολος χρησιμοποιεί αυτό το πνεύμα για να κάνει τον κόσμο δελεαστικό, να ασκήσει πανούργα επιρροή στη διάνοια και στην καρδιά μας

Αγαπάτε εσείς τα πράγματα αυτού του κόσμου; Σας διασκεδάζουν τα πράγματα που αντανακλούν την παντελή έλλειψη ‘αίσθησης ηθικής’ αυτού του κόσμου; (Εφ 4:19· *g*92 8/11 4-10)

Αυτή η ανήθικη διασκέδαση μπορεί να σας οδηγήσει να εμπλακείτε σε κοσμικές συνήθειες και να θερίσετε τις συνέπειες (Γα 6:7)

Ο κόσμος τείνει να προωθεί υλιστικούς στόχους, όχι πνευματικούς (Φλπ 2:21· 1Ιω 2:16· *w*85 1/2 12, 13)

Ο κόσμος προωθεί ως στόχο τη συνεχή οικονομική άνοδο

Αυτές οι φιλοδοξίες δημιουργούν ανησυχίες, πόνους (1Τι 6:10)

Ο Ιησούς μας προειδοποίησε να μην ανησυχούμε ακόμα και για τα αναγκαία της ζωής (Ματ 6:25-34)

‘Η απατηλή δύναμη του πλούτου πνίγει το λόγο’ (Ματ 13:22)

Αυτό μπορεί να συμβεί και σήμερα, όπως συνέβη και τον πρώτο αιώνα (Φλπ 3:18, 19)

Ο κόσμος ειδωλοποιεί τα διάσημα και σημαίνοντα πρόσωπα που ανήκουν σε αυτόν

Εντυπωσιάζεται από τον επιδεικτικό τρόπο ζωής αυτών των προσώπων (1Ιω 2:16)

Θαυμάζει την αχαλίνωτη διαγωγή τους, τη χυδαία γλώσσα που χρησιμοποιούν, την εμφάνισή τους

Ποια είναι η στάση σας απέναντι σε τέτοια άτομα;

Το πνεύμα του κόσμου χαρακτηρίζεται από έλλειψη αγάπης, ελέους και συγχωρητικότητας

Το να μιμείται κάποιος αυτό το πνεύμα θα μπορούσε να επισύρει το δίκαιο θυμό του Θεού (Παρ 16:27)

Ο Θεός δίκαια καταδικάζει τη «φιλία με τον κόσμο» (Ιακ 4:4)

Αυτός που διαλέγει να είναι φίλος του κόσμου διαλέγει να φέρεται φιλικά σε έναν πολύ επικίνδυνο εχθρό του Θεού (1Πε 5:8· 1Ιω 5:19)

Θα επέτρεπε ένας στοργικός γονέας να διαλέξει το παιδί του ως στενό φίλο κάποιον του οποίου οι συνήθειες και ο τρόπος ζωής θα προξενούσαν βλάβη στο παιδί;

Ο Ιεχωβά περιορίζει τις συναναστροφές μας για να μας προστατέψει (Ησ 48:17)

Αναγνωρίζουμε εμείς τον κίνδυνο που σχετίζεται με τις κακές συναναστροφές; (1Κο 15:33)

Η φιλία με τον κόσμο είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, αλλά υπάρχει μια φιλία που διαρκεί για πάντα (1Ιω 2:17)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΙΛΙΕΣ—ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ (11 λεπτά)

Οι ατελείς άνθρωποι μπορούν να γίνουν φίλοι του Θεού, όπως ήταν ο Αβραάμ (2Χρ 20:7· Ιακ 2:23)

Ο Ιεχωβά αγαπούσε τον Αβραάμ και τον έκανε φίλο του (Ησ 41:8)

Ο Αβραάμ έδειξε πίστη και υπακοή (Εβρ 11:8-10, 17-19)

Ο Ιεχωβά τον τίμησε με το προνόμιο να γίνει πρόγονος του Ιησού

Οι απαιτήσεις προκειμένου να γίνει κάποιος φίλος του Θεού περιγράφονται στα εδάφια Ψαλμός 15:1-5 (w89 15/9 26-29· εξέτασε σύντομα μερικά από τα δέκα σημεία)

Εκείνοι που ταιριάζουν σε αυτή την περιγραφή κάνουν το θέλημα του Θεού

Δεν θα κλονιστούν, επειδή ο Ιεχωβά, ως αληθινός φίλος, θα τους προστατέψει και θα τους υποστηρίξει

Χρειάζεται να ενισχύσουμε αυτή τη φιλία τώρα· απαιτείται σκληρή εργασία (Ιου 3)

Τι θα χρειαζόμαστε περισσότερο τον καιρό της μεγάλης θλίψης;

Όχι τα χρήματα, όχι τα πράγματα του κόσμου, αλλά θα χρειαζόμαστε αδιάσπαστη πίστη

Οικοδομήστε πίστη με συνεχή προσευχή, επιμελή μελέτη της Αγίας Γραφής, πιστή παρακολούθηση των συναθροίσεων, γεμάτη ζήλο συμμετοχή στη διακονία αγρού

Αν κάνουμε κάποιο σοβαρό λάθος, δεν πρέπει να υποχωρήσουμε σε οποιαδήποτε τάση για διακοπή ή εγκατάλειψη του αγώνα· αυτό θέλει ο Σατανάς

Ζητήστε τη βοήθεια των πρεσβυτέρων· εφαρμόστε τις συμβουλές τους (Παρ 12:15· Εβρ 13:17)

Μπορούμε να ανανήψουμε από την αμαρτωλή πορεία (Ιακ 5:13-16)

Ο Ιεχωβά, ως αληθινός Φίλος, θα μας συγχωρήσει (Ησ 55:7)

Ακολουθήστε το παράδειγμα του Μωυσή (Εβρ 11:24-26)

Αρνήθηκε να αγαπήσει τον κόσμο, αλλά διατηρούσε ισχυρή την αγάπη για τον Ιεχωβά

Είναι βέβαιο ότι θα αναστηθεί

Η ΦΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΧΩΒΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ (4 λεπτά)

Ο Ιεχωβά ανέλαβε την πρωτοβουλία στο να μας αγαπήσει και να μας προσφέρει τη φιλία του (1Ιω 4:19)

Η καρδιά μας μάς ωθεί να του δείξουμε αγάπη και εκτίμηση σε ανταπόκριση

Δείχνουμε αγάπη για τον Θεό υπακούοντας στους νόμους του (1Ιω 5:3)

Προτιμούμε να υποστούμε διωγμό παρά να παραβιάσουμε τους νόμους του Ιεχωβά (Πρ 5:29)

Αγαπάμε και υποστηρίζουμε το όνομά του με τα λόγια και τις πράξεις μας (Ψλ 119:132· Ησ 43:10-13)

Θέλουμε να μιλάμε στους άλλους για τον Ιεχωβά (Ρω 10:13-15)

Αυτή η φιλία οδηγεί σε τωρινές και μελλοντικές ευλογίες (Μαρ 10:28-30)

Οι φίλοι του Θεού καθοδηγούνται από το πνεύμα του (Γα 5:22, 23)

Έχουν το προνόμιο να γίνουν ‘λαός για το όνομά του’ (Πρ 15:14)

Η φιλία μας με τον Ιεχωβά μπορεί να διαρκέσει για πάντα, και να γίνεται ολοένα και πιο στενή καθώς και πιο ανταμειφτική σε όλη την αιωνιότητα

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρεις την πηγή της ύλης όπως αυτή ορίζεται μέσα στις παρενθέσεις)