

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ

Σημείωση για τον ομιλητή:

Να αποδείξεις ότι ο Ιησούς είναι αδιαμφισβήτητα ο Μεσσίας σύμφωνα με την εκπλήρωση των Βιβλικών προφητειών. Να εξηγήσεις τι σημαίνει για την ανθρωπότητα η επάνοδος του με αυτόν το ρόλο, δίνοντας έμφαση στις ευλογίες που θα γευτούν εκείνοι που αποδέχονται το ρόλο του ως Μεσσία

Ο ΜΕΣΣΙΑΣ—ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (5 λεπτά)

‘Ο κόσμος χρειάζεται απεγνωσμένα ένα μεσσία’, είπε ο πρόεδρος της Δέσχης της Ρώμης, μιας εξέχουσας ομάδας διανοουμένων (ω92 1/10 3)

Αυτός εννοούσε ένα χαρισματικό σωτήρα από τον τομέα της πολιτικής, της επιστήμης ή της θρησκείας, ο οποίος θα έσωζε την ανθρωπότητα από το κοινωνικό και οικονομικό χάος

Είναι εμφανές ότι οι ηγέτες του σημερινού κόσμου δεν προσφέρουν καμιά λύση για τα προβλήματα της φτώχειας, της πείνας, της καταστροφής του περιβάλλοντος, του πληθωρισμού, κτλ.

Ούτε διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποιος πραγματικός απελευθερωτής

Η Αγία Γραφή δείχνει ότι ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός, αποτελεί τη βάση για πραγματική ελπίδα

Αυτός ο όρος χρησιμοποιούνταν για βασιλιάδες και ιερείς του Ισραήλ (*Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 113 [στην αγγλική] ω92 1/10 7)

Έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίζει έναν απελευθερωτή που θα ήταν βασιλιάς και αρχιερέας

Η πρώτη προφητική αναφορά στον Μεσσία γίνεται στο εδάφιο Γένεσις 3:15

Αυτό το εδάφιο περιγράφει ποιητικά το ‘σπέρμα’ που θα εξάλειφε την πονηρία

Αυτό σημαίνει ύψιστες ευλογίες για όλη την ανθρωπότητα—απελευθέρωση!

Καθώς περνούσαν οι αιώνες, ο Θεός παρείχε περαιτέρω Μεσσιανικές προφητείες

Οι αποδείξεις προσδιορίζουν ξεκάθαρα τον Ιησού από τη Ναζαρέτ ως τον υποσχόμενο Μεσσία

Ποιες αποδείξεις; Πώς μπορεί να σας ωφελήσει αιώνια το να αναγνωρίσετε τον Μεσσία;

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ (10 λεπτά)

(1) Ο Ιησούς εκπλήρωσε δεκάδες Μεσσιανικές προφητείες (ω92 1/10 9, 10)

Ήταν απόγονος του Βασιλιά Δαβίδ (2Σα 7:12, 13)

Το εδάφιο Ματθαίος 1:1 τον προσδιορίζει ως ‘γιο του Δαβίδ, γιου του Αβραάμ’

Οι εχθροί του Ιησού ποτέ δεν αμφισβήτησαν την καταγωγή του (*Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 915)

(2) Ο Ιησούς προσδιορίστηκε συγκεκριμένα ως ο Μεσσίας

Η ανακοίνωση των αγγέλων στη γέννησή του τον προσδιόρισε ως εκείνον «που πρόκειται να είναι ο Μεσσίας σας» (Λου 2:11, *Τσαρλς Μπ. Γουίλιαμς* [Charles B. Williams])

Το 29 Κ.Χ., όταν βαπτίστηκε ο Ιησούς, ο ίδιος ο Ιεχωβά έρχισε τον Ιησού με άγιο πνεύμα (Λου 3:21, 22)

Ο Ιησούς, λοιπόν, μπορούσε να διακηρύξει ότι είναι ο Μεσσίας σε αρμονία με τις προφητείες (Ησ 61:1, 2· Λου 4:16-21)

(3) Η εμφάνιση του Ιησού ως Μεσσία έλαβε χώρα ακριβώς τον καιρό που είχε προφητευτεί στα εδάφια Δανιήλ 9:24-27 (*Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 899-904· ω92 1/10 11, 12)

(Όσο επιτρέπει ο χρόνος, χρησιμοποίησε αποσπάσματα από τη ω92 1/10 11 παρ. 11)

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΩΣ ΜΕΣΣΙΑ (5 λεπτά)

Οι Ιουδαίοι ως έθνος ανέμεναν έναν κατακτητή ήρωα, ο οποίος θα τους απελευθέρωνε από τη ρωμαϊκή καταπίεση (ω92 1/10 13, 14)

Πίστευαν ότι αυτός θα εισήγε τη Μεσσιανική Εποχή με την πρώτη του εμφάνιση

Ακόμη και οι μαθητές του Ιησού είχαν αυτή την εσφαλμένη αντίληψη (Πρ 1:6)

Ο θάνατος του Ιησού με δημόσιο ονειδισμό δεν συμβιβαζόταν με τις προσδοκίες των Ιουδαίων

Ο θυσιαστικός θάνατος του Μεσσία είχε προειπωθεί στα εδάφια Δανιήλ 9:24-27

Η ‘εκκοπή’ του έφερε εξιλέωση και αποτελείωσε την αμαρτία· η τέλεια ζωή του που δόθηκε ως θυσία χρησιμεύει ως λύτρο για την ανθρωπότητα

Τα εδάφια Ησαΐας 52:13–53:12, επίσης, αναφέρθηκαν στα παθήματα και στο θάνατο του Μεσσία

Ο Μεσσίας θα ‘έβλεπε έκγονα [τους απογόνους του, ΜΝΚ]’ και θα ‘μάκραινε τις ημέρες του’ (Ησ 53:10)

Αυτό θα ήταν δυνατόν μόνο αν ο Μεσσίας ανασταίνόταν από τους νεκρούς (Ψλ 16:10)

Έτσι, ο αναστημένος, δοξασμένος Ιησούς ήταν σε θέση να επανέλθει και να εκπληρώσει τις υπόλοιπες Μεσσιανικές προφητείες (Εβρ 10:12, 13)

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ—ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ (15 λεπτά)

Η «παρουσία» καλύπτει περίοδο πολλών ετών, και στη διάρκεια της δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη γη

Όπως «οι ημέρες του Νώε» (Ματ 24:37-39· *Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 676-679· ω92 1/10 16)

Ο Ιησούς κατέδειξε ότι αυτή η παρουσία θα ήταν αόρατη (Ιωα 14:19)

Είναι αλήθεια ότι το εδάφιο Αποκάλυψη 1:7 λέει: «Έρχεται με τα σύννεφα, και θα τον δει κάθε μάτι», αλλά τα «σύννεφα» υποδηλώνουν κάτι που είναι αόρατο (Πρ 1:9· *re* 19, 20)

Οι ακόλουθοι 'βλέπουν', διακρίνοντας το «σημείο» που έδωσε ο Ιησούς στο 24ο και στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Τα παγκόσμια γεγονότα και η Βιβλική χρονολόγηση αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα ότι ο Ιησούς είναι αόρατος παρών από το 1914 και έπειτα (Να αναφερθείς στη *w90* 15/10 18, 19)

Οι αληθινοί Χριστιανοί βρίσκονταν σε αναμονή περίπου 38 χρόνια πριν από το 1914

Αυτό φάνηκε από τη θετική ανακοίνωση που έκανε ο Κ. Τ. Ρώσσελ (*w90* 15/10 19)

Ποια είναι η σημασία; Ο Μεσσίας είναι τώρα ενθρονισμένος· η Βασιλεία τώρα κυβερνάει (Απ 12:10)

Ωστόσο, η από πολλού αναμενόμενη Μεσσιανική Εποχή είναι ακόμη μελλοντική

Ο Μεσσίας κυβερνάει για κάποιο χρονικό διάστημα ανάμεσα στους εχθρούς του (Ψλ 110:1, 2)

Ένα παγγήινο έργο κηρύγματος λαβαίνει χώρα (Ματ 24:14)

Η Βασιλεία θα καταστρέψει σύντομα τους εχθρούς του Μεσσία (Ψλ 110:5, 6)

Έτσι, ο Μεσσίας θα τακτοποιήσει το υπέρτατο ζήτημα που ήγειρε ο Σατανάς (*Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 16)

Θα εξαλείψει όλα τα προβλήματα που είναι αποτέλεσμα αυτού του στασιασμού (Εβρ 2:14)

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ! (10 λεπτά)

Η προφητεία του 11ου κεφαλαίου του Ησαΐα θα εκπληρωθεί τελικά (*w92* 1/10 18, 19)

Τα εδάφια 1-5 περιγράφουν τις ιδιότητες του Ιησού ως δίκαιου κυβερνήτη

Η πνευματική εκπλήρωση των εδαφίων 6-9 θα γίνει φανερή καθώς ο Χριστός, έχοντας 'όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη', θα κατευθύνει τη μετατροπή της γης σε παγγήινο Παράδεισο (Ματ 28:18· *ws* 174)

Αναφέρεται στη μεταμόρφωση θηριωδών προσωπικοτήτων τώρα και στο μέλλον

Επίσης, αποβλέπουμε σε κατά γράμμα εκπλήρωση στο ζωικό βασίλειο

Ένα μεγάλο εκπαιδευτικό έργο έχει ήδη αρχίσει· διεξάγεται από τους Μάρτυρες του Ιεχωβά σε 200 και πλέον χώρες

Ο Χριστός με βασιλική δύναμη στέκεται τώρα ως «σημαία [σημάδι, *MNK*]»· εκατομμύρια άτομα μέσα από τα μη Ιουδαϊκά «έθνη» έχουν ανταποκριθεί θετικά (Ησ 11:10)

Κανένας ψεύτικος Ιουδαίος μεσσίας δεν απέκτησε ποτέ μια τέτοια ομάδα ακολούθων από τα «έθνη»

Έχετε εσείς ανταποκριθεί θετικά στο Μεσσιανικό σημάδι με το να ασπαστείτε την ελπίδα της Βασιλείας;

Είτε το έχετε κάνει αυτό είτε όχι, συνεχίστε να λαβαίνετε γνώση για τον Ιεχωβά

Συνεχίστε να παρακολουθείτε τις συναθροίσεις και να συναναστρέφεστε με την εκκλησία

Οι αφιερωμένοι Μάρτυρες πρέπει να παραμείνουν σταθεροί σε ό,τι αφορά τη διάδοση της γνώσης για τον Ιεχωβά σε όλους όσους είναι πρόθυμοι να ακούσουν (1Κο 15:58)

Είθε να έχουμε πολλά να κάνουμε στο έργο του Κυρίου μέχρις ότου θριαμβεύσει ο Μεσσίας—για την αιώνια δόξα του Θεού και για το δικό μας αιώνιο καλό!

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται)