

ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΤΕ ΑΜΕΜΠΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΑΧΡΕΙΩΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ

Σημείωση για τον ομιλητή:

Να εντυπώσεις στους ακροατές την ανάγκη να παραμένουν άμεμπτοι από την άποψη του Θεού, ανταποκρινόμενοι πλήρως στις απαιτήσεις του. Να τους βοηθήσεις να κατανοήσουν ότι αυτό είναι εφικτό για ατελείς ανθρώπους. Το να γνωρίζουμε τους δελεασμούς αυτής της εξαχρειωμένης γενιάς θα μας βοηθάει να διατηρούμε την άμεμπτη υπόστασή μας ενώπιον του Θεού

ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΜΠΤΟΙ (3 λεπτά)

Οι υπηρέτες του Ιεχωβά ανέκαθεν επιζητούσαν να παραμένουν άμεμπτοι, άψογοι

Ο Νώε ήταν «τέλειος [άψογος, *MNK*] μεταξύ των συγχρόνων αυτού» (Γε 6:9)

Ο Ιακώβ φημιζόταν ότι ήταν άμεμπτος, σε αντίθεση με τον αδελφό του, τον Ησαΐ (Γε 25:27 [«απλούς»=άμεμπτος, *MNK*])

Ο Ιώβ χαρακτηρίστηκε άμεμπτος από τον Ιεχωβά (Ιωβ 1:8)

Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, οι γονείς του Ιωάννη του Βαπτιστή, περπάτησαν άμεμπτα ενώπιον του Θεού (Λου 1:6)

Το να είμαστε άμεμπτοι μας παρέχει καθαρή συνείδηση, καλή σχέση με το συνάνθρωπό μας και, πάνω από όλα, καλή υπόσταση ενώπιον του Ιεχωβά

Για να το τονίσει αυτό, ο Παύλος έδωσε σαφή συμβουλή στα εδάφια Φιλιππησίους 2:14, 15 (Διάβασέ τα)

ΑΤΕΛΕΙΣ ΑΛΛΑ ΑΜΕΜΠΤΟΙ (6 λεπτά)

Μπορούν οι ατελείς άνθρωποι να είναι άμεμπτοι; Ναι

Όταν αναφέρεται σε ανθρώπους, ο όρος «άμεμπτος» πρέπει να θεωρείται σχετικός, όχι απόλυτος (*Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 337 [στην αγγλική])

Στο βαθμό που ανταποκρινόμαστε σε αυτά τα οποία αναμένει ο Θεός από εμάς, είμαστε άμεμπτοι

Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι άντρες πίστης των αρχαίων χρόνων άξιζαν να αποκαλούνται 'άψογοι' ή 'άμεμπτοι'

Αυτό δεν οφειλόταν στο ότι ποτέ δεν είχαν διαπράξει σφάλματα και λάθη, αλλά στο ότι, μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους, η αφοσίωσή τους και η οσιότητά τους στον Θεό ήταν πλήρεις, ισχυρές

Ανταποκρίνονταν σε όσα ανέμενε ο Ιεχωβά από ανθρώπους οι οποίοι, αν και ήταν πιστοί, ήταν σημαδεμένοι από την ατέλεια

Εκδήλωναν 'τέλεια καρδιά' (ή 'πλήρη καρδιά', *MNK*) απέναντι στον Ιεχωβά (2Βα 20:3)

Οποτεδήποτε έσφαλαν, δέχονταν ταπεινά διόρθωση και διαπαιδαγώγηση (Ιωβ 42:1-6· Ψλ 51:1-4, 7-11)

Παρά τα σφάλματά τους και τις αδυναμίες τους, έκαναν ό,τι απαιτούσε ο Θεός από αυτούς, και ο Θεός *δεν απαιτούσε από αυτούς περισσότερα από όσα μπορούσαν να καταφέρουν* (ω71 1/11 666, 667)

Ο Ιεχωβά Θεός ήταν ευχαριστημένος με τη λατρεία τους

Είναι παρηγορητικό να γνωρίζουμε ότι θα πολιτευτεί μαζί μας με τον ίδιο γεμάτο κατανόηση τρόπο, απαιτώντας από εμάς μόνο αυτά που ουσιαστικά μπορούμε να κάνουμε

Επιπρόσθετα, εμείς έχουμε το όφελος της λυτρωτικής θυσίας (Εβρ 7:25)

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΧΡΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΜΕΜΠΤΟΣ (10 λεπτά)

Μετά την πτώση του Αδάμ, η πλειονότητα της ανθρωπότητας ακολουθεί μια οδό εξαχρείωσης και ανυπακοής στον Θεό

Καθώς η πονηρία κορυφωνόταν, ο Θεός ανέλαβε δράση

Ο Ιεχωβά θεωρούσε τη γη καταστραμμένη εξαιτίας της κακής διαγωγής των ανθρώπων των ημερών του Νώε και τους σάρωσε με τον Κατακλυσμό (Γε 6:11-13 [«διεφθάρη . . . η γη»=καταστράφηκε η γη, *MNK*] 7:1)

Περίπου 2.400 χρόνια αργότερα, οι Ιουδαίοι αποτελούσαν μια εξαχρειωμένη γενιά που ήταν άξια καταστροφής (ω95 1/11 14)

Απέρριψαν τον Μεσσία που ήταν απεσταλμένος από τον Θεό και τον κρέμασαν στο ξύλο (Λου 17:25)

Εκείνος ο Ιουδαϊκός κόσμος καταστράφηκε το 70 Κ.Χ.

Ο κόσμος σήμερα είναι χειρότερος από τον κόσμο των ημερών του Νώε και του πρώτου αιώνα

Η πονηρία, η διαφθορά και η ανηθικότητα αφθονούν μεταξύ των ανθρώπων της τωρινής γενιάς

Η κατάρρευση της ηθικής, των αξιών και των αρχών γενικότερα γίνεται ολοένα και πιο φανερή

Μεγάλο μέρος του προβλήματος οφείλεται στον πνευματικό εκφυλισμό της Βαβυλωνιακής θρησκείας

Το αποτέλεσμα είναι βαθύ μίσος μεταξύ θρησκειών, φυλών, εθνοτήτων και εθνικών ομάδων· μεγάλη ενοχή αίματος (ω94 15/12 28, 29)

Συγχωρεί και μάλιστα υποστηρίζει την αδικοπραγία

Επιτρέπει και επιδοκιμάζει τα φρικτά όπλα, την έκτρωση και τα θανατηφόρα προϊόντα, όπως είναι ο καπνός και τα ναρκωτικά

Οι Χριστιανοί πρέπει να αποφεύγουν τις πονηρές οδούς του κόσμου και να παραμένουν άμεμπτοι (Εφ 4:17-19· 1Θε 5:23)

Ο Σατανάς επιζητεί να παγιδεύσει εκείνους που δεν είναι άγρυπνοι, να τους κάνει να χάσουν την άμεμπτη υπόστασή τους (1Πε 5:8)

Η βιομηχανία της ψυχαγωγίας προωθεί ανήθικους τρόπους ζωής, διαστρωφές κάθε είδους και έλλειψη σεβασμού για τη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια (σ92 8/11 5-7)

Τα βιντεοπαιχνίδια παρασύρουν τους άπειρους σε πράγματα τερατώδη και δαιμονικά (g95 8/5 25)

Η απληστία και η φιλοδοξία αποτελούν κίνητρα που ωθούν τον κόσμο

Αν συνηθίσουμε τις οδούς του κόσμου, μπορεί να χάσουμε την ευαισθησία μας και να αρχίσουμε να τις δεχόμαστε ως φυσιολογικές

Πώς μπορούμε να αντιστεκόμαστε με επιτυχία στην επιρροή του Σατανά;

ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΣΤΕ ΣΚΛΗΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΜΕΜΠΤΟΙ (22 λεπτά)

Εκείνοι που αγαπούν αληθινά τον Θεό πρέπει να είναι πρόθυμοι να διεξάγουν έναν πνευματικό αγώνα για να γίνουν και να διατηρηθούν άμεμπτοι ανάμεσα σε αυτή την εξαχρειωμένη γενιά (Ιου 3)

Ο Ιεχωβά απαιτεί αποκλειστική αφοσίωση, γι' αυτό πρέπει να αποχωριστούμε πλήρως από όλες τις μολυσματικές διδασκαλίες και συνήθειες (2Κο 6:14-18· Απ 18:4· κλ 48-52)

Να μένετε μακριά από όλες τις μορφές πνευματισμού (Δευ 18:10-14 [«τέλειος»=άψογος, *MNK*] κλ 111-117)

Να αναπτύξετε αγάπη για ό,τι είναι άγιο και καθαρό και μίσος για ό,τι είναι κακό (Αμ 5:15α)

Να είστε άγρυπνοι όσον αφορά τις κοινωνικές εκδηλώσεις που ενθαρρύνουν την κοσμικότητα και τις υπερβολές (1Κο 10:31· *w*92 15/8 16-20)

Να προσέχετε τη διαγωγή σας με το αντίθετο φύλο (Εφ 5:3, 4)

Να σέβετε την κατάλληλα διορισμένη εξουσία ως διευθέτηση του Θεού (*w*94 1/7 19-23)

Αυτό περιλαμβάνει την υποταγή στους κοσμικούς άρχοντες καθώς και την πληρωμή φόρων (Ρω 13:1-7)

Οι γυναίκες πρέπει να υποτάσσονται στους συζύγους τους, τα παιδιά πρέπει να υπακούν στους γονείς (Εφ 5:22· 6:1, 2)

Μέσα στην εκκλησία, πρέπει να σεβόμαστε τους πρεσβυτέρους και άλλους που αναλαμβάνουν την ηγεσία (Εβρ 13:17)

Με τη σειρά τους, εκείνοι που βρίσκονται σε θέση εξουσίας πρέπει να αποφεύγουν τη μεροληψία, το νεποτισμό, την κατάχρηση δύναμης (Ιακ 2:9· *w*86 15/8 14-18)

Να εκδηλώνετε εντιμότητα και ακεραιότητα σε όλες τις δοσοληψίες σας (Εβρ 13:18)

Να προσέχετε να μη χρησιμοποιείτε δόλιες επαγγελματικές μεθόδους, εκμεταλλευόμενοι τις Χριστιανικές σας γνωριμίες (*w*86 15/11 15-19)

Να αποφεύγετε το δέλεαρ του υλισμού και τη «φιλαργυρία» (1Τι 6:9, 10)

Να ακολουθείτε την πορεία της ειρήνης και της αληθινής Χριστιανικής αγάπης (Ρω 12:18-21· Κολ 3:12-14· *w*71 1/11 667, 668)

Να προσεύχεστε συνεχώς ζητώντας τη βοήθεια του Θεού και το άγιο πνεύμα του (Λου 11:13· 18:1)

Το να είμαστε άμεμπτοι περιλαμβάνει, όχι μόνο το να αποφεύγουμε μια εσφαλμένη πορεία, αλλά και το να εκτελούμε δραστήρια αυτό που πρέπει

Να διατηρείτε την πνευματικότητά σας με τακτική μελέτη της Αγίας Γραφής, με παρακολούθηση των συναθροίσεων (Ψλ 1:2 [«το θέλημα αυτού»=η ευχαρίστησή του, *MNK*]· «εν τω νόμω αυτού μελετά ημέραν και νύκτα»=διαβάζει το νόμο του χαμηλόφωνα ημέρα και νύχτα, *MNK*] Εβρ 10:25)

Είναι ανάγκη να είστε δραστήριοι στη διακήρυξη των καλών νέων

Πρέπει 'να φροντίζετε τα ορφανά και τις χήρες' και όσους έχουν ανάγκη (Ιακ 1:27)

Να χρησιμοποιείτε το χρόνο, τους πόρους και τα ταλέντα σας για να υποστηρίξετε το έργο της Βασιλείας· να εξυψώσετε το όνομα και την κυριαρχία του Ιεχωβά (2Κο 8:12· 9:7)

Το χάσμα μεταξύ των αληθινών Χριστιανών και του κόσμου πρέπει να μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο

Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί είναι, όχι το πόσο κοντά μπορούμε να φτάσουμε στα όρια του αξιόμempτου, αλλά το πόσο μακριά από αυτό μπορούμε να μείνουμε

Αν μιμούμαστε τον κόσμο ή γινόμαστε όμοιοι με αυτόν, τότε ατιμάζουμε τον Ιεχωβά και δεν είμαστε άμεμπτοι στα μάτια του

Μπορεί να γίνουμε πρόσκομμα για τα ειλικρινή άτομα που αναζητούν την αλήθεια

Ακόμα και εκείνοι που είναι πολλά χρόνια στην αλήθεια πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να μην ξεμακρύνουν (Εβρ 2:1)

Ο ΙΕΧΩΒΑ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΜΠΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ (4 λεπτά)

Σε αυτόν τον κρίσιμο καιρό του τέλους, είναι σημαντικό να βρεθούμε άμεμπτοι από τον Ιεχωβά (2Πε 3:14)

Μόνο οι άψογοι θα έχουν την προστασία και την ευλογία του (Ψλ 15 [«ο περιπατών εν ακεραιότητι»=αυτός που βαδίζει άψογα, *MNK*] Παρ 2:21, 22 [«τέλειοι»=άμεμπτοι, *MNK*])

Παραμένοντας άμεμπτοι ανάμεσα σε αυτή την εξαχρειωμένη γενιά, παρέχουμε μια απάντηση στις προκλήσεις του Σατανά και ευαρεστούμε τον Ιεχωβά (Παρ 11:20· 27:11)

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις ή να σχολιάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται)