

ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ

Σημείωση για τον ομιλητή:

Πρέπει να εκφωνήσεις αυτή την ομιλία με πολύ θερμό και ελκυστικό τρόπο. Να βοηθήσεις το ακροατήριο να εκτιμήσει τι μεγάλο προνόμιο και χαρά αποτελεί το να γίνουμε φίλοι του Ιεχωβά, καθώς και το γιατί πρέπει να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να τον γνωρίσουμε και να τον ευαρεστούμε

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΙΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΡΙΖΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ (3 λεπτά)

Ο φίλος και ο γνωστός δεν είναι το ίδιο πράγμα

Όσον αφορά την εμπιστοσύνη, τη στοργή, το σεβασμό και την οσιότητα, η φιλία φτάνει βαθύτερα και προϋποθέτει υψηλότερο βαθμό ευθύνης

Ο φίλος είναι άτομο για το οποίο αισθανόμαστε στοργή και θαυμασμό και με το οποίο απολαμβάνουμε οικειότητα και συντροφικότητα

Ένα λεξικό ορίζει τη λέξη «φίλος» ως «άτομο με το οποίο μας συνδέει στοργή και εκτίμηση»

Οι στενοί φίλοι χαίρονται να εκπληρώνουν τις ευθύνες που συνεπάγεται η ισχυρή προσωπική προσκόλληση, συνειδητοποιώντας ότι αυτές τους δίνουν την ευκαιρία να αποδείξουν τη φιλία τους

Όποιος επιζητεί μια φιλία απαλλαγμένη από οσιότητα και ευθύνη στην πραγματικότητα θέλει απλώς ένα γνωστό και όχι ένα φίλο (ω92 1/6 24)

Το θεμέλιο κάθε αληθινής φιλίας είναι η γνήσια αγάπη, η οποία είναι μια άφρατη ιδιότητα που ποτέ δεν χάνεται (1Κο 13:8)

Ενεργώντας με αγάπη, ο αληθινός φίλος είναι διαθέσιμος να βοηθήσει σε καιρούς στενοχώριας και δίνει συμβουλή με πιστότητα (Παρ 17:17· 27:9)

Η αγάπη για τον Θεό θα μας υποκινήσει να κερδίσουμε τη φιλία του

Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει τι πρέπει να κάνουμε για να απολαμβάνουμε αληθινή φιλία με τον Θεό και τον πλησίον

ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ (10 λεπτά)

Η Αγία Γραφή αναφέρει πολλά παραδείγματα αληθινής φιλίας, τα οποία μπορούμε να μιμηθούμε

Η Ρουθ και η Ναομί είχαν μια άφρατη φιλία

Η Ρουθ, που δεν ήταν Ισραηλίτισσα, εκδήλωσε ασυνήθιστη αφοσίωση και όσια αγάπη προς την πεθερά της τη Ναομί. Μολοντί ήταν χήρα και άτεκνη, η Ρουθ αρνήθηκε να αποχωριστεί τη Ναομί (Ρθ 1:16, 17)

Είχε τέτοια αγάπη, ώστε αργότερα οι άλλοι μπορούσαν να πουν ότι ήταν καλύτερη για τη Ναομί από εφτά γιους (Ρθ 4:15· *Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 828 [στην αγγλική])

Ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν απολάμβαναν πολύ στενή φιλία

Αναμφίβολα, η πίστη που είχε ο Δαβίδ στον Θεό και το θάρρος που εκδήλωσε όταν αντιμετώπισε τον Γολιάθ εντυπωσίασαν τον Ιωνάθαν (*Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 102)

Έγιναν αληθινοί φίλοι, οικοδόμησαν αμοιβαία εμπιστοσύνη (1Σα 18:1, 3· 20:17, 42· ω96 15/3 4, 5)

Ο Ιωνάθαν, μολοντί ήταν ο κληρονόμος του θρόνου του Ισραήλ, έβαλε τα συμφέροντα του Δαβίδ πάνω από τα δικά του (1Σα 20:31, 32· 23:16-18· ω89 1/1 24, 25)

Εκείνη η φιλία ήταν αδιάσπαστη επειδή και οι δύο άντρες έβαζαν τη φιλία με τον Ιεχωβά Θεό και την οσιότητα σε αυτόν πάνω από καθετί άλλο

Όταν πέθανε ο Ιωνάθαν, ο Δαβίδ θρήνησε βαθιά για το θάνατό του (2Σα 1:25, 26)

Ο Ιησούς και οι πιστοί μαθητές του διατήρησαν μια στενή φιλία

Αυτός τους αποκάλυψε τη γνώση για τον Ιεχωβά Θεό (Μαρ 4:34)

Η φιλία τους άντεξε μέσα από πολλές δοκιμασίες και θα διαρκεί για πάντα (Λου 22:28-30· Ιωα 13:1)

Ο Ιησούς ήταν πρόθυμος να πεθάνει για χάρη τους (Ιωα 15:11-15)

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (15 λεπτά)

Δεν γινόμαστε φίλοι του Θεού αυτόματα, απλώς επειδή αυτός είναι ο Δημιουργός μας

Απαιτείται πίστη· πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Θεός υπάρχει και πρέπει να εκζητούμε τη φιλία του (Εβρ 11:6)

Είναι απαραίτητο να αποκτούμε ακριβή γνώση για αυτόν, για την προσωπικότητα, τις δραστηριότητες και τους σκοπούς του (Ιωα 17:3)

Χρειάζεται να αναπτύξουμε ευλαβικό φόβο για τον Ιεχωβά και να του δείχνουμε αγάπη υπακούοντάς τον (Ψλ 25:14· Ιωα 5:2, 3)

Η εμπιστοσύνη είναι ουσιώδης προκειμένου να έχουμε φιλία με τον Θεό

Χωρίς εμπιστοσύνη, καμιά σχέση, είτε με ανθρώπους είτε με τον Θεό, δεν μπορεί να διαρκέσει

Ο Αβραάμ το είχε κατανοήσει αυτό και εκδήλωσε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό επανειλημμένα (Εβρ 11:8, 9, 17-19)

Γι' αυτό, αποκλήθηκε φίλος του Ιεχωβά (Διάβασε Ιακώβου 2:21-23)

Ο Θεός αγαπάει τη δικαιοσύνη και απαιτεί να αγαπούν και οι φίλοι του τη δικαιοσύνη (Ψλ 33:5)

Να εκζητάτε τη φιλία εκείνων που είναι φίλοι του Θεού και να αποφεύγετε εκείνους που είναι φανερό ότι δεν δείχνουν σεβασμό για τις θεϊκές αρχές (Ιακ 4:4)

Να είστε όσιοι στον Θεό και να είστε πρόθυμοι να μιλάτε υπέρ του (Ησ 6:8)

Μην κρατάτε τη φιλία σας με τον Θεό μυστική· να κάνετε δημόσια διακήρυξη για σωτηρία (Ρω 10:10)

Η επικοινωνία με τον Θεό είναι ουσιώδης για να έχουμε τη φιλία του

Να μιλάτε στον Θεό με προσευχή και να του φανερώνετε τα ενδόμυχα αισθήματά σας (Φλπ 4:6, 7)

Να ακούτε τον Θεό διαβάζοντας το Λόγο του και εφαρμόζοντας τις συμβουλές του (ω92 1/6 26)

Η κατάλληλη χρήση του «άδικου πλούτου» είναι και αυτή μια απαίτηση για να γίνουμε φίλοι με τον Θεό (Λου 16:9, 11-13· *Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 873)

Το να βάζουμε τη λατρεία του Ιεχωβά πρώτη στη ζωή μας και να χρησιμοποιούμε σοφά τους πόρους μας θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε τη φιλία μας με τον Θεό (ω94 1/12 18)

Η φιλία με τον Ιεχωβά βασίζεται στις προσπάθειες που καταβάλλουμε προκειμένου να ζούμε σύμφωνα με τις Γραφικές απαιτήσεις (ω89 15/9 26-30· διάβασε Ψαλμός 15:1-5)

ΦΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ (12 λεπτά)

Φιλία σημαίνει να κάνουμε περισσότερα πράγματα από το να ενεργούμε απλώς φιλικά

Πρέπει να έχουμε γνήσια κίνητρα και να ενδιαφερόμαστε από καρδιάς για τα καλύτερα συμφέροντα των άλλων

Να ακολουθείτε τη συμβουλή που έδωσε ο Παύλος να κάνετε το καλό προς όλους αλλά κυρίως προς εκείνους με τους οποίους είμαστε συγγενείς στην πίστη (Γα 6:9, 10)

Να κάνετε το καλό προς όλους μεταδίδοντάς τους την ελπίδα της Βασιλείας (Ματ 28:19, 20· Ιωα 15:14)

Ο Χριστιανός, μολονότι δείχνει σαν τον Ιησού αγάπη προς τους ανθρώπους γενικά, εκείνο το είδος αγάπης που συνδέεται με τη φιλία το εκδηλώνει μόνο σε όσους είναι φίλοι του Θεού (2Χρ 19:2)

Να παίρνετε την πρωτοβουλία να προσφέρετε αποδείξεις της φιλίας σας (1Ιω 4:19)

Να είστε πρόθυμοι να δίνετε από τον εαυτό σας, το χρόνο σας, την κατανόησή σας και τους υλικούς σας πόρους (Παρ 17:17· ω96 1/11 15)

Να μένετε προσκολλημένοι στις δίκαιες αρχές και να είστε όσιοι (Ψλ 97:10)

Μη σπεύδτε να ακούτε τα κουτσομπολιά (ω96 15/9 22· 15/3 6)

Να είστε έντιμοι με το φίλο σας όταν χρειάζεται να του πείτε την αλήθεια, και να μην κρατάτε μνησικακία στο φίλο που σας λέει την αλήθεια (Παρ 27:6· Γα 4:16)

Να δείχνετε καλοσύνη, να είστε συμπονετικοί και πρόθυμοι να συγχωρείτε (Κολ 3:12-14)

Αν είμαστε ταπεινοί και πρόθυμοι να ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη, αυτό θα μας βοηθήσει πολύ να διατηρούμε τις φιλίες μας (ω96 15/9 22-24)

Αν χρειαστεί, να είστε έτοιμοι να θυσιάσετε τη ζωή σας για τους αδελφούς σας, όπως έκανε ο Ιησούς [Αφηγηθείτε σύντομα μία ή δύο επιβεβαιωμένες εμπειρίες] (σ98 22/10 22· ω96 1/11 18)

ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΙΛΙΑ (5 λεπτά)

Η φιλία με τον Θεό δεν είναι μη ρεαλιστική ούτε ανέφικτη

Ο Αβραάμ έγινε φίλος του Θεού

Σαν και αυτόν, να αναγνωρίζετε ότι οι υποχρεώσεις απέναντι στον Θεό είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που περιλαμβάνονται σε μια ανθρώπινη φιλία

Ο Ιησούς ήταν ο Γιος του Θεού και ο στενότερος φίλος του (Ιωα 1:18)

Όπως και ο Ιησούς, να αγωνίζεστε να ευαρεστείτε τον Θεό σε όλα τα πράγματα (Ιωα 8:29· ω92 1/6 25)

Η επιδίωξη φιλίας με τον Θεό μάς φέρνει μέσα στη θερμή και στοργική εκκλησία των λάτρων του Ιεχωβά (Ψλ 27:10· 133:1)

Εκεί βρίσκουμε αληθινούς φίλους, που έχουν και αυτοί τον Ιεχωβά Φίλο τους

Κατανοήστε ότι όλες οι φιλίες που θα διαρκέσουν για πάντα βασίζονται στη φιλία με τον Ιεχωβά

Η φιλία με τον Θεό φέρνει ευτυχία τώρα και οδηγεί σε αιώνια ζωή στο μέλλον

Σύντομα, ο Ιεχωβά και ο Ιησούς θα εισαγάγουν τους φίλους τους σε ένα νέο κόσμο, όπου όλοι θα είναι αληθινοί φίλοι (Ησ 11:9)

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις ή να σχολιάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται)