

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΧΑΡΑ ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟ

Σημείωση για τον ομιλητή:

Να δώσεις στο ακροατήριο βάσιμους λόγους για την εκδήλωση χαρούμενου πνεύματος παρά τα προβλήματα της ζωής. Να δείξεις τον τρόπο με τον οποίο η χαρά, ένας καρπός του πνεύματος του Θεού, είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με τη γνώση του Θεού και την υπηρεσία του

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΒΡΕΙ ΧΑΡΑ (5 λεπτά)

Κάθε φυσιολογικό άτομο θέλει να είναι χαρούμενο. Ο κόσμος προσφέρει λίγες αιτίες για χαρά: η τρομοκρατία, οι διαμάχες μεταξύ εθνοτήτων, το έγκλημα, οι αρρώστιες, και τα παρόμοια, αφθονούν στον κόσμο

Παράδειγμα: «Ο φόβος της τρομοκρατίας έχει γίνει μέρος του φυσιολογικού τρόπου ζωής πολλών ανθρώπων σ' όλο τον κόσμο», είπε ένας πολιτικός (g87 8/1 3)

«Από το 1973 μέχρι το 1984 συνέβηκαν παγκόσμια 5.000 τρομοκρατικά επεισόδια που αφαίρεσαν 4.000 και πλέον ζωές και προξένησαν τον τραυματισμό διπλάσιου αριθμού ανθρώπων» (g87 8/1 3)

Τώρα, οι συγκρούσεις μεταξύ εθνοτήτων και η τρομοκρατία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη (g93 22/12 4, 5)

Ο κόσμος προσπαθεί να βρει χαρά με τα σπορ, την παρακολούθηση τηλεόρασης, τα ταξίδια αναψυχής, τον υλισμό και το χαλαρό τρόπο ζωής

Οι μεγάλες επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τη σύγχρονη τεχνολογία για να δημιουργούν και κατόπιν να καλύπτουν τεχνικές ανάγκες

Αυτός ο ξέφρενος αγώνας για τη χαρά που τόσο επιθυμεί ο άνθρωπος δεν φέρνει διαρκή ικανοποίηση. Αποτελεί μάταιη ιδιοτέλεια της οποίας το τέλος είναι ο τάφος (1Τι 6:9, 10· Γα 6:7, 8· Ιωβ 17:13, 16)

Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ (8 λεπτά)

(Για αυτόν και τον επόμενο υπότιτλο, βλέπε w95 15/1 10-15)

Μολονότι μερικοί πιστεύουν ότι η χαρά είναι άπαστη, εντούτοις μπορεί να βρεθεί σε αυτόν τον πονηρό κόσμο

Σκεφτείτε το παράδειγμα του Ιησού (Εβρ 12:2)

Ο Παύλος λέει ότι οι πρώτοι Χριστιανοί, για να υπηρετήσουν τον Θεό, 'δέχτηκαν χαρούμενα τη λειλασία των υπαρχόντων τους' (Εβρ 10:32-34)

Το πνεύμα το οποίο υπάρχει στον άνθρωπο έχει ανάγκες που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με υλικά πράγματα

Αν δεν ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες, δεν προκύπτει καμιά ευχαρίστηση ούτε χαρά. Οι ανάγκες του σώματος και του πνεύματος πρέπει να ικανοποιούνται—χρειάζεται ισορροπία (Ματ 4:4· 5:3)

Ο λαός του Θεού έχει πάντοτε λόγους για να χαίρεται (Φλπ 4:4· 1Θε 5:16)

Η χαρά έρχεται όταν ένα άτομο είναι πνευματικό. Μπορεί η χαρά που προέρχεται από τα υλικά αποκτήματα να συγκριθεί με τη χαρά που πηγάζει από την παγκόσμια αδελφότητά μας; Μπορεί να συγκριθεί με μια καλοσυνάτη σκέψη που εκφράζεται από έναν πνευματικό αδελφό; Με ένα συμπονετικό άγγιγμα, μια τρυφερή χειρονομία, ένα εγκάρδιο χαμόγελο ή μια πράξη αγάπης από κάποιον που αγαπάτε; Με το αίσθημα ότι ανήκετε πραγματικά στην οικογένεια του Θεού και ότι αυτός φροντίζει για εσάς τις στιγμές που έχετε ανάγκη; Αυτή η θαυμάσια σχέση με τους αδελφούς σας και με τον Ιεχωβά, τον ευτυχισμένο Θεό, είναι εκείνο που σας γεμίζει με χαρά. Ο Ιεχωβά προτρέπει: «Να χαίρεστε σε σχέση με την ελπίδα» (Ρω 12:12)

Η ΘΕΟΣΕΒΗΣ ΧΑΡΑ ΔΕΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ (12 λεπτά)

Ένας ορισμός της χαράς είναι: «Κατάσταση ευτυχίας» (*Ένατο Νέο Κολεγιακό Λεξικό του Γουέμπστερ [Webster's Ninth New Collegiate Dictionary]*)

Η χαρά δεν είναι απλώς ζήτημα αισθημάτων, αλλά είναι ιδιότητα της καρδιάς (Παρ 17:22· Εκ 2:10)

Είναι μια βαθιά εσωτερική αίσθηση ευτυχίας που βασίζεται σε αρχές και γι' αυτό διαρκεί

Η ζωή και η χαρά δεν εξαρτώνται από τα υλικά πράγματα (Λου 12:15· Ματ 13:44) (Αντιπάρβαλε με το δυστυχισμένο, υλιστικό κόσμο)

Η χαρά είναι καρπός του πνεύματος (Γα 5:22)

Η γνώση της αλήθειας αποτελεί βάση για χαρά

Η κατανόηση του σκοπού του Θεού δίνει νόημα στη ζωή, χωρίς το οποίο είμαστε σαν «άστρα που δεν έχουν καθορισμένη πορεία» (Ιου 13)

Η αλήθεια απελευθερώνει κάποιον από τη 'Βαβυλώνα τη Μεγάλη', πράγμα το οποίο αποτελεί ευλογία που φέρνει χαρά (Απ 18:2, 4· Ιωα 8:32)

Οι λάτρες δεν προσεύχονται πλέον μπροστά σε άψυχες εικόνες που δεν μπορούν να απαντήσουν (Ψλ 115:4-8)

Η γνώση της Αγίας Γραφής ελευθερώνει κάποιον από το φόβο των αιώνιων βασάνων· ελευθερώνει κάποιον από τη δουλεία στην αμαρτία (Ρω 8:2)· ελευθερώνει κάποιον από το φόβο του ανθρώπου (Ψλ 118:6)

Ο Θεός ανταμείβει τους πιστούς εκπληρώνοντας την υπόσχεση για αιώνια ζωή (Ιωα 17:3)

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΧΑΡΑ ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ (15 λεπτά)

(Βλέπε *w95* 15/1 15-20)

Το να βοηθούμε άλλους φέρνει χαρά (1Θε 2:19, 20)

Οι πρώτοι Χριστιανοί χαίρονταν όταν διώκονταν για το κήρυγμα. Γιατί; Επειδή τα παθήματά τους ήταν για χάρη της δικαιοσύνης (Ματ 5:10· 1Πε 4:13, 14)

Και εμείς έχουμε μεγάλη ευθύνη να κηρύξουμε τα καλά νέα, και μπορούμε παρόμοια να βρούμε χαρά υπηρετώντας τον Ιεχωβά

Εκείνοι που υπηρετούν τον Ιεχωβά παρά τις επίσημες απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς στο έργο της Βασιλείας γεύονται χαρά (*w91* 1/7 31)

Σήμερα, οι υπηρέτες του Ιεχωβά χαίρονται καθώς τον υπηρετούν με υπομονή (Γακ 1:2-4)

Ο Θεός φροντίζει για τους υπηρέτες του (Ματ 6:31-33)

Παράδειγμα: Πώς ενδυναμώνει ιδιαίτερα τους σκαπανείς και εκείνους που ζουν σε χώρες όπου το έργο είναι υπό περιορισμό (Εβρ 13:5, 6)

Οι υπηρέτες του Θεού βρίσκουν χαρά μέσω θαυμάσιας συναναστροφής με πιστούς αδελφούς στις συναθροίσεις, στην υπηρεσία αγρού και σε υγιή αναψυχή (Ψλ 133:1· Εβρ 10:23-25)

Το ότι είμαστε μέρος της παγκόσμιας οικογένειας των λάτρων του Ιεχωβά θα πρέπει να μας συγκινεί! Σε αυτόν τον κόσμο που είναι γεμάτος πονηρία, πόσο αναζωογονητικό είναι να συναναστρεφόμαστε με αδελφούς οι οποίοι έχουν φορέσει τη νέα προσωπικότητα! (Κολ 3:8-11) Ως αποτέλεσμα αυτής της νέας προσωπικότητας είμαστε έντιμοι (*w91* 15/6 26, εμπειρία από την Κορισική *w93* 1/5 27)

Σκεφτείτε τον καιρό κατά τον οποίο όλος ο κόσμος θα είναι τόσο έντιμος!

Μεγάλη χαρά προκύπτει όταν κάνουμε την καρδιά του Θεού να χαίρεται και όταν είμαστε βέβαιοι ότι εκείνος ανταμείβει τους υπηρέτες του (Παρ 27:11· Εβρ 6:10)

Η ΜΟΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ (5 λεπτά)

Είναι ανταμειφτική και για την τωρινή ζωή και για αυτήν που θα έρθει (1Τι 4:8)

Να συσσωρεύετε θησαυρούς για αιώνια ζωή γεμάτη χαρά (Ματ 6:20· 1Τι 6:19)

Έτσι, συνεχίστε να 'υπηρετείτε τον Ιεχωβά με ευφροσύνη. Ελάτε ενώπιόν του με χαρούμενη κραυγή' (Ψλ 100:2, *MNK*)

Πραγματικά, 'η χαρά του Ιεχωβά είναι η ισχύς σας' (Νε 8:10)

(Να παραμείνετε πιστά προσκολλημένοι στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσετε το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται)