

ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ;

Σημείωση για τον ομιλητή:

Να βοηθήσεις το ακροατήριο να αντιληφθεί ότι έχουμε το μεγάλο προνόμιο να λατρεύουμε τον Ιεχωβά αποκλειστικά και χωρίς εικόνες ή θρησκευτικά ομοιώματα. Η ειδωλολατρία αποτελεί κίνδυνο τον οποίο πρέπει να αποφεύγουμε επιμελώς

Η ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ (6 λεπτά)

Στον Άρειο Πάγο στην Αθήνα, ο Παύλος απευθύνθηκε σε ένα δύσκολο ακροατήριο—σε ανθρώπους οι οποίοι υπερηφάνευονταν για την ευσέβεια και την ευφυΐα τους

Αναφέρθηκε με σεβασμό στο “φόβο που είχαν για τις θεότητες” (Πρ 17:22)

Ο Παύλος έκανε λόγο για τη χρήση εικόνων ή θρησκευτικών ομοιωμάτων στη λατρεία, κάτι που επικρατούσε στην Αθήνα

Ο κόσμος δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου από αυτή την άποψη (ω92 15/2 3, 4)

Η χρήση εικόνων ή θρησκευτικών ομοιωμάτων είναι διαδεδομένη σε πολλές θρησκείες (Να διαλέξεις παραδείγματα από sh 96, 99, 117, 141, 157, 182)

Ο Χριστιανικός κόσμος χρησιμοποιεί θρησκευτικά ομοιώματα και εικόνες

Εικόνες ή ομοιώματα της Παναγίας, του Ιησού, των «αγίων», καθώς και άλλα αντικείμενα, χρησιμοποιούνται ως «βοηθήματα» στη λατρεία (sh 33, 277)

Μολοντί ο Παύλος μίλησε με διακριτικότητα στους Αθηναίους, μέσα του «παροξυνόταν» επειδή “η πόλη ήταν γεμάτη είδωλα” (Πρ 17:16)

Ίσως αναρωτιόμαστε: “Πώς νιώθει ο Ιεχωβά για τη χρήση εικόνων ή θρησκευτικών ομοιωμάτων στη λατρεία; Είναι αυτά αναγκαία ή είναι επιβλαβή;”

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ; (6 λεπτά)

Πολλοί πιστεύουν ότι υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιούνται εικόνες στη λατρεία

Οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι υλικά πλάσματα, συνήθως θέλουν να βλέπουν και να αγγίζουν αυτό στο οποίο αποδίδουν λατρευτικό σεβασμό· τα αντικείμενα φαίνονται πιο πραγματικά από τα πνευματικά όντα

Ο Ιεχωβά είναι πραγματικός· είναι πολύ ανώτερος από όλη τη φυσική δημιουργία (1Ba 8:27)

Αυτός είναι «ο ζωντανός Θεός», ο οποίος ζει παντοτινά (Ιερ 10:10)

Σε αντίθεση με πολλά από αυτά που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε, εκείνος είναι αναλλοίωτος, ανεπηρέαστος από το πέρασμα του χρόνου (Ματ 3:6· Ιακ 1:17)

Ανόμοια με οποιαδήποτε εικόνα, ο Ιεχωβά δεν χρειάζεται φροντίδα, συντήρηση ή υποστήριξη από τους λάτρεις του (Ιερ 10:3-6)

Το σπουδαιότερο, «αυτός ενδιαφέρεται για εσάς» (1Πε 5:6, 7)

Ως “εκείνος που ακούει προσευχή”, είναι προσίτος· έχουμε απεριόριστη πρόσβαση σε αυτόν (Ψλ 65:2· 1Θε 5:17)

Ανταποκρίνεται στις προσευχές των πιστών υπηρετών του (Ιακ 5:16)

Ασφαλώς, κανείς δεν θα μπορούσε δικαιολογημένα να ισχυριστεί ότι χρειάζονται εικόνες για να αποδοθεί λατρεία στον αληθινό Θεό

Ωστόσο, η Αγία Γραφή δείχνει ότι το ζήτημα είναι ακόμη πιο σοβαρό

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ Ο ΙΕΧΩΒΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ (12 λεπτά)

Στο έθνος του Ισραήλ δόθηκε μια ασυνήθιστη εντολή—να μη φτιάξουν ομοίωμα από οτιδήποτε υπήρχε στη δημιουργία για να το λατρέψουν (Δευ 5:8-10)

Αυτή η εντολή ξεχώριζε τον Ισραήλ από τα ειδωλολατρικά έθνη, όπου η ειδωλολατρία είχε εδραιωθεί από τις ημέρες του Νεβρώδ (Ενόραση, τόμ. 1, σ. 1169)

Ο Ιεχωβά εξηγεί στοργικά γιατί είναι εσφαλμένη η λατρεία εικόνων

Εξετάστε δύο σημαντικούς λόγους

Πρώτον, είναι αδύνατον να φτιαχτεί ακριβής απεικόνιση του Ιεχωβά (Ησ 46:5, 9)

Αυτός είναι πνεύμα, αόρατος στα ανθρώπινα μάτια (Εξ 33:20)

Τα είδωλα είναι εντελώς ανόμοια με τον ζωντανό Θεό—δεν μπορούν να δουν, να ακούσουν, να νιώσουν ή να βοηθήσουν τους λάτρεις τους (Ψλ 115:4-8· Ησ 44:9-20)

Δεύτερον, ο Ιεχωβά απαιτεί «αποκλειστική αφοσίωση» (Δευ 5:9)

Αυτός είναι “ο μόνος αληθινός Θεός” (Ιωα 17:3)

Δεν υπάρχει κανένα άλλο ον στο σύμπαν που πρέπει να λατρεύεται (Ησ 42:8)

Ο Ιεχωβά είναι δικαιολογημένα «ζηλότυπος Θεός» (Εξ 34:14)

Όταν ο αρχαίος λαός του ασκούσε ειδωλολατρία, εκείνος το θεωρούσε αυτό πνευματική μοιχεία (Δευ 32:21· Ησ 54:5, 6)

Όπως η μοιχεία προκαλεί ρήξη ανάμεσα στο μοιχό και στον αθώο σύντροφο, έτσι και η ειδωλολατρία απομάκρυνε το λαό του Ισραήλ από τον Ιεχωβά

Στους Βιβλικούς χρόνους, η ειδωλολατρία είχε επίσης κακή καρποφορία, όπως ήταν η πορνεία και οι θυσίες παιδιών (1Ba 15:12· Ιεζ 23:37)

Δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η λατρεία εικόνων ή θρησκευτικών ομοιωμάτων εξοργίζει τον Ιεχωβά
Μεγάλο μέρος της ιστορίας του Ισραήλ και του Ιούδα είναι ιστορία συμφορών που επήλθαν εξαιτίας της ειδωλολατρείας τους (*Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 1169-1172)
Υπάρχει θέση για τις εικόνες στη λατρεία σήμερα;

ΤΙ ΘΑ ΛΕΧΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΩΣ «ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ» ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ; (8 λεπτά)

Πολλοί στο Χριστιανικό κόσμο είναι καλοπροαίρετοι· λένε ότι δεν λατρεύουν τις εικόνες αλλά τις χρησιμοποιούν ως βοηθήματα στη λατρεία τους προς τον Θεό

Ένα τέτοιο επιχείρημα δεν δικαιολογεί την ειδωλολατρεία (*ω92 15/2 5-7 rs 159, 160*)

Ο Εθνικός Κορνήλιος αναμφίβολα είχε καλές προθέσεις όταν γονάτισε ενώπιον του Πέτρου (Πρ 10:25, 26)

Ο απόστολος Ιωάννης δεν είχε την πρόθεση να διαπράξει ειδωλολατρεία όταν προσκύνησε έναν άγγελο, ωστόσο ελέγχθηκε για αυτό (Απ 19:10· 22:9)

Εφόσον τόσο ένας άγγελος όσο και ένας απόστολος αρνήθηκαν να δεχτούν πράξεις λατρείας, θα μπορούσαν τέτοιες πράξεις να απευθύνονται κατάλληλα σε απλά είδωλα, τα οποία είναι πολύ κατώτερα;

Ο στόχος όλων των αληθινών Χριστιανών είναι να λατρεύουν τον Ιεχωβά «με πνεύμα και αλήθεια» (Να διαβάσεις το εδάφιο Ιωάννης 4:24)

Δεν μπορούμε να λατρεύουμε με «αλήθεια» αν πιστεύουμε ότι άψυχα αντικείμενα έχουν δυνάμεις τις οποίες αυτά δεν διαθέτουν

Μόνο ένας έχει την εξουσία να μεσολαβεί μεταξύ Θεού και ανθρώπου—ο Ιησούς Χριστός (Ιωα 14:6, 14· 1Τι 2:5)

Δεν μπορούμε να λατρεύουμε τον Θεό με αποδεκτό τρόπο αν εξαρτόμαστε από κάτι υλικό το οποίο καταδικάζει ο Λόγος του

Χρειάζεται να μάθουμε να περπατάμε «μέσω πίστης, όχι μέσω όρασης» (2Κο 5:7)

ΠΩΣ “ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ” ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΗΜΕΡΑ (8 λεπτά)

Ο απόστολος Παύλος πρότρεψε: «Να φεύγετε από την ειδωλολατρεία» (1Κο 10:14)

Εντολή που σημαίνει όχι απλώς να αποφεύγουμε αλλά να “φεύγουμε”—να τρεπόμαστε σε φυγή!

Πώς μπορούν οι Χριστιανοί σήμερα να εφαρμόσουν αυτή τη θεόπνευστη συμβουλή;

Αν αυτή η εντολή είναι καινούρια για εμάς, χρειάζεται να ενεργήσουμε σύμφωνα με αυτήν (*rs 161, 162*)

Να θυμάστε ότι δεν είναι όλες οι εικόνες είδωλα (*g77 22/5 12-15*)

Μερικές διακοσμητικές απεικονίσεις διαφόρων δημιουργημάτων ίσως δεν έχουν πλέον—ή δεν είχαν ποτέ—οποιαδήποτε σχέση με την ειδωλολατρεία

Χρειάζεται να λαβαίνουμε υπόψη τους ανθρώπους και τον πολιτισμό του τόπου, τη συνείδηση των άλλων, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο αντικείμενο (Ρω 14:21)

Πρέπει να απαλλαγούμε από οτιδήποτε θα μπορούσε να μας κοστίζει την ευλογία και την εύνοια του Ιεχωβά (Δευ 7:25, 26· Πρ 19:19)

Οι Χριστιανοί πρέπει να συνεχίσουν να “φεύγουν από την ειδωλολατρεία”

Ακόμη και η πλεονεξία ή η απληστία είναι δυνατόν να ισοδυναμεί με ειδωλολατρεία (Κολ 3:5)

Η λέξη *πλεονεξία* του *Κειμένου* μπορεί να σημαίνει την «επιθυμία για περισσότερα» (*g79 22/9 6*)

Ο κόσμος προωθεί την απληστία, τον υλισμό (1Τι 6:10)

Μην ειδωλοποιείτε οποιουδήποτε αστέρες των σπορ ή του κόσμου της ψυχαγωγίας

Οτιδήποτε βάζουμε πάνω από τον Ιεχωβά στη ζωή μας είναι είδωλο

Να θέτετε τα συμφέροντα της Βασιλείας στην πρώτη θέση (Ματ 6:33)

ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΖΩΝΤΑΝΟ ΘΕΟ ΜΕ ΧΑΡΑ (5 λεπτά)

Ο Ιησούς υποσχέθηκε: «Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει» (Ιωα 8:32)

Η ελευθερία από την ειδωλολατρεία είναι μια γνήσια ευλογία της αγνής λατρείας

Η λατρεία ειδώλων μπορεί να είναι δαπανηρή και καταπιεστική (Να παραθέσεις την εμπειρία κάποιου ο οποίος ελευθερώθηκε· για παράδειγμα, *ω92 1/1 5, 6*)

Η ειδωλολατρεία τείνει να προάγει την ιδιοτέλεια—οι ειδωλολάτρες ζητούν κάτι από τα είδωλα· η αγνή λατρεία προάγει το να δίνει κανείς (Ιακ 1:27)

Το να δίνουμε οδηγεί σε γνήσια ευτυχία (Πρ 20:35)

Να υπηρετείτε με χαρά τον Ιεχωβά, “τον ευτυχισμένο Θεό”, για πάντα! (1Τι 1:11)

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις ή να σχολιάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται)