

## ΝΑ ΖΕΙΤΕ ΜΕ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΞΑΧΡΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ

### Σημείωση για τον ομιλητή:

Να βοηθήσεις το ακροατήριο να καταλάβει ότι ο Θεός απαιτεί από τους υπηρέτες του να δείχνουν σωφροσύνη, η οποία θα πρέπει να εκδηλώνεται σε όλους τους τομείς της ζωής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πράγματι να νικήσουμε τον κόσμο, όπως έκανε ο Ιησούς, και να κερδίσουμε την επιδοκιμασία και την ευλογία του Θεού

### Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΡΕΛΑΘΕΙ (5 λεπτά)

Το σύστημα πραγμάτων του Σατανά είναι σαν πλοίο που κλυδωνίζεται στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, βρίσκεται εκτός ελέγχου και οδεύει προς την καταστροφή

Η ανθρωπότητα μαστίζεται από βία, τρομοκρατία και σεξουαλική ανηθικότητα συνταρακτικών διαστάσεων (ω99 15/5 32· ω99 1/9 10· ω97 15/7 11, 12· g97 8/1 31)

Πολλοί έχουν υποστεί βλάβη από τα ναρκωτικά και την κατάχρηση του αλκοόλ (g99 8/11 3-14)

Αυτό το κλίμα ηθικής κατάρρευσης προωθείται από τον Σατανά, ο οποίος επιδιώκει να καταστρέψει την ανθρωπότητα (Απ 12:12)

Για να αντισταθούμε με επιτυχία στις ανήθικες επιρροές του κόσμου του Σατανά, χρειάζεται να «ζήσουμε με σωφροσύνη» (Διάβασε το εδάφιο Τίτο 2:12)

Πώς μπορούμε να καλλιεργούμε σωφροσύνη;

### ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ (12 λεπτά)

Η άσκηση σωφροσύνης σημαίνει περισσότερα από το να έχει κάποιος απλώς λογικότητα, διανοητική ικανότητα ή διανοητική σταθερότητα (ω97 15/8 17, 22· ω93 1/6 15, 16)

Περιλαμβάνει το να εξοικειωνόμαστε με το αποκαλυμμένο θέλημα του Θεού, να αποδεχόμαστε τις αρχές του και την κρίση του ως αληθινές, να αντανakλούμε υπάκουα τον τρόπο σκέψης του Θεού στη ζωή μας, να είμαστε ισορροπημένοι

Το αποκαλυμμένο θέλημα του Ιεχωβά εκτίθεται στον εμπνευσμένο από το πνεύμα Λόγο του (1Κο 2:10-13)

Μελετώντας το Λόγο του Θεού, κάνοντας στοχασμούς γύρω από αυτόν και εφαρμόζοντάς τον, μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε σε αρμονία με το αποκαλυμμένο θέλημα του Ιεχωβά (1η 1:8)

Όταν εγείρονται ερωτήματα, αποφασίζουμε με βάση τις Γραφές ποια είναι η κατάλληλη πορεία ενέργειας (Παρ 3:5, 6)

Ρωτάμε τον εαυτό μας: “Ποιο είναι το θέλημα του Θεού σε αυτό το ζήτημα; Ποια πορεία θα κάνει την καρδιά του Ιεχωβά να χαίρεται; Τι θα είχε κάνει ο Χριστός σε παρόμοια κατάσταση; Ποιες αρχές της Γραφής εφαρμόζονται;”

Δεν αρκεί απλώς να ξέρουμε ποιο είναι το αποκαλυμμένο θέλημα του Θεού σε διάφορα ζητήματα

Το να ζούμε με σωφροσύνη περιλαμβάνει το να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού στην καθημερινή μας ζωή, το να προσαρμόζουμε γρήγορα τον τρόπο σκέψης μας και την πορεία της ζωής μας όταν το θέλημα του Θεού σε σχέση με κάποιο ζήτημα είναι φανερό

Ας εξετάσουμε ορισμένους συγκεκριμένους τομείς στους οποίους η σωφροσύνη είναι ζωτική καθώς και το τι απαιτείται από μέρους μας

### ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ (23 λεπτά)

(Διάβασε το εδάφιο 1 Τιμόθεο 3:2, 5)

Η σωφροσύνη είναι ένα προσόν που πρέπει να διαθέτουν όλοι οι πρεσβύτεροι, επειδή αυτοί έχουν την ευθύνη να κατευθύνουν τα μέλη της οικογένειάς τους και τα μέλη της εκκλησίας

Οι πρεσβύτεροι χρειάζεται να γνωρίζουν το αποκαλυμμένο θέλημα του Ιεχωβά και να καταλαβαίνουν ποια είναι η κατάλληλη εφαρμογή των Γραφικών αρχών (Τιτ 1:7-9· Εβρ 5:14)

Τα όσα λένε σχετικά με το τι είναι κατάλληλο και τι ακατάλληλο πρέπει να βασίζονται στις Γραφές (2Τι 4:2)

Πρέπει να είναι ισορροπημένοι και λογικοί (1ακ 1:19, 20)

Πρέπει επίσης να είναι δεκτικοί στις συμβουλές που βασίζονται στο Λόγο του Θεού

(Διάβασε τα εδάφια Τίτο 2:2-8)

Οι οικογενειάρχες πρέπει να εκδηλώνουν σωφροσύνη με το να διευθετούν ένα καλό πρόγραμμα θεοκρατικής εκπαίδευσης για την οικογένειά τους

Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τακτική οικογενειακή μελέτη, καθώς και διδασκαλία σχετικά με την ανάπτυξη ειρηνικών σχέσεων, τους καλούς τρόπους, το κατάλληλο ντύσιμο και την εμφάνιση, την τακτική παρακολούθηση των συνθηροίσεων και τη συμμετοχή σε αυτές καθώς και την προοδευτική εκπαίδευση στη διακονία αγρού (1Τι 5:8)

Οι Χριστιανές γυναίκες χαίρουν εκτίμησης στην εκκλησία

Στις μεγαλύτερες αδελφές ειπώθηκε να «συνετίζουν τις νεαρές γυναίκες ώστε αυτές να αγαπούν τους συζύγους τους, να αγαπούν τα παιδιά τους, να είναι σώφρονες» (ω94 15/6 20, 21)

Οι αδελφές εκδηλώνουν σωφροσύνη με το παράδειγμά τους και με την αγάπη που δείχνουν για τα μέλη της οικογένειάς τους

Η γυναίκα που σκέφτεται και ενεργεί σε αρμονία με το θέλημα του Ιεχωβά και η οποία εργάζεται προς όφελος του συζύγου της και των παιδιών της είναι αξιόπαινη (Παρ 31:10-31)

Η σεμνότητα στο στολισμό είναι σημαντική (1Τι 2:9, 10· g00 8/8 19· g98 8/8 21)

Οι νεαροί άντρες θα πρέπει να εκδηλώνουν σωφροσύνη με τα καλά έργα τους, με την υγιή ομιλία τους (1Τι 6:18, 20· w94 15/6 21)

Χρειάζεται να κάνουν την πρόδο τους φανερή καθώς επιδιώκουν μεγαλύτερα προνόμια υπηρεσίας (1Τι 3:1· 4:15)

Νέοι και ηλικιωμένοι, όλοι πρέπει να εκδηλώνουμε σωφροσύνη

Πρέπει να σπεύδουμε να εφαρμόζουμε την κατεύθυνση που δίνει ο Θεός μέσω της οργάνωσής του σε όλους τους τομείς της ζωής (Ψλ 119:60)

Ο τρόπος της ζωής μας πρέπει να φανερώνει ότι κατανοούμε το επείγον των καιρών (1Πε 4:7)

Θα ήταν λάθος να επιδιώκουμε προσωπικές απολαύσεις με ιδιοτέλεια, πιστεύοντας ότι υπάρχει άφθονος χρόνος για να διορθώσουμε την πορεία μας

Εσείς «περπατάτε με σοφία προς τους έξω», αποφεύγοντας τη συναναστροφή με τον κόσμο όσο αυτό είναι δυνατόν; (Κολ 4:5· 1Κο 15:33)

Αντανακλά σωφροσύνη η αναψυχή που διαλέγετε;

Πρέπει να είμαστε “ζηλωτές για καλά έργα”—περιλαμβανομένου και του έργου μαθήτευσης (Τιτ 2:14· Ματ 28:19, 20)

**ΝΑ ΖΕΙΤΕ ΜΕ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ** (5 λεπτά)

Ο Σατανάς και η οργάνωσή του θέλουν να μας βάλουν στο καλούπι τους, να μας κάνουν να συμμορφωθούμε με τον κόσμο (Ρω 12:2· w99 1/4 21)

Μπορούμε να αντισταθούμε με επιτυχία στις προσπάθειες του Σατανά

Για να το καταφέρουμε αυτό, πρέπει να μελετούμε το Λόγο του Θεού προσεκτικά και τακτικά, να πλησιάζουμε τον Ιεχωβά, να εγκαρτερούμε στην προσευχή, να παρακολουθούμε τις συναθροίσεις και να συμμετέχουμε σε αυτές, να συμμετέχουμε πλήρως στο έργο κηρύγματος, να ασκούμε πίστη και να ελπίζουμε στον Ιεχωβά

Αν ζούμε με σωφροσύνη, δεν θα μας καταπαί ο κόσμος του Σατανά, αλλά θα καθοδηγούμαστε από το Λόγο και το πνεύμα του Ιεχωβά

Δεν θα καταστραφούμε μαζί με την οργάνωση του Σατανά, αλλά θα απολαύσουμε το δώρο του Ιεχωβά, την αιώνια ζωή, επειδή έχουμε φτάσει στο σημείο να γνωρίζουμε και να κάνουμε το αποκαλυμμένο θέλημα του Θεού

Θα είμαστε σε θέση να πούμε, όπως και ο Ιησούς: «Έχω νικήσει τον κόσμο» (Ιωα 16:33)

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις ή να σχολιάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται)

Αρ. 138-G—σελίδα 2

© 2000 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

ΝΑ ΚΑΛΥΦΤΕΙ ΣΕ 45 ΛΕΠΤΑ

Με την Επιφύλαξη Όλων των Δικαιωμάτων