

ΒΡΕΙΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΟΣΜΟ

Σημείωση για τον ομιλητή:

Βοήθησε το ακροατήριο να κατανοήσει ότι, μολονότι αντιμετωπίζουμε πολλούς κινδύνους σήμερα, η πνευματική συμφορά είναι η σοβαρότερη απειλή με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι. Τόνισε την ανάγκη να βασιζόμαστε πλήρως στον Ιεχωβά για προστασία. Αν αποφεύγουμε τις σατανικές παγίδες θα βοηθηθούμε να διατηρήσουμε την πνευματικότητά μας και να βρούμε καταφύγιο στον Ιεχωβά.

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΙΠΕ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ (3 λεπτά)

Οι φυσικοί κίνδυνοι αυξάνουν, αλλά όλοι οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με αυτούς (Ματ 24:7, 8)

Οι Χριστιανοί αντιμετωπίζουν έναν μεγαλύτερο, ύπουλο κίνδυνο που αφορά την πνευματική συμφορά (Εβρ 10:38, 39)

Η πνευματική συμφορά είναι πιο σοβαρή, εφόσον είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αιώνια καταστροφή (Ματ 10:28)

Είναι ένας πολύ πραγματικός, υπαρκτός κίνδυνος· μερικοί έχουν υποκύψει (γβ80 10, 11 [στην αγγλική])

Πού μπορούμε να βρούμε καταφύγιο και προστασία;

Ο 91ος ΨΑΛΜΟΣ ΜΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (7 λεπτά)

Ο Ιεχωβά προειδοποιεί για τον κίνδυνο και παρέχει καταφύγιο και προστασία

Ο 91ος Ψαλμός χρησιμοποιεί συμβολική γλώσσα για να περιγράψει τους κινδύνους

[Παρότρυνε τους παρευρισκομένους να ανοίξουν τις Γραφές τους στον 91ο Ψαλμό και τόνισε φράσεις όπως «παγίδα του κυνηγού πουλιών», «επιδημία που προκαλεί δεινά», «τίποτα τρομακτικό τη νύχτα», «βέλος που πετάει την ημέρα» στα εδάφια 3, 5, 6, 10, 12, 13]

Για να αποφεύγουμε αυτούς τους κινδύνους, πρέπει να γνωρίζουμε τι αντιπροσωπεύουν

Η υποσχεμένη προστασία μάς διαβεβαιώνει ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε [Διάβασε τα εδάφια Ψαλμός 91:1-3] (ω01 15/11 15, 16)

Ο Σατανάς, ο μεγάλος “κυνηγός πουλιών”, μας βλέπει σαν πουλιά για κυνήγι (Ιερ 5:26· *Ενόραση*, Τόμος 1, σ. 316 [στην αγγλική])

Οι παγίδες του είναι συνήθως καμουφλαρισμένες, εκεί όπου δεν τις περιμένει κάποιος

Όπως ο κυνηγός πουλιών χρησιμοποιεί σπόρους για να οδηγήσει το πουλί στην παγίδα, έτσι και ο Σατανάς κάνει έκκληση στις σαρκικές επιθυμίες για να παγιδεύσει τους ανθρώπους

Πρέπει να κάνουμε τον Ιεχωβά καταφύγιό μας, να εμπιστευόμαστε σε αυτόν, να μη ριψοκινδυνεύουμε

Σαν τους νεοσσούς, χρειάζεται να παραμένουμε κάτω από τις προστατευτικές φτερούγες του Θεού για να γλιτώσουμε από τους δελεασμούς του Σατανά και να διατηρήσουμε την πνευματική μας ασφάλεια [Διάβασε το εδάφιο 4] (ω01 15/11 17)

Παραμένοντας όσοι στον Θεό και κάνοντας το θέλημά του θα απολαμβάνουμε την προστασία του (Ψλ 15:1, 2· 121:5-8· 1Ιω 2:15-17)

ΜΗΝ ΠΑΓΙΔΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ (30 λεπτά)

Η παγίδα του Σατανά είναι το ορατό του πονηρό σύστημα πραγμάτων (1Ιω 5:19)

Ο Σατανάς χρησιμοποιεί «δόλωμα» για να παγιδεύει θύματα—ιδιοτελή θέληγτρα του κόσμου, όπως πλούτο, φήμη και θέση υπεροχής

Το σύστημά του προωθεί την ασέβεια χρησιμοποιώντας την ακατάσχετη υπερβολή και λαχτάρα για αισθησιακές απολαύσεις, όπως μέσω των ναρκωτικών, του ποτού και του σεξ

Ο Ιεχωβά μάς βοηθάει να μην υποκύπτουμε στις παγίδες του Σατανά (2Κο 2:11· Εφ 6:11)

Μια πιθανή απειλή για την πνευματική μας ασφάλεια είναι η «επιδημία που προκαλεί δεινά» (Ψλ 91:3)

Η θανατηφόρα επιδημία εξαπλώνεται γοργά

Η «επιδημία» χρησιμοποιείται εδώ με συμβολική έννοια· ο ψαλμωδός τη συσχετίζει με την παγίδα του κυνηγού πουλιών. Είναι προφανώς ο εθνικισμός, ένα διαιρετικό χαρακτηριστικό αυτού του κόσμου ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία του Σατανά (1Ιω 5:19)

Ο Άρνολντ Τόινμπμ είπε: «Από το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, ο εθνικισμός έχει διπλασιάσει τον αριθμό των κυρίαρχων ανεξάρτητων κρατών . . . Η στάση των ανθρώπων σήμερα είναι ολοένα και πιο διαιρετική» (ω01 15/11 16)

Οι ηγέτες της ανθρωπότητας έχουν υποδαυλίσει τις διαιρετικές διεθνείς διαμάχες

Ως αποτέλεσμα υπάρχουν «δεινά» με τη μορφή εθνικών προκαταλήψεων, βαριάς φορολογίας και πολέμων (ω01 15/11 16· ω80 1/2 6, 7)

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτή την «επιδημία»;

Με το να “κατοικούμε στο μυστικό τόπο του Υψίστου” (Ψλ 91:1)

Για τον κόσμο είναι “μυστικός τόπος”· δεν μπορεί να τον δει με τα κατά γράμμα μάτια

Ο τίτλος “Υψιστος” μας βοηθάει να κατανοήσουμε που είναι αυτός ο τόπος

Αναφέρεται στη θέση του Ιεχωβά ως Παγκόσμιου Κυρίαρχου

Ο τόπος πνευματικής ασφάλειας είναι η θέση που καταλαμβάνουν όσοι είναι με το μέρος του Ιεχωβά και κατά συνέπεια βρίσκονται «στο μυστικό τόπο»

Η θέση αυτή διατηρείται μέσω αυστηρής ουδετερότητας (Ιωα 17:16)

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην παρασυρθούμε και υποστηρίξουμε κάποια πολιτική παράταξη

Είναι παρηγορητικό να γνωρίζουμε ότι ο Ιεχωβά θα μας πάρει κάτω από τις «φτερούγες» του και θα μας προστατεύει (Ρθ 2:12· Ψλ 5:11)

Κατοικώντας στο συμβολικό τόπο προστασίας του Θεού, δεν θα φοβόμαστε κανένα σχέδιο που καταστρώνεται εναντίον μας [Διάβασε τα εδάφια 5, 6]

Οι πονηρές ενέργειες των άλλων δεν θα μας κάνουν να τρέμουμε από φόβο (w01 15/11 17)

Δεν θα φοβηθούμε «το βέλος που πετάει την ημέρα», όπως φραστικές επιθέσεις, ψεύτικες κατηγορίες, ψευδή προπαγάνδα, κακόβουλη συκοφαντία, βίαιες απειλές και νομικές ενέργειες (w75 15/3 178, 179)

Ο Ιεχωβά μπορεί να μας προστατέψει από όλες αυτές τις επιθέσεις (Ησ 54:17)

Η συμβολική «επιδημία» δημιουργεί μια πνευματικά νεκρή κατάσταση καρδιάς και διάνοιας (1Τι 4:1, 2· 6:4, 5)

Ο κόσμος της ανθρωπότητας βρίσκεται στη «σκοτεινιά» αναφορικά με τον Θεό και το σκοπό του

Παραμένοντας στο καταφύγιο του Θεού, οι Χριστιανοί απολαμβάνουν πνευματικό φως και δεν φοβούνται “τη σκοτεινιά”

Ο κόσμος νομίζει ότι απολαμβάνει τη διαφώτιση και τη λαμπρότητα του “μεσημεριού” του, την ανθρώπινη διανοήση του και τις υλιστικές του απόψεις

Ο διαποτισμός με τέτοιες ιδέες καταστρέφει την πνευματικότητα (1Τι 6:20, 21)

«Κάτω από τη σκιά του Παντοδυνάμου», και κατά συνέπεια προστατευμένοι από την παροδηγητική κοσμική λαμπρότητα, όσοι κατοικούν με ασφάλεια βλέπουν χιλιάδες να πέφτουν σε πνευματικό θάνατο [Διάβασε τα εδάφια 7, 8]

Οι τηρητές ακεραιότητας λαβαίνουν τη διαβεβαίωση ότι “δεν θα τους πλησιάζει αυτό”

Προστατευμένοι, εμείς απλώς βλέπουμε την ανταπόδοση που συσσωρεύεται για τους πονηρούς (Γα 6:7)

Παρ’ όλο που η ασφάλεια του κόσμου καταρρέει, όσοι κάνουν τον Ιεχωβά καταφύγιο τους λαβαίνουν τη διαβεβαίωση ότι δεν θα τους βρει συμφορά [Διάβασε τα εδάφια 9, 10]

Αυτές είναι οι συμφορές που περιγράφηκαν προηγουμένως σε αυτόν τον ψαλμό

Ακόμη και οι «φυσικές» συμφορές δεν καταστρέφουν την πίστη μας ούτε την πνευματική μας ασφάλεια (w01 15/11 19)

Προσέξτε πως “ούτε και πληγή θα πλησιάσει στη σκηνή μας”

Αυτό θα αποδειχτεί αληθινό αν εξακολουθούμε να μην είμαστε μέρος του κόσμου, περιλαμβανομένης της ανηθικότητάς του, του υλισμού του και της ψεύτικης θρησκείας του

Μια ιδιαίτερα αποτελεσματική παγίδα του Σατανά είναι η ανηθικότητα

Οι δαίμονες δίνουν υπερβολική έμφαση στο σεξ από τις ημέρες του Νώε (Γε 6:4)

Βρίσκουν ευχαρίστηση στο να προάγουν την ανηθικότητα χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής επικοινωνίας

Το δόλωμα της ανηθικότητας μπορεί εύκολα να παγιδεύσει κάποιον, όπως συνέβη στην περίπτωση του Δαβίδ (2Σα 11:2-4)

Η πλειονότητα των αποκοπών γίνονται εξαιτίας ανηθικότητας

Μπορούμε να αποφύγουμε αυτή την παγίδα αν περιφρουρούμε την πνευματικότητά μας

ΙΕΧΩΒΑ, ΤΟ ΒΕΒΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ (5 λεπτά)

Ο μεγάλος εχθρός, ο Σατανάς, προσπαθεί συνεχώς να κάνει τους υπηρέτες του Θεού να σκοντάψουν καταστρέφοντας την πνευματικότητά τους

Οι άγγελοι έχουν λάβει την εντολή να φυλάνε τους υπηρέτες του Θεού [Διάβασε τα εδάφια 11, 12]

Είμαστε προφυλαγμένοι από το να προσκόπτουμε πνευματικά, από το να στρεφόμαστε σε ανθρωποποίητα συστήματα για σωτηρία και από το να λατρεύουμε το «θηρίο» και την «εικόνα» του (Απ 13:1-18)

Ακόμη και “πέτρες”, όπως είναι οι απαγορεύσεις εναντίον του έργου μας κηρύγματος, δεν θα μας κάνουν να σκοντάψουμε και να χάσουμε τη θεϊκή εύνοια

Όπως ένα «νεαρό λιοντάρι», ο Σατανάς ίσως να κάνει αποκάλυπτη, κατά μέτωπο επίθεση μέσω ισχυρών κοσμικών φορέων ή να χτυπάει από κάποια κρυψώνα όπως μια κρυμμένη «κόμπρα» [Διάβασε το εδάφιο 13]

Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε την πηγή, δηλαδή τον Σατανά, και το σκοπό που έχει να μας καταβροχθίσει (1Πε 5:8)

Αν παραμείνουμε όσοι στον Ιεχωβά και διακρατήσουμε την ακεραιότητά μας, θα μας προμηθεύσει διαφυγή και τόπο καταφυγίου [Διάβασε τα εδάφια 14-16]

Αν επικαλούμαστε το θεϊκό όνομα με πίστη, θα σωθούμε (Ρω 10:11-13· w01 15/11 20)

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις ή να σχολιάσεις όλα τα εδάφια που αναφέρονται)