

ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΙΣ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ, ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΩΘΕΙ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ, ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑ (2 λεπτά)

Εκατομμύρια άτομα εντρυφούν σε ονειροπολήσεις

Φαντασιώσεις προβάλλονται συχνά σε διαφημίσεις, σε κινηματογραφικές ταινίες, σε τηλεοπτικά προγράμματα, σε περιοδικά και σε βιβλία

Όνειρα σχετικά με την απόκτηση αμύθητου πλούτου, δύναμης, εξουσίας, ικανοποίηση κάθε επιθυμίας για απόλαυση, ανάμειξη σε ανήθικες σεξουαλικές πράξεις—χωρίς καμιά υπευθυνότητα ή υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού

Είναι αβλαβείς τέτοιες κοσμικές φαντασιώσεις;

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ (15 λεπτά)

Οι κοσμικές φαντασιώσεις διεγείρουν εσφαλμένες επιθυμίες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στις σκληρές πραγματικότητες της αμαρτίας (Ιακ 1:14, 15· *w92* 15/7 13, 14)

Φαίνεται ότι εκείνος που έγινε Σατανάς εντρυφούσε σε φαντασιώσεις, επέτρεψε να αναπτυχθούν στην καρδιά του αισθήματα υπεροψίας και άρχισε να λαχταράει τη λατρεία που ανήκε στον Ιεχωβά

Το τελικό αποτέλεσμα της πορείας του Σατανά περιγράφεται στα εδάφια Αποκάλυψη 20:1-3, 10 [Διάβασέ τα]

Επηρεασμένη από τον Σατανά, η πρώτη γυναίκα, η Εύα, απατήθηκε όσον αφορά τον απαγορευμένο καρπό, πιστεύοντας ότι αν τον έτρωγε θα την έκανε να γίνει σαν τον Θεό (Γε 3:1-6· 1Τι 2:14)

Αυτό την ώθησε να φάει τον καρπό και κατόπιν να πείσει και το σύζυγό της να κάνει το ίδιο

Το αποτέλεσμα της αμαρτωλής τους πορείας ήταν πόνος, ατέλεια και θάνατος (Ρω 5:12)

Πριν από τον Κατακλυσμό, μερικοί άγγελοι έπλαθαν φαντασιώσεις σχετικά με γυναίκες

Άφησαν την κατοικία που τους άρμοζε, παντρεύτηκαν και έφεραν σε ύπαρξη βίαιους υβριδικούς απογόνους (Γε 6:1-4)

Οι ανυπάκουοι άγγελοι τιμωρήθηκαν από τον Ιεχωβά και τελικά θα καταστραφούν (Ιου 6)

Ο Σατανάς εξακολουθεί να προωθεί απατηλές φαντασιώσεις

Πολλοί δαπανούν αρκετό χρόνο ψυχαγωγούμενοι με κινηματογραφικές ταινίες, περιοδικά, σαπουνόπερες, τηλεοπτικά παιχνίδια, καθώς και με βιβλία που προάγουν την επιδίωξη υλικού πλούτου, ακόμη και την απληστία

Αυτό έχει οδηγήσει μερικούς να εμπλακούν σε έναν αγώνα προκειμένου να ικανοποιήσουν τα υλιστικά τους όνειρα αναλαμβάνοντας επιπρόσθετη εργασία, πράγμα που έχει οδηγήσει σε ναυάγιο της πίστης τους (*w07* 1/10 19)

Η υλική ασφάλεια είναι σατανική ψευδαίσθηση! (Παρ 11:4· 18:11· *w07* 1/8 28, 29)

Η Γραφή μάς προτρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με τα απαραίτητα (1Τι 6:6-8)

Μερικοί εντρυφούν σε ανήθικες φαντασιώσεις

Υποδουλίζουν εσφαλμένες επιθυμίες είτε διαβάζοντας αισθηματικά μυθιστορήματα είτε παρακολουθώντας ανήθικες κινηματογραφικές ταινίες ή βιντεοταινίες

Άλλοι έχουν εμπλακεί σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης στο Ιντερνέτ

Αυτό τους έχει οδηγήσει σε πολύ προσωπικές συζητήσεις και, σε μερικές περιπτώσεις, σε περιπαθείς εναγκαλισμούς και φιλία με κάποιο άλλο άτομο εκτός του γαμήλιου συντρόφου τους

Μάλιστα κάποιοι άλλοι έχουν προχωρήσει ακόμη περισσότερο, διαπράττοντας μοιχεία και παίρνοντας διαζύγιο από τον αθώο σύντροφο (Ματ 2:15, 16· Εβρ 13:4· *w07* 15/7 29· *w06* 15/11 22, 23)

Μια τέτοια δόλια πορεία αποτελεί αμαρτία εναντίον του Ιεχωβά, του γαμήλιου συντρόφου και της εκκλησίας

Η ξεκάθαρη συμβουλή της Γραφής είναι «να χαιρέσαι με τη σύζυγο της νεότητάς σου» (Παρ 5:18-20)

Όσοι κυνηγούν ιδιοτελή όνειρα θα απογοητευτούν οικτρά

Ο κόσμος και οι σαρκικές επιθυμίες του παρέρχονται (1Ιω 2:16, 17)

ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ (9 λεπτά)

Ο Ιησούς μάς παρότρυνε να επιδιώκουμε τη Βασιλεία (Ματ 6:33)

Η Βασιλεία είναι πραγματική κυβέρνηση, με δύναμη και εξουσία· θα εκπληρώσει τις κατάλληλες προσδοκίες (Ψλ 145:16)

Ο Χριστός, ο Βασιλιάς, δεν ήταν αποκύημα της φαντασίας τον πρώτο αιώνα, ούτε είναι σήμερα (*w01* 15/12 5-8)

Η Βασιλεία έχει ήδη πραγματοποιήσει πολλά

Οι όσοι υπήκοοί της σε όλη τη γη αναγγέλλουν την εγκαθίδρυσή της (Ματ 24:14) [Βλέπε το πιο πρόσφατο Βιβλίο Έτους για τον αριθμό των χωρών που δίνουν έκθεση και τις συνολικές ώρες που δαπανήθηκαν στον αγρό]

Αυτό έχει οδηγήσει σε απτά, διαρκή αποτελέσματα—πλήθη μαθαίνουν την καθαρή γλώσσα, ενωμένοι με αγάπη και ειρήνη (Ψλ 29:11· Ιωα 13:35)

Η ελπίδα μας πρέπει να είναι σταθερή, και ο νέος κόσμος πρέπει να είναι πραγματικός για εμάς

Η υπόσχεση που δίνει η Γραφή ότι όλα θα γίνουν νέα δεν είναι φαντασίωση (Απ 21:3-5)

Κάνετε εσείς στοχασμούς γύρω από αυτή την υπόσχεση;

Το να οραματίζεστε τον εαυτό σας στο νέο κόσμο δεν είναι εξωπραγματικό όνειρο αλλά απόδειξη πίστης (Εβρ 11:1)

Πρέπει να οικοδομούμε συνεχώς την πίστη μας μέσω μελέτης του Λόγου του Θεού

Εκατομμύρια προβατοειδή άτομα ανταποκρίνονται στο άγγελμα της Βασιλείας

Δίνετε εσείς μαρτυρία σχετικά με τη Βασιλεία;

Μπορείτε να έχετε πιο ενεργή συμμετοχή;

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (4 λεπτά)

Το χρισμένο υπόλοιπο “προχωράει επίμονα” εδώ και δεκαετίες προκειμένου να “αρπάξει” τα προνόμια της Βασιλείας (Ματ 11:12· *it-1* 467, 468· *w05* 1/2 11· *w92* 15/7 18)

Παρόμοια σθεναρή προσπάθεια απαιτείται και από τα «άλλα πρόβατα» προκειμένου να έχουν τα προσόντα να είναι υπήκοοι (Ιωα 10:16)

Ζούμε σε μια ειδική περίοδο ευκαιριών

Όσοι επιδιώκουν κοσμικές φαντασιώσεις θα αντιμετωπίσουν σύντομα τη σκληρή πραγματικότητα ότι η Βασιλεία του Θεού κυβερνά ενεργά και ότι αυτό το πονηρό σύστημα αντιμετωπίζει επικείμενη, μόνιμη καταστροφή (Ησ 29:8· *w92* 15/7 18)

Είθε να έχουμε την καρδιά και τη διάνοιά μας προσηλωμένες στις πραγματικότητες της Βασιλείας του Θεού και να απολαύσουμε τις αιώνιες ευλογίες της (Ματ 25:34)

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν χρειάζεται να διαβαστούν ή να σχολιαστούν όλα τα εδάφια που αναφέρονται. Βλέπε βιβλίο *Σχολή Θεοκρατικής Διακονίας*, σ. 52-54, 116-119)

Αρ. 179-G—σελίδα 2

© 2010 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

ΝΑ ΚΑΛΥΦΤΕΙ ΣΕ 30 ΛΕΠΤΑ

Με την Επιφύλαξη Όλων των Δικαιωμάτων