

## ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ!

### Σημείωση για τον ομιλητή:

Προσπάθησε να αγγίξεις την καρδιά των ακροατών διαβάζοντας τα κυριότερα εδάφια με τον ανάλογο ενθουσιασμό και αναλύοντάς τα. Βοηθήσέ τους να εκτιμήσουν τα υπέροχα πράγματα στα οποία μπορούν να εστιάζουν τα μάτια μας, καθώς και να αντιληφθούν το ζωτικό ρόλο που παίζει η εγκράτεια στη λατρεία μας προς τον Ιεχωβά

### ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ (7 λεπτά)

Είναι πιθανό ότι τίποτε δεν επηρεάζει τη διάνοιά μας τόσο πολύ όσο η όρασή μας

Αυτός ο αγωγός επικοινωνίας με τη διάνοια ασκεί ισχυρή επίδραση στα συναισθήματα και στις πράξεις μας (*it-2* 281)

Τα όσα βλέπουμε με τα μάτια μας μπορούν να δημιουργήσουν ή να εντείνουν μέσα στην καρδιά μας φιλοδοξίες και επιθυμίες, είτε προς το καλό είτε προς το κακό (*w10* 15/4 20, 21· *w86* 15/9 22-26)

Προς το καλό: Μέσω της όρασης αντιλαμβανόμαστε την ομορφιά, απολαμβάνουμε τα θαύματα της δημιουργίας, βλέπουμε αποδείξεις της ύπαρξης και της δόξας του Θεού και έτσι αναπτύσσουμε την επιθυμία να τον υπακούμε (Ψλ 8:3, 4· 19:1, 2· 104:24· Ρω 1:20)

Προς το κακό: Η Εύα, οι ανυπάκουοι άγγελοι και ο Αχάν δεν άφησαν τα μάτια τους να “προσπεράσουν” ώστε να μη δουν και η καρδιά τους να μην επιθυμήσει αυτό που ήταν απαγορευμένο για εκείνους (Γε 3:6· 6:1, 2· Ιη 7:20, 21)

Οι σύγχρονοι διαφημιστές γνωρίζουν καλά τη μεγάλη επιρροή που ασκούσαν ανέκαθεν τα μάτια (*w10* 15/4 21)

Πόσο σημαντικό είναι, λοιπόν, να προσέχουμε τι βλέπουμε!

Πρέπει να βάλουμε στην καρδιά μας τα λόγια του ψαλμωδού [Διάβασε Ψαλμός 119:37]

### ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΑΣ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ (18 λεπτά)

Οι αληθινοί Χριστιανοί δεν είναι απρόσβλητοι από την επιθυμία των ματιών και της σάρκα

Προτρεπόμαστε να ασκούμε αυτοπειθαρχία όσον αφορά τα όσα βλέπουμε και λαχταρούμε (1Κο 9:25α, 27· 1Ιω 2:15-17)

Ο Ιώβ αναγνώρισε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε ό,τι βλέπει κανείς και σε ό,τι επιθυμεί· σύνναψε διαθήκη με τα μάτια του [Διάβασε Ιώβ 31:1]

Αρνήθηκε να αγγίξει γυναίκα με ανήθικο τρόπο· ούτε καν θα επέτρεπε στη διάνοιά του να φιλοξενήσει μια τέτοια σκέψη

Αυτό που συνέβη με τους ανυπάκουους αγγέλους στις ημέρες του Νώε δείχνει παραστατικά πόσο επικίνδυνο είναι να αναπτύξει κάποιος πάθος για αθέμιτες σεξουαλικές σχέσεις (Γε 6:4-7)

Ο Ιησούς προειδοποίησε να μην το κάνουμε αυτό [Διάβασε Ματθαίος 5:28]

Το να “εξακολουθεί κάποιος να κοιτάζει” δείχνει ότι έχει απείθαρχη καρδιά η οποία χρειάζεται να νεκρώσει τις αθέμιτες επιθυμίες της (Κολ 3:5, 6)

Σήμερα πολλοί “εξακολουθούν να κοιτάζουν” κρυφά πορνογραφικό υλικό σε κοσμικά έντυπα και στο Ίντερνετ [Διάβασε Εφεσίους 5:3, 4, 12] (*w10* 15/4 21, 22)

Ακόμη και ένα φευγαλέο ή τυχαίο βλέμμα σε πορνογραφικό υλικό μπορεί να προκαλέσει θλιβερές συνέπειες

Τα αποτελέσματα μπορούν να είναι η ένοχη συνείδηση, τα αισθήματα αναξιοσύνης και η μεγάλη δυσκολία στο να οβήσει τις ανήθικες σκηνές από τη διάνοιά του

Η διάνοιά μας πρέπει να αιχμαλωτίζεται από τον Χριστό. Αυτό γίνεται όταν τρέφουμε τη διάνοια και την καρδιά μας μέσω μελέτης του Λόγου του Θεού, προσευχής και παρακολούθησης των συναθροίσεων (2Κο 10:5· Κολ 3:9, 10)

Κάποια είδη ψυχαγωγίας μπορεί να είναι ωφέλιμα, αλλά η ψυχαγωγία που προωθεί τον υλισμό ή τον αποκρυφισμό ή που προβάλλει βία, αίμα και θάνατο είναι “άχρηστη” ή χωρίς αξία (Ψλ 101:3· *w10* 15/4 22)

Οι Χριστιανοί γονείς έχουν την ευθύνη ενώπιον του Ιεχωβά να είναι επιλεκτικοί όσον αφορά τα θεάματα που επιτρέπουν στο σπίτι τους

Να προσέχετε το συγκαλυμμένο αποκρυφισμό σε κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, βιντεοπαιχνίδια και παιδικά βιβλία (*w02* 15/10 11)

Είτε είμαστε μικροί είτε μεγάλοι, τα μάτια μας δεν πρέπει να βρίσκουν ευχαρίστηση σε βιντεοπαιχνίδια που ειδικεύονται στη βία και απεικονίζουν σκοτωμούς με φρικιαστική ωμότητα [Διάβασε Ψαλμός 11:5] (*g00* 8/7 28)

Πρέπει να προσηλώνουμε τα μάτια μας σε ό,τι είναι ωφέλιμο και εποικοδομητικό και πρέπει να αρνούμαστε να προσηλώνουμε τη διάνοιά μας σε οποιαδήποτε δραστηριότητα καταδικάζει ο Ιεχωβά

Ο Σατανάς έχει βάλει στόχο του τις σκέψεις μας (2Κο 11:3)

Ακόμη και αν πρόκειται για ψυχαγωγικά θεάματα που ίσως θεωρούνται αποδεκτά, το να δαπανούμε *πολύ χρόνο* σε αυτά παραγκωνίζει την καθημερινή ανάγνωση της Γραφής και την προετοιμασία μας για τις συναθροίσεις (Φλπ 1:9, 10)

### ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΣΤΕ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ (5 λεπτά)

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να αποφύγουμε το να δούμε κάποια πράγματα που δεν έχουν αξία· ακόμη και ο Ιησούς βρέθηκε αντιμέτωπος με τέτοια πράγματα (Ματ 4:8)

Όταν ο Διάβολος του έδειξε τα βασίλεια του κόσμου, ο Ιησούς δεν άφησε την καρδιά του να παρασυρθεί από εσφαλμένες επιθυμίες, ούτε χρειάστηκε να σκεφτεί την προσφορά του Διαβόλου προτού την απορρίψει

Ο Ιησούς αντέδρασε αμέσως [Διάβασε Ματθαίος 4:10]

Η απάντησή του ήταν σε αρμονία με το σκοπό που δήλωσε ότι είχε στη ζωή—να κάνει το θέλημα του Θεού (Εβρ 10:7)

Ως ακόλουθοι του Ιησού Χριστού, είμαστε αποφασισμένοι να απομακρυνόμαστε από ό,τι δεν έχει αξία [Διάβασε Ψαλμός 119:101]

Είναι επικίνδυνο να περιμένουμε να παρουσιαστεί η πρόκληση και τότε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε όσον αφορά ζητήματα τα οποία οι Γραφές καταδικάζουν ξεκάθαρα

Η αντίδρασή μας πρέπει να είναι προκαθορισμένη με βάση τα όσα γνωρίζουμε από τις Γραφές και την επιθυμία μας να κάνουμε το θέλημα του Θεού (*w10 15/1 3*)

Ποτέ δεν θα μετανιώσουμε αν διατηρούμε το μάτι μας “απλό”, πλήρως εστιασμένο στην εκτέλεση του θελήματος του Θεού, μάτι το οποίο δεν αποσπάται εξαιτίας άλλων πραγμάτων (Ματ 6:22, 23· Εβρ 10:36)

Πολλοί από εσάς αγωνίζεστε επί χρόνια να κρατάτε το μάτι σας απλό και να απομακρύνετε τα μάτια σας από ό,τι δεν έχει αξία

Σας αξίζει έπαινος—μια τέτοια πορεία ασφαλώς ευαρεστεί τον δίκαιο ουράνιο Πατέρα μας

Συνεχίστε να το κάνετε αυτό, θέτοντας έτσι εξαιρετο παράδειγμα για τα καινούρια άτομα και τους νεαρούς στην εκκλησία

Είθε η υπακοή μας στο “να προσπερνάμε και να μη βλέπουμε ό,τι δεν έχει αξία” να έχει ως αποτέλεσμα το να διατηρηθούμε στη ζωή σύμφωνα με την οδό του Ιεχωβά (Ψλ 119:37)

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις ή να σχολιάσεις όλα τα εδάφια που αναφέρονται. Βλέπε βιβλίο *Σχολή Θεοκρατικής Διακονίας*, σ. 52-54, 166-169)

Αρ. 183-G—σελίδα 2

© 2012 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

ΝΑ ΚΑΛΥΦΤΕΙ ΣΕ 30 ΛΕΠΤΑ

Με την Επιφύλαξη Όλων των Δικαιωμάτων