

# Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά

Γραφείο Τμήματος

Λεωφόρος Κηφισίας 77, 151 24 Μαρούσι, Ελλάδα Τηλ.: (+30) 210-6197630 Fax: (+30) 210-6198212



## ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΣΚΑΠΑΝΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΑΠΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012 ΩΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2013

*Σημείωση προς τους πρεσβυτέρους:*

Αυτή η συνάθροιση πρέπει να διεξαχθεί το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο από δύο πρεσβυτέρους επιλεγμένους από το πρεσβυτέριο. Μπορούν να παρευρεθούν και άλλοι πρεσβύτεροι. Η συνάθροιση πρέπει να είναι θετική, πρακτική και ενθαρρυντική. Δώστε στους παρευρισκομένους την ευκαιρία να σχολιάσουν ελεύθερα στις ερωτήσεις που τίθενται. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικές ερωτήσεις αν χρειάζεται και αν το επιτρέπει ο χρόνος. Αν οι σκαπανείς σας ρωτήσουν, μπορείτε να τους πληροφορήσετε ότι η διευθέτηση για την ετήσια επιστολή προς όλους τους τακτικούς σκαπανείς έπαψε να ισχύει

Θέμα: “Να Φυλάτε Αυτό που σας Έχει Δοθεί ως Παρακαταθήκη” (1Τι 6:20)

### ΝΑ ΦΥΛΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΣΑΣ (5 λεπτά)

Όπως συνέβη με τον Τιμόθεο, έτσι και σε όλους τους Χριστιανούς έχει δοθεί μια παρακαταθήκη—κάτι πολύτιμο το οποίο πρέπει να φροντίζουμε και να προστατεύουμε και για το οποίο θα δώσουμε λογαριασμό (w00 1/5 σ. 11, παρ. 16)

Περί τίνος πρόκειται; [Διαβάστε 2 Τιμόθεο 1:13, 14]

Αυτή η παρακαταθήκη περιλαμβάνει «το υπόδειγμα των υγιών λόγων»—την αλήθεια που μεταδίδεται μέσω των Γραφών, την πνευματική τροφή που χορηγεί «ο πιστός και φρόνιμος δούλος», καθώς και τη διακονία που σχετίζεται με την αλήθεια (Ματ 24:45-47· w89 15/9 σ. 10, παρ. 1)

Όπως απαιτούνταν από τον Τιμόθεο, έτσι και οι σκαπανείς πρέπει να “φυλάνε”, δηλαδή να προστατεύουν την «παρακαταθήκη» τους—πώς;

Υπό θεϊκή έμπνευση, ο απόστολος Παύλος έδωσε στον Τιμόθεο συγκεκριμένες συμβουλές ως προς αυτό

Οι σκαπανείς πρέπει να εφαρμόζουν τις ίδιες συμβουλές

### ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΣΑΣ (15 λεπτά)

[Διαβάστε 1 Τιμόθεο 1:12-14]

**Ερώτηση:** Παρότι εσείς πιθανότατα δεν είχατε εναντιωθεί στην αλήθεια όπως ο απόστολος Παύλος, γιατί αποτελεί παρ’ αξία καλοσύνη το γεγονός ότι σας έχει δοθεί μια διακονία; [Διαβάστε Ρωμαίους 5:12, 20]

**Ερώτηση:** Πώς μπορείτε εσείς να ωφελειστείτε, όπως ο απόστολος Παύλος, αναλογιζόμενοι διαρκώς το έλεος που σας έχει δείξει ο Ιεχωβά; [Κάτι τέτοιο μπορεί να διεγείρει μέσα σας αισθήματα ευγνωμοσύνης που θα σας δώσουν ώθηση στη διακονία. Αυτά θα σας βοηθήσουν να αντεπεξέλθετε σε αισθήματα αναξιοτήτας και να αποφύγετε την υπερβολική ανησυχία για λάθη του παρελθόντος, κάτι που ίσως θα σας απομυζούσε δύναμη την οποία θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε στο έργο. (w12 15/3 σ. 29, παρ. 17) Θα υποκινείστε να βοηθήσετε όσους περισσότερους μπορείτε να ωφεληθούν από την παρ’ αξία καλοσύνη του Θεού, όπως και εσείς]

**Ερωτήσεις:** Πώς δείχνουν τα επόμενα σημεία ότι εκτιμάτε πραγματικά το προνόμιο που έχετε να κηρύττετε;

(α) Η ποιότητα της διδασκαλίας σας (1Τι 2:3, 4· 2Τι 2:15, 18) [Να βεβαιώνετε ότι η διδασκαλία σας βασίζεται αποκλειστικά στο Λόγο του Θεού—ότι βοηθάτε άλλους να αποκτήσουν «ακριβή γνώση της αλήθειας» εξηγώντας τους τη Γραφή με ακρίβεια (w03 15/11 9, 10)]

(β) Η καλή προετοιμασία για τη διεξαγωγή κάθε Γραφικής μελέτης (km 6/09 2)

(γ) Η προσπάθεια να γίνετε επιδέξιοι στη χρήση καινούριων μέσων διδασκαλίας, όπως τα ειδικά βιβλιάρια *Καλά Νέα από τον Θεό!* και *Ποιοι Κάνουν το Θέλημα του Ιεχωβά Σήμερα;*

(δ) Το ντύσιμο και η εμφάνισή σας (1Τι 2:9, 10) [Ως υπηρέτες του Ιεχωβά, οφείλουμε να έχουμε πάντα την καλύτερη δυνατή εμφάνιση, δηλαδή τα ρούχα μας πρέπει να είναι ευπρεπή, καθαρά, καλόγουστα και κατάλληλα για κάθε περίπτωση. Η εμφάνισή μας πρέπει πάντοτε να αντανακλά «σεμνότητα και σωφροσύνη» (w09 15/2 20, 21)]

**Ερώτηση:** Ποια θετική επίδραση μπορεί να έχει το καλό σας παράδειγμα όσον αφορά το ντύσιμο και την εμφάνιση, ιδιαίτερα στους νεαρούς της εκκλησίας;

## ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΕ «ΘΕΟΣΕΒΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗ» (20 λεπτά)

[Διαβάστε 1 Τιμόθεο 4:6-8]

Τι είναι θεοσεβής αφοσίωση; *Η Σκοπιά* 15 Σεπτεμβρίου 1993, σελίδα 15, παράγραφος 5, δηλώνει: «Η έκφραση “θεοσεβής αφοσίωση” αναφέρεται στον ευλαβικό σεβασμό ή στην αφοσίωση στον Ιεχωβά που μας υποκινεί να κάνουμε ό,τι είναι εύρεστο σε εκείνον. Αυτό γίνεται ακόμη και ενόψει δύσκολων δοκιμασιών επειδή αγαπάμε από καρδιάς τον Θεό. Πρόκειται για όσια, προσωπική προσκόλληση στον Ιεχωβά η οποία βρίσκει την έκφρασή της στον τρόπο με τον οποίο ζούμε τη ζωή μας»

Μας δίνεται η νουθεσία “να γυμνάζουμε τον εαυτό μας με στόχο τη θεοσεβή αφοσίωση”. Η λέξη *γυμνάζω* του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου περιέγραφε τις κοπιαστικές και συχνά επίπονες ασκήσεις των αθλητών στο γυμναστήριο. [Διαβάστε 1 Τιμόθεο 4:10] Τι περιλαμβάνει αυτή η εκγύμναση;

1. Καλή επικοινωνία με τον Θεό

**Ερώτηση:** Γιατί είναι ζωτική για τη διατήρηση καλής επικοινωνίας με τον Ιεχωβά η καθημερινή ανάγνωση της Γραφής μαζί με ουσιαστικό στοχασμό και εγκάρδιες, συγκεκριμένες προσευχές; (ω97 1/7 29)

2. Καλή πνευματική διατροφή (1Τι 4:6)

**Ερώτηση:** Αν θέλετε “να τρέφεστε με τα λόγια της πίστης”, γιατί πρέπει να περιλαμβάνει η προσωπική σας μελέτη του λόγου του Θεού «τα βαθιά πράγματα του Θεού»; (1Κο 2:10· ω07 1/11 27-31)

3. Το να διατηρείτε αγαθή συνείδηση [Διαβάστε 1 Τιμόθεο 1:19]

**Ερώτηση:** Γιατί πρέπει να προσέχετε πώς χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ, τι ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα παρακολουθείτε, καθώς και τι μουσική ακούτε, αν θέλετε “να διακρατείτε αγαθή συνείδηση”; [Η συνείδησή μας μπορεί σιγά σιγά να καυτηριαστεί]

4. Το να κρατάτε την ψυχαγωγία στη σωστή θέση (1Τι 4:8)

**Ερώτηση:** Πώς σας βοηθούν οι επόμενες Γραφικές αρχές να επιδιώκετε ωφέλιμη ψυχαγωγία; [Διαβάστε Παροιμίες 13:20· Ματθαίος 6:33 και Φιλιπησίους 4:8]

## ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ (15 λεπτά)

[Διαβάστε 1 Τιμόθεο 6:6-8]

Προσέξτε ότι ο απόστολος Παύλος συνδέει τη θεοσεβή αφοσίωση με την αυτάρκεια. Τι είναι αυτάρκεια; Το να είναι κάποιος ικανοποιημένος με τα βασικά πράγματα. Ας προσέξουμε ότι η Γραφή δεν λέει πως αυτή καθυατή η απλή και λιτή ζωή φέρνει ευτυχία. Αντίθετα, αληθινή ευτυχία προκύπτει μόνο όταν τέτοιου είδους ζωή συνδυάζεται με θεοσεβή αφοσίωση (ω03 1/6 9, 10)

**Ερώτηση:** Ποια πρακτικά πράγματα μπορείτε να κάνετε για να ζείτε σύμφωνα με τις δυνατότητές σας; [Χρησιμοποιήστε εισηγήσεις από το άρθρο «Να Ζείτε Σύμφωνα με τις Δυνατότητές Σας—Πώς Μπορείτε να τα Καταφέρετε», στη *Σκοπιά* 1 Ιουνίου 2011, σελίδες 9-11. Τονίστε όποια σημεία θεωρείτε σημαντικά για τους σκαπανείς σας]

**Ερώτηση:** Πώς έχει αποδειχτεί για εσάς «μέσο για την απόκτηση μεγάλου κέρδους ... η θεοσεβής αφοσίωση μαζί με αυτάρκεια»;

**Ερώτηση:** Πώς μπορεί να ωφεληθεί η εκκλησία σας από το παράδειγμα που θέτετε επιδιώκοντας “θεοσεβή αφοσίωση μαζί με αυτάρκεια”;

**Ερώτηση:** Πώς μπορούν να ωφεληθούν τα άτομα με τα οποία μελετάτε τη Γραφή από το παράδειγμα που θέτετε επιδιώκοντας “θεοσεβή αφοσίωση μαζί με αυτάρκεια”;

## ΝΑ ΘΗΣΑΥΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (5 λεπτά)

Όταν χειριζόμαστε καλά μια σοβαρή ευθύνη, νιώθουμε βαθιά, εγκάρδια χαρά και ικανοποίηση

- (1) Να θεωρείτε πολύτιμο το προνόμιο της διακονίας σας, (2) να επιδιώκετε θεοσεβή αφοσίωση και (3) να καλλιεργείτε και να διατηρείτε αυτάρκεια

Τότε θα μπορείτε να λέτε όπως ο άντρας με το μελανοδοχείο γραμματέα: «Έκανα όπως ακριβώς με διέταξες» (Ιεζ 9:11)

Η εκκλησία ωφελείται με πάρα πολλούς θαυμάσιους τρόπους από την πιστή υπηρεσία που προσφέρετε χρόνο με το χρόνο

Προπαντός, φέρνετε μεγάλη χαρά στην καρδιά του Ιεχωβά καθώς εκείνος βλέπει πως, παρότι ζείτε ανάμεσα στους πιο αυτάρεσκους ανθρώπους της ιστορίας, εσείς επιδιώκετε την πορεία της αυτοθυσίας!

Ακολουθώντας αυτή την πορεία ζωής, θα συνεχίσετε να ανταμείβετε πλούσια τώρα και θα θησαυρίζετε για τον εαυτό σας με ασφάλεια «ένα καλό θεμέλιο για το μέλλον» (1Τι 6:19)